



Voorjaarsreisje georganiseerd door de PCOB-afdeling Waddinxveen op 17 april 2024

Vertrek vanaf het Anne Frank Centrum.



Ger zorgt
dat
iedereen
een plekje
krijgt.



Aankomst in Groet, restaurant Duingroet



Natuurlijk was er koffie met gebak.





Gezellig
bijpraten



Na de koffie stond de Zonnetrein klaar.



Instappen voor een
bijzondere rit met
de Zonnetrein.



Een prachtige rit door de Schoorlse duinen met regen, hagel, onweer en zonneschijn.



Ad was zo vriendelijk om de deur open te houden zodat wij een foto konden maken.

In opperbeste stemming reden
we door een witte wereld.



Sneeuwballen in april.



Nog een paar foto's van
een bijzonder rit.



Het driegang menu smaakte
uitstekend na zo'n "winterse" rit.



Met volle teugen genoten
we van de maaltijd.





De route naar Lisse ging langs de bloembollenvelden.



Genieten van de
wolkenluchten
en de kleurenpracht.



Aankomst bij het Museum de Zwarte Tulp in Lisse.



Museum de Zwarte Tulp is hét museum over de bloembollencultuur en over bollengerelateerde kunst.



En natuurlijk was er koffie.



In de museumwinkel vindt je
genoeg keus voor een
cadeauartikel.



Luisteren, kijken en bewonderen.





De kunstenaars laten zien hoe door de eeuwen heen - en nog steeds - ze door bolgewassen hebben laten inspireren tot werk van bijzondere schoonheid



Onder indrukwekkende wolkenluchten vertrokken we om 17,00 uur weer richting Waddinxveen, na een onvergetelijke dag vol mooie momenten.

Hartelijk dank aan Hennie, Dit en Ad voor de geweldige organisatie en moeite die zij in deze dag hebben gestoken. Graag tot ziens!!

