



Puzzel

Sinds de Kerstdagen ligt er op onze grote tafel een legpuzzel. Eigenlijk had die allang af moeten zijn. Hij was ervoor bestemd om bij lange avonden in de winter iets anders te kunnen doen dan naar de televisie te kijken of naar het scherm van de computer. Alleen bleek dat de puzzel toch flink moeilijk is. Wat op het voorbeeld op de doos steenrood is blijkt bijna zwart te zijn. Er zijn op allerlei plekken blauwe kleuren te vinden die wel op elkaar lijken, maar toch verschillen. Het landschap heeft heel veel geelgroene bosjes die telkens in elkaar overlopen. En de lucht heeft puzzelstukjes die dezelfde vorm lijken te hebben, maar waar dan de kleur net iets intenser blauw blijkt te zijn en op een andere plek is de kleur wel goed, maar de afmeting is net een millimeter anders. Dan moet je weer stukjes wegnemen om op een andere plek neer te leggen. Dus soms ben je al blij dat je op één dag tien stukjes hebt kunnen aanpassen. Op die manier heb je voor 1500 stukjes toch meer dan honderd dagen nodig. En op nogal wat dagen zijn er andere dingen dan de puzzel aan de orde. Maar uiteindelijk zal de puzzel wel af komen. En dan zal het in ieder geval lijken op de voorbeeldplaat.



Misschien is het - vaak achteraf - een goed voorbeeld hoe je hele leven in elkaar steekt. Als u terugkijkt in uw leven, is het dan niet vaak net zo'n puzzel geweest. Je probeert eerst alle kantstukjes aan elkaar te passen, legt de andere stukjes in aparte bakjes en gaat dan kijken of de stukjes wel aan elkaar passen. Heel vaak neem je de tijd om een plan te maken, je neemt je van alles voor, maar de volgende dag ben je het plan alweer vergeten en je gaat in het wilde weg maar weer aan de slag. Soms heb je een flink stuk van je plan uitgevoerd, maar dan komt er weer iets waardoor de stukjes losraken met als gevolg dat je opnieuw moet beginnen of op een heel andere manier te werk moet gaan.

Was en is er dan ook een voorbeeldplaat om je op de goede manier de levenspuzzel af te krijgen? Bij zo'n puzzel is het best wel eens prettig dat iemand je wijst waar die sommige stukjes terecht moeten komen. Misschien waren en zijn er in je omgeving zulke mensen. Maar vaak heeft de puzzelaar daar geen zin in. Je wilt het zelf doen en keert je van de adviezen af. In de Bijbel kun je op heel veel plekken daar voorbeelden van vinden. Ik denk dat genoeg Bijbelverhalen zijn waar je dat leest. En anders waren er wel de profeten die waarschuwden dat het fout zou gaan. Er zijn in de Bijbel ook andere voorbeelden te vinden, voorbeelden die je helpen vol te houden. In de brief aan de Hebreeënen staan de hoofdstukken 11 en 12 er vol mee. En vergeet dan niet het allergrootste voorbeeld, Jezus zelf. Hij wijst je de weg en Hij is zelf de Weg.

*U bent mijn weg,
het smalle pad naar morgen,
de deur waarachter ik geborgen
mij zorgeloos te slapen leg.*

*U bent mijn lot,
mijn toekomst, mijn verleden
mijn levensloop, mijn zijn, mijn hier en heden
mijn een en al, mijn Heer, Mijn God!*

Naar André Troost

Henk van 't Spijker, voorzitter

COLOFON

Voorzitter / secretaris

Henk van 't Spijker
Tuinbouwweg 47
2742 KN Waddinxveen
tel. 0182-61 55 79
mail: hvts.pcob2@gmail.com

Penningmeester

Ad van den Assem
Zesde Tochtweg 2
2742 KR Waddinxveen
tel. 06 53271925
mail: assem@hetnet.nl

PCOB betalingen naar:

PCOB afd. Waddinxveen
IBAN nr NL12 RABO 0157 5822 56

Redacteur / webmaster

Joop Neven
Heemraadweg 22
2741 NA Waddinxveen
Tel. 0182-618204
mail: neven.j55@gmail.com

Ledenadministrateur

Ton Meijerink
Parklaan 45
2771 GB Boskoop
tel. 0172-57 76 61
mail: ton.meijerink@planet.nl

Bestuurslid / Notuliste

Ger Lugthart-Oudijk
kees.ger.lugthart@gmail.com

Bestuurslid

Tiny van Triet-de Joode
Kuipers-Rietbergplantsoen 45

Website

<https://www.pcob.nl/afdelingen/waddinxveen/>



Van Ton Meijerink, Ledenadministrateur

Verjaardagen PCOB leden maart 2024.

4 maart	Mevr.	L.J. Neven v /d Toorn
5 maart	Mevr.	M.F. Havenaar - Donker
6 maart	Dhr.	J. Neven
9 maart	Dhr.	H.A. van Noort
9 maart	Mevr.	H.E Valstar-Nieuwenkamp
12 maart	Mevr.	J.C. Gutlich - Zoutenbier
12 maart	Mevr.	I. van Staveren
13 maart	Dhr.	F. Bos
20 maart	Dhr.	K. Neven
21 maart	Dhr.	J.M.J. Moerings
23 maart	Mevr.	M.J. Heukelom - Hogenbirk
24 maart	Mevr.	E. v/d Kaaden - van Dijk
25 maart	Mevr.	G. van Dijk-de Ruiter
25 maart	Mevr.	A. Schouten - de Jong
26 maart	Mevr.	A. Sluimer
29 maart	Mevr.	N. van Wijk - van Maurik

Zieken

Wilt u het ons laten weten of er zieken onder u zijn. Dan kunnen wij een kaartje sturen en in onze gebeden gedenken. Wij wensen allen die een moeilijke tijd doormaken, veel sterkte en Gods nabijheid toe.

De Here is mijn Herder. Mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij aan rustige wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in rechte sporen. Om zijns naams wil {psalm 23}.

Lid werft lid



PCOB kan heel goed nieuwe leden gebruiken. Het is leuk als u een bekende lid kan maken. Zodat u samen kan profiteren van de voordelen en de diensten van de PCOB en ook nog beiden een cadeaukaart ontvangt. Vul de bon in het PCOB Magazine in en stuur deze naar PCOB, o.v.v. LWL, Postbus 2012, 3440 DA Woerden. Of geef uw gegevens bij voorkeur door via het [aanmeldformulier](#) op de website van de PCOB. Deze actie loopt tot 23 april 2024.

Van het bestuur

De eerste tekenen van de lente dienen zich alweer aan. In het groot maar ook in kleine details zien we de onveranderlijke trouw van de Schepper van hemel en aarde. De seizoenen die komen en gaan, “*U hebt de grenzen van de aarde bepaald, zomer en winter, U hebt ze gevormd*” zegt Psalm 74:17. De winter is een type van de dood, de lente een type van nieuw leven, van opstanding. Op D.V. 29 maart hopen we Goede Vrijdag te gedenken. De dag waarop de Here Jezus aan het kruis hing en stierf. Waarom Goede Vrijdag? Het lijden en sterven van de Heer was niet zinloos, maar van grote betekenis voor de wereld. Toen Jezus op de aarde kwam, heeft Hij niet gevraagd om goud, zilver of ingezamelde gelden en donaties. Hij kreeg één ding, het kruis. Het Hebreeuwse woord “*ets*” betekent zowel *hout* als *boom*. Vanaf het hout heeft Hij uitgeroepen ‘*Het is volbracht*’. Vanaf het hout heeft Hij gezegd: ‘*Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen*’. Misschien kun je wel zeggen; “*Het kruis is de Boom des levens*”. Christus is de Boom des levens.

*Met de boom des levens
loodzwaar op zijn rug
droeg de Here Jezus
Gode goede vrucht.*

Liedboek Gez. 184a.



Alles wat er in de wet, de profeten en de psalmen over Hem staat geschreven is in vervulling gegaan. Christus is als Zoon van God, als mens op aarde in alles gehoorzaam geweest. Daarom zegt de Heer aan het kruis niet: “*Ik heb het volbracht*” maar “*Het is volbracht*”. De diepste beweegredenen van als Zijn handelen is *Liefde*. Liefde is de oorsprong van alles. Echte liefde berust op vrijheid en in de liefde is geen vrees. En juist daarop zijn alle krachten en machten stuk gelopen op Zijn liefde. In deze boze aïoon {eeuw} lijkt wel of het kwaad gaat winnen, maar dan zien we “*en het Lam stond*”. {Openb.}. Het Lam blijkt zwaarder te wegen dan al de machten bij elkaar. Want God heeft Hem opgewekt uit de doden om alles tot volheid te brengen. De dood is overwonnen.

Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan.

Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot eeuwigheid! Amen {Rom.11:33-36}.

Het bestuur wenst u een Goede Vrijdag en gezegende Paasdagen.

Contactmiddag D.V 20 maart, een lezing door Anton Kanis over J.S.Bach



De spreker van deze middag is dhr. Anton Kanis, die zal ons uitleggen om de verbinding tussen tekst en muziek te begrijpen. Anton is werkzaam geweest in het basisonderwijs. Daarnaast heeft hij als kerkorganist gemeentezang begeleid. Als hobby heeft hij ook gezongen bij de plaatselijke oratoriumvereniging COV Excelsior en op dit moment zingt hij nog als bas bij een cantorij in Ede. Bovenaan het lijstje van muziek waar hij van houdt staat de naam van Johann Sebastian Bach, de componist van de Mattheüs Passion. Na een korte inleiding over Bach zelf laat hij ons beleven hoe Bach in zijn muziek laat horen waarover het in de tekst gaat. Bach was een zwaar gelovig man en zijn leven lang overtuigd dat muziek een door God gegeven gave was. Een uitspraak van hem was: “*Ik speel de noten zoals ze geschreven zijn, maar het is God die de muziek maakt*”. De Mattheüs Passion is het bekendste meesterwerk van Bach dat veel diepgang bevat. We hopen dat de lezing een verrijking zal geven en dat we een dieper inzicht krijgen in deze bijzonder componist.

**We zien u graag op D.V 20 maart om 14.00 uur in de hal van de Ontmoetingskerk,
Groensvoorde 3, 2742 DJ, Waddinxveen.**

Voorjaarsreisje D.V woensdag 17 april 2024

Op woensdag 17 april vertrekken we om 8.30 uur zoals gebruikelijk bij het Anne Frank Centrum, Jan v Bijnenpad in Waddinxveen. We verwachten om 10.00 uur in Schoorl {Noord-Holland} aan te komen. Daar drinken we in restaurant “Duingroet” een kop koffie met wat lekkers erbij.



Zonnetrein Schoorl

Daarna staat de Zonnetrein klaar. Tijdens deze anderhalf uur durende rit vertelt de gids enkele wetenswaardigheden over het bos- en duingebied van Schoorl, wat eigendom is van Staatsbosbeheer.

Intussen is het lunchtijd geworden. In restaurant “Duingroet” aan de rand van het duingebied Schoorl, gaan we in een rustieke sfeervolle omgeving een warme driegangenlunch gebruiken.

Na de maaltijd rijden we tussen de bollenvelden door naar museum De Zwarte Tulp in Lisse. Hét museum over de bloembollencultuur. Het museum geeft een beeld van het bloembollenbedrijf: het telen, de handel, het onderzoek en de veredeling. Ook vertellen ze de geschiedenis van de bloembol, vanaf de komst van de eerste tulp in Nederland in 1594. De tentoonstelling laat ook de werkzaamheden zien in de vier seizoenen van de bloementeelt.

Bent u in bezit van een Museumkaart, neem die dan mee!!

Rond 17.00 uur gaan we weer richting Waddinxveen. We hopen zo rond 18.00 uur weer thuis te zijn.



Museum De Zwarte Tulp

De prijs van de dagtocht is € 74.00 voor leden en voor niet leden € 79.00

Aanmelden kunt u bij Ad van den Assem, tel: 0653271925 of per email aassem@hetnet.nl

Het bedrag kunt u overmaken op bankrekening nummer NL12 RABO 0157 5822 56 t.n.v. PCOB afd. Waddinxveen.

Voor ons is het fijn dat we zo snel mogelijk weten hoeveel mensen er mee gaan, wacht daarom niet te lang met opgeven!

Hartelijke groet, *Hennie, Dit en Ad*

ANBO-PCOB



Uw voorzitter Henk van 't Spijker en ondergetekende hebben het besturenoverleg PCOB-afdelingen in Zuid-Holland, gehouden op 24-01-2024 in Krimpen aan de IJssel, bijgewoond. We hebben u via de nieuwsbrief, email of website daarover geïnformeerd. Eén van de prangende vragen waren. “*Kunnen de afdelingen blijven doen wat we deden.*” Ja, we hebben de toezegging gekregen dat alle

afdelingen kunnen blijven doen wat ze deden. De afdelingen blijven over hun eigen budget beschikken en het vermogen blijft van de afdelingen blijven bij de afdelingen. Een besluit dat in goede aarde viel. Nu maar afwachten hoe het verder gaat. Als PCOB-afdeling Waddinxveen staan we er positief in. Door de fusie zijn we één grote, landelijke belangenbehartiger voor senioren en kunnen we veel meer voor de leden betekenen.

In het eerste gedeelte van 2024 ontvangen de leden van ANBO nog het ANBO Magazine en de leden van PCOB het PCOB Magazine. Na de zomer van 2024 komt er een gezamenlijk blad van ANBO-PCOB uit. Tevens komt er in de zomer 2024 een nieuwe website van de ANBO-PCOB. Voorlopig kunt u nog terecht op zowel de website van de [ANBO](https://www.anbo.nl) als de website van [PCOB](https://www.pcob.nl).

Contributie PCOB voor 2024!!!



Februari/maart zijn de maanden waarin de PCOB afdeling Waddinxveen e.o. u elk jaar vraagt om de contributie over te maken. Bij de nieuwsbrief van februari is er een brief bijgevoegd met daarin het verzoek om de contributie voor 2024 te betalen. Zoals in de voorgaande nieuwsbrief te lezen viel heeft het bestuur besloten om voor wie op een

adres alleen lid is de contributie vast te stellen op € 43.00 en voor een echtpaar op € 75.00.

U kunt het bedrag overmaken op bankrekening nummer **NL12 RABO 0157582256** t.n.v.

PCOB afdeling Waddinxveen met als vermelding “contributie 2024”.

Een vriendelijk verzoek om zo spoedig mogelijk de contributie over te maken. Hartelijk dank!!

In gesprek met.....

Deze keer “in gesprek met” Adrie van Velde-Grundman. Op een prachtige winterdag in januari werd ik hartelijk ontvangen door Adrie van Velde-Grundman. De lucht was helder, en de aarde



*De Emmastraat waar Adrie geboren is.
De “stoepies” zijn goed zichtbaar.*

was bedekt met een dunne laag sneeuw. In haar fraai ingerichte woning aan de Kerkweg-West met een prachtig uitzicht over de Petteplas, begon het gesprek over haar geboorteplek in Waddinxveen.

Adrie is geboren in de toenmalige Emmastraat in de woonwijk “de Zeeheldenbuurt”, in de volksmond ook wel “De Kuil” genoemd. Zij groeide op in een harmonieus gezin en koestert haar fijne jeugd. In die tijd was er veel saamhorigheid. “Een kopje suiker lenen was heel gewoon en,”, zegt ze, “het terugbrengen van wat je geleend had ook.” Altijd buiten spelen en de avonden bij de voordeur op het “stoepie” zitten staat in haar geheugen gegrift.

Tevreden zegt Adrie; “Ik heb een onvergetelijke jeugd gehad”.

Toch was het niet altijd zorgeloos. Vader werd tijdens de oorlog op transport gezet en tewerkgesteld op een scheepswerf in Duitsland. Een zorgelijke tijd. Moeder stond er alleen voor om Adrie en haar tweeling broer André op te voeden.

Als het gesprek op haar tweelingbroer André komt, schiet ze vol. Met tranen in haar ogen vertelt ze dat haar tweelingbroer op 48-jarige leeftijd is overleden. Zichtbaar ontroerd haalt ze de herinnering op dat hij op 17-jarige leeftijd bij de Marine ging. Hij heeft nog op de Zr. Ms. Karel Doorman gevaren en verbleef lange tijd in Nieuw-Guinea. Een echte militair, vertelt ze trots. Even valt het gesprek stil, peinzend kijkt ze uit het raam. De stilte is niet ongemakkelijk, maar eerder een moment ter nagedachtenis aan André. Na zijn overlijden bleef het verdriet als een schaduw over haar leven hangen. De kinderen zeiden in die tijd: “De vrolijkheid is uit mama”.

Om de stilte te doorbreken vraagt ze snel: “Moet je nog koffie?”, en vervolgt ze:, “Het komt goed hoor”. Je merkt aan Adrie dat broer André altijd in haar hart zal voortleven.

Tijdens het gesprek valt het op dat Adrie een positieve levenshouding heeft, een sociale vrouw die het leven omarmt, die regelmatig gebruik maakt van de diensten van PaletWelzijn. Het uit eten gaan met leeftijdgenoten is niet alleen om de smaakpapillen te verwennen, maar ook om de contacten te onderhouden. Adrie geeft op een prachtige wijze kleur aan haar leven door actief deel te nemen aan allerlei sociale activiteiten.

Bij de PCOB is Adrie een gewaardeerd lid. De voor en najaarsreisjes die georganiseerd worden door de PCOB-afdeling Waddinxveen, zijn voor haar een welkome afwisseling.

De contactmiddagen zijn fijne momenten om leeftijdgenoten te ontmoeten. Het was haar moeder die samen met de dhr. H. Huizer en dhr. Vermeij de PCOB- afdeling Waddinxveen op 10 juni 1981 heeft opgericht.

Adrie is al 17 jaar weduwe. Samen met de haar 3 kinderen, 8 kleinkinderen en 9 achterkleinkinderen heeft ze, ondanks het verlies van haar man, het leven weer op kunnen pakken.

Met zichtbaar genoegen vertelt ze over haar gezin. De kinderen die omzien naar hun moeder, de klein- en achterkleinkinderen die hun oma in alles betrekken.

Vol trots vertelt ze dat twee kleinkinderen bij de politie werken en dat een ander ervoor gekozen heeft om haar talenten te gebruiken in de zorg. Mooie banen die veel betekenen voor de maatschappij. Haar man zei ooit: “Adrie, je bent een bevoorrecht mens”, en zij beaamt dat volledig. Nogmaals benadrukt Adrie dat ze een fijn en mooi leven heeft. Dankbaar voor haar gezin en alles daar omheen.



Uitzicht vanuit de huidige woning van Adrie, Kerkweg-West.

Aan het einde van het gesprek zegt ze: Er is er altijd Eén die zorgt, uiteindelijk ben ik nooit alleen. In het avondgebed draagt ik altijd de kinderen, de klein- en achterkleinkinderen op aan God.

Na het afscheid blijft het gesprek in mijn gedachten hangen. Ik hoop dat haar tevredenheid en positieve instelling als een bemoediging voor anderen zal dienen.

Wat een voorrecht om zo'n moeder, oma en grootom te hebben.

Het interview is afgenomen door Joop Neven op 16 januari 2024.

Nuttige informatie

Onze gecertificeerde PCOB belastinginvulhulp kunnen u weer helpen vanaf 1 maart 2024

Heeft u behoefte aan hulp bij uw belastingaangifte over 2023? Onze gecertificeerde belastinginvullers kunnen u helpen. De heren Ad Hazenberg en Aat Hilgers zijn ook dit jaar weer beschikbaar als belasting invulhulp voor onze leden. Voor afspraken kunt u hen rechtstreeks bellen of e-mailen:

Ad Hazenberg: telefoon 06-19 79 3345 E-mail: abt.hazenberg@versatel.nl

Aat Hilgers: telefoon 0182-61 59 76 E-mail: aathilgers@gmail.com

Wat moet u weten over de belastingaangifte 2023?

De onkostenvergoeding voor de invuller wordt door de invuller bepaald.

Wilt u dus (weer) gebruik maken van de diensten van de heer Hazenberg of de heer Hilgers, neem dan contact met een van hen op. De invullers zullen gebruik maken van het digitale aangifteprogramma van de belastingdienst. De invuller maakt gebruik van een machtigingscode die u zelf al hebt of door de invuller wordt aangevraagd. Met deze machtigingscode kan ook bekeken worden hoe hoog uw zorgtoeslag en/of huurtoeslag zal zijn.

Het aangifteprogramma is beschikbaar vanaf 1 maart 2024. Uw aangifte inkomstenbelasting over 2023 moet vóór 1 mei 2024 bij de Belastingdienst binnen zijn.

Belastingtelefoon voor nabestaande

Als een naaste overlijdt, is dat heel ingrijpend. En als staat uw hoofd er niet naar, financieel moet u het een en ander op een rij zetten, bijvoorbeeld voor toeslagen of de inkomstenbelasting. Wat u precies moet regelen, hangt af van de situatie van de overledene en eventueel van uw eigen situatie.

Op www.belastingdienst.nl/nabestaanden vindt u meer informatie. U kunt ook bellen met een medewerker van de Belastingtelefoon voor nabestaanden op 0800-2358354 {gratis}.

Koffie met Advies



Maandelijks organiseert Palet Welzijn 'Koffie met Advies'. Deze bijeenkomsten zijn voor alle 55-plussers van Waddinxveen. Op basis van verschillende thema's bespreken we alles om veilig, verantwoord en zelfstandig te blijven wonen. Denk bijvoorbeeld aan uw financiële veiligheid, balans tijdens mantelzorg, ondersteuning en

medicatieveiligheid. Hiervoor komen professionele sprekers met kennis uit de specifieke vakgebieden.

Op **donderdag 28 maart** komt de apotheker van Benu Apotheek spreken over medicatieveiligheid. Welke informatie moet de apotheker van u weten. Waar vindt u de informatie om uw medicatie veilig te gebruiken en welke diensten biedt de apotheek aan. Koffie met Advies bijeenkomsten worden elke 4e donderdag van de maand georganiseerd. Hiervoor bent u gratis welkom in het Anne Frank Centrum (Jan van Bijnenpad 1, Waddinxveen) van 10.00 tot 11.30 uur. Wilt u meer informatie?

Bel naar ouderenadviseur Anneke Boersma. 06 520 64 334

Uw dagelijkse bankzaken

Op woensdag 10 januari was mevr. Van Grieken van de Rabobank te gast op de onze contactmiddag van de PCOB-afdeling Waddinxveen. Zij gaf een presentatie over dagelijkse bankzaken en tips hoe je jezelf kunt beschermen tegen fraude. Voor diegene die niet aanwezig waren, hier nog enkele tips.

Hulp thuis bij uw dagelijkse bankzaken

Bankzaken gaan steeds vaker digitaal. Met de website van de bank of met een app op uw telefoon. Een bankkantoor bezoeken is tegenwoordig niet eenvoudig. Wat als het niet meer lukt om zelf uw bankzaken te regelen of naar een bankkantoor te komen?

Hulp vragen een familie of vrienden

U kunt dan bijvoorbeeld hulp vragen aan uw kinderen, broer, zus of een goede vriend. En aan iemand die u vertrouwt, kunt u een volmacht geven om uw bankzaken te regelen. Maar wat als u niemand heeft die u kan helpen? Neem dan contact op met uw bank, sommige banken hebben een team Mobiele Bankservice een lid komt naar u toe als dat nodig is. De bank helpt u om zo zelfstandig mogelijk uw bankzaken te blijven doen.

Voorkom misbruik en fraude

Het gebeurt regelmatig dat mensen telefoon of een e-mail krijgen van iemand die zich voordoet als medewerker van de bank. Wees altijd alert.

- . de bank vraagt nooit om uw pincode
- . de bank vraagt nooit om handelingen te doen onder druk
- . de bank vraagt nooit om uw bankpas op te sturen of mee te geven aan iemand.

Vertrouw u het niet? Neem dan contact op met uw bank.

Bron: Rabobank.



Verkopers misbruiken de naam van de PCOB

We krijgen steeds meer meldingen van onze leden dat ze zijn misleid door een energieverkoper.

De verkopers misbruiken zelfs de naam van PCOB! Let dus goed op en trap er niet in!

En wilt u zeker weten dat PCOB u belt? Hang op en bel terug op 085 - 48 633 64.

Heeft u ook een misleidende ervaring gehad?

Meld het ons. Samen met onze vaste partner Energiebesteding proberen we deze misleidende energieverkoper op te sporen en indien nodig maken we een melding bij de toezichthouder ACM (Autoriteit Consument en Markt).

Overleden



Op 27 januari jl. is de heer J. Groenewoud, Peppelhorst 72, 2742 CX, Waddinxveen overleden.

Op 19 februari is overleden, Mevr. Hoogendoorn-van der Plaat, Margaklompéhoeve 66, 2743 HX Waddinxveen.

Mogen de onderstaande woorden troost geven voor de nabestaande.

Woorden van troost

De psalmen zijn geen gewone geestelijke gezangen, ze vertolken in de eerste plaats niet de menselijk gevoelens van ontzag, toorn, liefde en geloof, maar de Psalmen spreken van de openbaring van Gods hart. Hij openbaart Zichzelf. Hij laat zich zien als Schepper van hemel en de aarde. Als degene die hemel en aarde voltooien zal. Hij laat zich openbaren als de God van goedertierenheid, van barmhartigheid. Ook laat Hij zich zien als de God die bij tijd en wijle toorn, die gericht gaat uitoefenen. *Maar vergeet nooit, bij God is er geen toorn zonder ontferming.* Ook de toorn is in wezen een uiting van Zijn liefde, want Hij verdraagt niet dat Zijn schepping wordt afgebroken. De toorn van God staat geheel in dienst van de verlossing. In de psalmen zien we God, het leven, droefheid en vreugde en de vrede die alle verstand te boven gaat. Eén van de meest geliefde psalmen is psalm 23, de psalm van de goede Herder, eeuwenlang heeft dit lied mensen bemoedigd en vertroost in allerlei situaties van het leven en overlijden. De Psalm begint schitterend, letterlijk staat er: *De Here is Herder, Ik zal niet ontbreken.* De Herder zorgt dus, dat ik niét zal ontbreken. Stel je eens voor: er zijn 99 zangers die dapper bezig zijn met God te prijzen en te loven en ze horen niet, dat er één stemmetje ontbreekt. Het koor heeft niet in de gaten, dat de Herder reeds buiten is om het schaap te zoeken. In deze psalm gaat het er dus om: je zult er zijn! Psalm 23 is geen “doekje voor het bloeden” voor als het misgaat, maar een levensrealiteit voor elke dag!



De Here is Herder, Ik zal niet ontbreken.

Want uiteindelijk zullen we in het huis des Heren blijven tot in lengte van dagen.

De volgende nieuwsbrief verschijnt 4 april 2024

*Heb je kopij,
geef het door!* voor 28 maart 2024. Dit alles bij leven en welzijn.

Het bestuur wenst u gezegende Paasdagen.

Hartelijke groet namens het bestuur,

Joop Neven *webmaster/redacteur*