



Nieuwsbrief nummer 3

April 2024

Halleluja!

Stelt u zich eens voor. U gaat op zaterdagavond om elf uur naar de kerk. Het is er donker. De lampen zijn maar mondjesmaat aan, net genoeg om een plek te vinden. Maar wel heeft ieder een kaars. Door de deur waar altijd de kerkenraad met de voorganger door naar binnen komt, komt nu een koor zingend met een kruis en brandende kaarsen naar binnen. Ze lopen naar de uitgang en iedereen loopt erachter aan naar buiten en in processie gaat de stoet mensen driemaal rond de kerk. Inmiddels is de kerkdeur weer gesloten. De kerk is donker als een graf. Dan klopt de dominee op de deur. De deur wordt geopend en het koor begint te zingen: 'Christus is opgestaan uit de doden. In zijn dood heeft Hij de dood overwonnen en geeft Hij leven aan hen die ontslapen zijn'. Dan wordt de deur geopend. De kaarsen worden aangestoken en de mensen wensen elkaar een gezegend Pasen met zinnen als 'Christus is opgestaan' of 'De Heer is waarlijk opgestaan'. De vreugde van Pasen is begonnen. Iedereen kan feest gaan vieren.

Zo ongeveer moet u zich voorstellen dat het Paasfeest in de oosterse kerken wordt gevierd. Over het algemeen is er in de westerse kerken veel meer aandacht voor de lijdensgeschiedenis. Al wekenlang worden er op zondag teksten gekozen die in de Bijbel te maken hebben met het lijden van Jezus. De aandacht is gericht op de schuld en de zonden van de mens. De nadruk ligt in het westen dan ook op het komen van Jezus in deze wereld en op het lijden en sterven wat Jezus moest ondergaan. Het Paasfeest in de oosterse kerken legt de nadruk op het donker van de dood en op de vreugde om de overwinning van die duisternis door de Opgestane Heer. Daarom dan ook dat de triomferende Jezus zo vaak op de kerken afgebeeld is.



Laten we aan beide aspecten van Passie en Pasen de volle aandacht geven. Ootmoed en vreugde. In Lucas 24 lezen we het zo: *"Toen zei hij tegen hen: Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben. Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?"* en in Filippenzen 2 *'Hij, die de gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op aan God gelijk te zijn, maar deed afstand van zijn positie en nam de gestalte aan van een dienaar. Hij werd gelijk aan de mensen, en als mens verschenen heeft Hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood - de dood aan het kruis. Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: 'Jezus Christus is Heer,' tot eer van God, de Vader.*

*Christus heeft geleden, Hij heeft voor ons gestreden
De vijand is overwonnen, de dood heeft Hij verslonden.
Halleluja*

Henk van 't Spijker, voorzitter

COLOFON

Voorzitter / secretaris

Henk van 't Spijker
Tuinbouwweg 47
2742 KN Waddinxveen
tel. 0182-61 55 79
mail: hvts.pcob2@gmail.com

Penningmeester

Ad van den Assem
Zesde Tochtweg 2
2742 KR Waddinxveen
tel. 06 53271925
mail: assem@hetnet.nl

PCOB betalingen naar:

PCOB afd. Waddinxveen
IBAN nr NL12 RABO 0157 5822 56

Redacteur / webmaster

Joop Neven
Heemraadweg 22
2741 NA Waddinxveen
Tel. 0182-618204
mail: neven.j55@gmail.com

Ledenadministrateur

Ton Meijerink
Parklaan 45
2771 GB Boskoop
tel. 0172-57 76 61
mail: ton.meijerink@planet.nl

Bestuurslid / Notuliste

Ger Lugthart-Oudijk
kees.ger.lugthart@gmail.com

Bestuurslid

Tiny van Triet-de Joode
Kuipers-Rietbergplantsoen 45

Website

<https://www.pcob.nl/afdelingen/waddinxveen/>



Van Ton Meijerink, Ledenadministrateur

Verjaardagen PCOB leden in april 2024

3 april	Mevr.	H. Kooistra - Hamstra
4 april	Mevr.	I.H. van Velde - Barens
12 april	Mevr.	J. v/d Born - van Dasler
20 april	Mevr.	J.M. van der Wolff
25 april	Mevr.	T. Asscheman - Möhle
26 april	Mevr.	M. Konijn - Willemse
30 april	Dhr.	H. van der Plas

Welkom

We heten **Mevr. B. Poot-van Leeuwen**,
Jan Dorrekenskade - Oost, 2741 HX, Waddinxveen
en

*H*ortelijk
*W*elkom!

Mevr. M.M.T. Ottervanger - Reitsma,
Da Costaweg 3, 2741 BJ,
Waddinxveen van harte welkom als

lid van de PCOB.

We kijken ernaar uit om u te ontmoeten tijdens een van de activiteiten van de PCOB -afdeling Waddinxveen.

Overleden



Op 20 maart is Dhr. **Adri Vonk**, Prins Bernhardlaan 162, 2741 GG, Waddinxveen overleden. Hij is 92 jaar geworden.

Ook kregen we het bericht dat **Mevr. H.M Kemper-van Leeuwen**, Pr Bernhardlaan 1, 2741 DV, Waddinxveen is overleden.

Op zaterdag 23 maart is **Mevr. G v Noort-Tuitel**, Tuinbouwweg 20 overleden.

We wensen de nabestaanden veel sterkte toe.

Ik echter vertrouw op Uw goedertierenheid, mijn hart zal zich verheugen in Uw heil, ik zal voor de HEERE zingen, omdat Hij goed voor mij geweest is. {Ps13:6}.

Van het bestuur

Hij is niet hier, Hij is immers uit de dood opgewekt, zoals Hij gezegd heeft” {Matth.28:5-6}.

Ik kan me voorstellen dat de vrouwen die dat hoorden zich teleurgesteld voelden. Hier moet je niet zijn. Ze krijgen ook niet te horen, waar dan wel. Ze moeten het doen met de woorden die ze eerder van Jezus gehoord hebben. Ze gaan terug naar het graf en vertellen de woorden van de engelen aan de apostelen, maar die vinden het maar “kletspraat”.

Het Paasevangelie is de kern van ons geloof. Op de derde dag na Zijn kruisiging, ontdekten de vrouwen die naar het graf kwamen dat het leeg was. Het graf, dat eerder verzegeld was met een zware steen, werd nu verlicht door een overweldigend licht, symbool van de overwinning op de duisternis. Hij is de eersteling uit de doden.

Het graf was niet het einde, maar juist een nieuw begin van verlossing en hoop. Jezus heeft de dood overwonnen. De opstanding van de Heer is meer dan alleen een historische gebeurtenis. Degene die gelooft, is “in Christus Jezus”. Eén gemaakt met Hem. Het bijzondere is, de opstanding van Christus, was het hoogtepunt van Gods gedachte.



Geloof het ongelooflijke



Met Pasen roept de Heer ons op het ongelooflijke te geloven. De Heer is waarlijk opgestaan uit de dood. Gods Plan is zo groot dat het ons voorstellingsvermogen te boven gaat. *“Geen van de beheersers dezer eeuw heeft van haar geweten, want indien ze het geweten hadden, zouden ze de Here der heerlijkheid niet gekruisigd hebben” {1 Kor.2:8}.* God zegt: Ik heb mijn verzoeningsplan tot stand gebracht, Ik heb mijn verzoeningsplan gegeven, zo is het vastgesteld. Als ze geweten hadden wat zich daar afspeelde, dan zouden ze Hem niet aan het kruis hebben genageld.

Het bestuur wenst u gezegende Paasdagen.

Verslag van de contactmiddag op 20 maart



Op 20 maart organiseerde de PCOB een contactmiddag met een lezing gegeven door Anton Kanis over de Mattheüs Passion van Johann Sebastian Bach. De bijeenkomst vond plaats in de hal van de Ontmoetingskerk. Met

een combinatie van gesproken woord en het beluisteren van geluids fragmenten uit de Mattheüs Passion, wist Kanis de aanwezigen te boeien en mee te nemen in dit meesterwerk. Hij belichtte de symboliek en de theologische thema's die in de Mattheüs Passion verweven zijn, waardoor de aanwezigen een dieper inzicht kregen van de betekenis achter de noten. De tekst en de melodieën raakten de harten van de luisteraars. Naarmate de middag vorderde, groeide het respect en de bewondering voor Bach en zijn meesterwerk.



Dhr. Anton Kanis



De combinatie van spreken en de prachtige muziek maakte het tot een boeiende middag. We mogen terugkijken op een geslaagde middag

In de pauze was er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Voorjaarsreisje D.V woensdag 17 april 2024

Op woensdag 17 april vertrekken we om 8.30 uur zoals gebruikelijk bij het Anne Frank Centrum, Jan v Bijnenpad in Waddinxveen. We verwachten om 10.00 uur in Schoorl {Noord-Holland} aan te komen. Daar drinken we in restaurant "Duingroet" een kop koffie met wat lekkers erbij.



Zonnetrein Schoorl

Daarna staat de Zonnetrein klaar. Tijdens deze anderhalf uur durende rit vertelt de gids enkele wetenswaardigheden over het bos- en duingebied van Schoorl, wat eigendom is van Staatsbosbeheer.

Intussen is het lunchtijd geworden. In restaurant "Duingroet" aan de rand van het duingebied Schoorl, gaan we in een rustieke sfeervolle omgeving een warme drieganglunch gebruiken.

Na de maaltijd rijden we tussen de bollenvelden door naar museum De Zwarte Tulp in Lisse. Hét museum over de bloembollencultuur. Het museum geeft een beeld van het bloembollenbedrijf: het telen, de handel, het onderzoek en de veredeling. Ook vertellen ze de geschiedenis van de bloembol, vanaf de komst van de eerste tulp in Nederland in 1594. De tentoonstelling laat ook de werkzaamheden zien in de vier seizoenen van de bloemeteelt.

Bent u in bezit van een Museumkaart, neem die dan mee!!

Na deze mooie dag gaan we tussen 16.30 uur en 17.00 uur huiswaarts.

De prijs van de dagtocht is € 74.00 voor leden en voor niet leden € 79.00

Aanmelden kunt u bij Ad van den Assem, tel: 0653271925 of per email aassem@hetnet.nl

Het bedrag kunt u overmaken op bankrekening nummer NL12 RABO 0157 5822 56 t.n.v. PCOB afd. Waddinxveen.

Voor ons is het fijn dat we zo snel mogelijk weten hoeveel mensen er mee gaan, wacht daarom niet te lang met opgeven!

Hartelijke groet, *Hennie, Dit en Ad*



Museum De Zwarte Tulp

Oproep nieuwe bezorgers voor het magazine PCOB-afdeling Waddinxveen



Het bestuur van de PCOB-afdeling Waddinxveen wil zijn dank uitspreken aan al onze bezorgers die maandelijks het magazine met de daarbij behorende nieuwsbrief verspreiden. Jullie inzet is van grote waarde voor de PCOB, en wij zijn enorm dankbaar voor de tijd en moeite die jullie erin steken.

Echter, zoals bij elke organisatie, verandert ook bij ons de situatie weleens. Daarom zijn we momenteel op zoek naar nieuwe bezorgers om ons team te versterken. Als u geïnteresseerd bent om een steentje bij te dragen door ons magazine maandelijks te bezorgen, dan nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen. Het bezorgen van ons magazine biedt een mooie gelegenheid om betrokken te zijn bij de activiteiten van de PCOB-afdeling Waddinxveen.

Als u interesse heeft om ons te helpen, neem dan contact op met uw voorzitter/secretaris, Henk van 't Spijker, Tuinbouwweg 47, 2742 KN, Waddinxveen. Tel: 0182-615579, e-mail: hvts.pcob2@gmail.com

De volgende nieuwsbrief verschijnt 25 april. Dit alles bij leven en welzijn.

Hartelijke groet namens het bestuur,
Joop Neven *webmaster/redacteur*.