



Barcelona

Een aantal jaren geleden brachten wij een bezoek aan Barcelona, een stad die met haar levendige cultuur, rijke geschiedenis en adembenemende architectuur diepe indruk op ons maakte. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor ons het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu jaren later genieten 1.2 miljoen mensen per jaar van de toen nog onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende lichtkoepel in het middenschip, schijnend op de gekruisigde Jezus. De prachtige sculpturen en ramen getuigen van De Redder der wereld. Het persoonlijke geloof van Gaudí komt hierin op indrukwekkende wijze tot uitdrukking.

Gandeweg al verder wandelend genieten we van de vele gevels, de steegjes, de cultuur en de heerlijke tappas. Maar gaande weg ontkom je niet aan de schrijnende tegenstelling. Aan de pijn van deze wereld. Arm en rijk, tot zeer rijk zijn, zoals bijna in elke stad, vertegenwoordigd. De zwerver die uit de vuilnisbak zijn dagelijkse eten moet zien te krijgen en de zakenman met zijn enorme jacht, van naar men zegt 1 miljoen per meter. Het blijft aangrijpend om te zien hoe mensen moeten zien te overleven, elke dag weer een strijd voeren om de dagelijkse levensbehoefte te krijgen. Als opgejaagde dieren worden ze van de ene plek naar de andere verjaagd met nooit een rustig moment. Al mijmerend denk ik, zou de zakenman niet een meter van zijn jacht kunnen missen en 1 miljoen beschikbaar kunnen stellen aan de daklozen? En dan... zomaar op zondagochtend tijdens een stadswandeling, lopen we langs een kerk, een Catalaanse man nodigt ons hartelijk uit om binnen te komen. We nemen deze uitnodiging aan. Het orgel speelt, mooie tonen vullen de kerk, we nemen plaats in de kerkbank, en samen beleven we een moment van bezinning. Intens gelukkig zitten we daar te genieten van het orgelspel. Een moment is de pijn van de wereld buiten gesloten. Maar die zwerver blijft maar door mijn hoofd spoken. En plots schiet het gedicht van da Costa door mijn hoofd.

*Moe geworsteld en ontwapend,
Tot geen afval meer in staat.
Als de Here God in allen
en in allen alles is,
Zal het licht zijn, eeuwig licht zijn,
Licht uit licht en duisternis !”* (Isaac Da Costa, 1798-1860)

Nou, moe geworsteld is de zwever. Wat de uiteindelijke toekomst betreft kan de zwerver en zakenman gerust zijn. Het kruis in de Sagrada Família zegt ons:

*Wijder dan alle zeeën reikt God zijn armen
Zover rekt zijn erbarmen,
De dwarsbalk van het kruis is het teken,
God raakt geen elektron kwijt.*

Intussen maakt de misdienaar het liturgisch centrum klaar, maar wij wachten de preek niet af. Soms zijn woorden overbodig en spreken de tonen van de muziek troostrijke woorden. Buiten gekomen vervolgen we weer onze stadswandeling, bemoedigd en al. Alleen..., die zwerver hè, daar heb ik op dit moment geen oplossing voor. In die grote Sagrada Família is nog wel wat ruimte. Daar is het koel en droog. Onder de lichtkoepel aan de voeten van de gekruisigde Jezus. Ach. Onzin natuurlijk. Dat is de Spaanse zon die er met mijn gedachten vandoor gaan.

Joop Neven



COLOFON

Voorzitter / secretaris

Henk van 't Spijker
Tuinbouwweg 47
2742 KN Waddinxveen
tel. 0182-61 55 79
mail: hvts.pcob2@gmail.com

Penningmeester

Ad van den Assem
Zesde Tochtweg 2
2742 KR Waddinxveen
tel. 06 53271925
mail: asseem@hetnet.nl

PCOB betalingen naar:

PCOB afd. Waddinxveen
IBAN nr NL12 RABO 0157 5822 56

Redacteur / webmaster

Joop Neven
Heemraadweg 22
2741 NA Waddinxveen
tel. 06-14132188
mail: neven.j55@gmail.com

Ledenadministrateur

Ton Meijerink
Parklaan 45
2771 GB Boskoop
tel. 0172-57 76 61
mail: ton.meijerink@planet.nl

Bestuurslid / Notuliste

Ger Lugthart-Oudijk
tel: 06-11350518
kees.ger.lugthart@gmail.com

Bestuurslid

Tiny van Triet-de Joode
Kuipers-Rietbergplantsoen 45

Website

<https://www.pcob.nl/afdelingen/waddinxveen/>



Van Ton Meijerink, Ledenadministrateur

Verjaardagen PCOB leden september 2024.

3 september	Mevr.	M. van Meijeren - van der Gref
3 september	Dhr.	G. de Ruiter
4 september	Mevr.	H. van den Assem-v Herwijnen
13 september	Dhr.	K.J. Knol
14 september	Dhr.	W.W. Grootendorst
14 september	Mevr.	C. van Vuuren - Sanner
18 september	Mevr.	A.J. van Nielen - Littooi
20 september	Mevr.	M. van Leeuwen - de Heer
24 september	Mevr.	S.J. Bijl - Verhoeff
25 september	Mevr.	C. Verkuil - de Mik
27 september	Dhr.	L. Lamens
28 september	Mevr.	T. Niewenhuijse - Tuitel

Ter bemoediging



Al schijnt geen zon, al licht geen
maan,
God gaat voor ons uit en Hij zal ons
ondersteunen.
Hij zal ons ondersteunen in wat Hij
in ons begonnen is.

Zo mogen wij weten dat heel deze schepping terugkomt
bij God.

Overleden



Op 3 juli jl. is op 97 jarige leeftijd Dhr. W.W. Grootendorst, Rozenlaan 59,
2771 DC, Boskoop overleden. Wij wensen de nabestaanden de komende tijd veel
sterkte toe

*Toch overwint eens de genade
en maakt een einde aan de nacht
dan overwint de Heer het kwade
dan is de strijd des doods volbracht!* Isaac da Costa.

Van het bestuur

De zomermaanden zijn traditioneel wat rustiger voor onze afdeling, waardoor we dit keer een korte nieuwsbrief naar u sturen, **zonder** bijgevoegd magazine. Dit komt door het vaste aantal uitgaven per jaar.



Desondanks hopen we dat u allen geniet van de zomerse dagen en de tijd die u misschien met familie en vrienden kunt doorbrengen. Hoewel onze activiteiten tijdelijk stil liggen, blijft het belangrijk om naar elkaar om te zien.

Heeft u een buurtgenoot of medelid dat wat extra aandacht kan gebruiken? Een klein gebaar, zoals een telefoontje of een bezoekje, kan veel betekenen. Samen zorgen we ervoor dat niemand zich eenzaam hoeft te voelen.

Nieuwe website www.anbo-pcob.nl

We kijken met veel enthousiasme uit naar de lancering van de nieuwe website van ANBO-PCOB. Deze website zal een frisse uitstraling krijgen en gemakkelijker te gebruiken zijn, waardoor u sneller en eenvoudiger de informatie kunt vinden die u nodig heeft. Houd onze berichten in de gaten voor de lancering!

Nieuw gezamenlijk magazine anbo-pcob

Daarnaast zijn we ook verheugd om aan te kondigen dat op 3 september ons gezamenlijke magazine uitkomt. Dit magazine zal boordevol interessante artikelen, nuttige informatie en inspirerende verhalen staan. We hopen dat het een bron van plezier en kennis zal zijn voor al onze leden.

De verder verschijningsdata van het magazine ANBO-PCOB in de twee helft van 2024: het magazine voor oktober/november kunt u verwachten kort na **22 oktober** en het december nummer ligt na **3 december** bij u in de bus.

Tot slot willen we u alvast attenderen op ons najaarsreisje, dat gepland staat voor woensdag 18 september. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar pagina vier van deze nieuwsbrief. Het belooft een gezellige en onvergetelijke dag te worden, dus we hopen velen van u daar te zien. **Vergeet u niet op te geven!!**

Het landelijk bureau van de PCOB in Woerden gaat de ANBO leden uit Waddinxveen e.o. uitnodigen voor ons jaarlijkse najaarsreisje. Dit is een prachtige gelegenheid om nieuwe mensen te ontmoeten en kennis te maken met de leden van ANBO. We hopen dat de leden gehoor geven aan deze uitnodiging, zodat we samen kunnen genieten van deze mooie dagtocht.



Wij wensen u een heerlijke tijd toe en kijken ernaar uit u binnenkort weer te ontmoeten bij de eerstvolgende de activiteit in Waddinxveen.

Een tweede muzikale oproep



De ANBO-PCOB-afdeling Waddinxveen is op zoek naar een enthousiaste pianist om onze contactmiddagen muzikaal te ondersteunen. Deze bijeenkomsten vinden ongeveer 7-10 keer per jaar plaats. Wat wij zoeken is iemand die plezier beleeft om ons tijdens de contactmiddagen de samenzang te begeleiden. Ben jij de pianist of weet u in uw vrienden- of kennissenkring iemand? Neem dan contact met ons op. Stuur een e-mail naar hvts.pcob2@gmail.com of bel ons op tel: 0182-615579. Wij kijken uit naar jouw reactie.

Najaarsreisje op D.V woensdag 18 september



Op woensdag 18 september organiseert de ANBO-PCOB-afdeling Waddinxveen een boeiend najaarsreisje naar de Maasvlakte en Futureland. De dag begint om **08.30 uur** met het vertrek vanaf **Anne-Frank Centrum, Jan v Bijenpad 3**, waarna we rond **09.30 uur** arriveren bij Routiers Maasvlakte voor een heerlijke koffie met gebak.

Om **10.45 uur** vervolgen we onze reis naar Futureland, waar om **11.00 uur** een informatieve voorlichting over de 2e Maasvlakte plaatsvindt. Vervolgens maken we om **11.45 uur** een rondrit door het havengebied met onze eigen bus, begeleid door een gids van Futureland. Rond **13.00 uur** keren we terug van deze interessante rondrit. Om ongeveer **13.15 uur** is het tijd voor het diner, na het diner hebben we de keuze om ofwel Futureland verder te verkennen of een extra rondrit met de bus te maken. Rond **16.30 uur** varen we weg voor een rondvaart door de Maasvlakte 2. Deze rondvaart belooft prachtige uitzichten en unieke perspectieven op dit indrukwekkende gebied.



We keren om **17.30 uur** terug van de rondvaart en rijden met de bus huiswaarts, met een geplande aankomsttijd tussen **18.30 en 19.00 uur** bij het Anne-Frank Centrum.

Het belooft een leerzame en gezellige dag te worden, waarin we meer te weten komen over de ontwikkelingen in de Maasvlakte en genieten van elkaars gezelschap. We kijken ernaar uit om samen met u deze bijzondere dagtocht te maken!

De prijs van de dagtocht is **€ 79.00 voor leden** en voor niet leden **€ 84.00**.

Aanmelden kunt u bij **Ad van den Assem**, tel: **0653271925** of per email aassem@hetnet.nl
Het bedrag kunt u overmaken op bankrekening nummer: **NL12 RABO0157582256** t.n.v. PCOB afd. Waddinxveen. Voor ons het is fijn dat we zo snel mogelijk weten hoeveel mensen er mee gaan, wacht daarom niet te lang met opgeven.
Hartelijk groet Hennie, Dit en Ad.

Welkom aan onze nieuwe leden: de heer en mevrouw van Dijk - Cornelissen

Hortelijk
Welkom!

Met veel plezier verwelkomen wij de heer en mevrouw Van Dijk-Cornelissen, Kuipers Rietbergplantsoen 15, 2742 VG als nieuwe leden van de PCOB! Wij zijn verheugd dat u voor onze vereniging heeft gekozen en kijken ernaar uit om u te ontmoeten tijdens één van onze bijeenkomsten. Heeft u vragen, ideeën of wilt u meer betrokken raken? Schroom dan niet om contact op te nemen.

Nogmaals, van harte welkom! We hopen dat u zich snel thuis voelt bij de PCOB.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op **3 september 2024**

*Heb je kopij,
geef het door!*

Voor **29 augustus 2024**. Dit alles bij leven en welzijn.

Hartelijke groet namens het bestuur,

Joop Neven *webmaster/redacteur*