



Het is goed (dicht(st)er onbekend)

Er is licht, er is donker
en het is goed.
Licht om
wat groeit en bloeit
met kleur te zien spelen;
donker om
aan de hemel
sterren te zien flonkeren.
Leef en bid
met dag en nacht mee.

Er is zomer, er is winter
en het is goed.
Zomer om naar buiten
en op pad te gaan;
winter om
met alles om je heen
op adem, tot rust te komen.
Leef en bid
met de seizoenen mee.

Er is spreken, er is zwijgen
en het is goed.
Spreken om
te zeggen waarvan
hart en hoofd vol zijn;
zwijgen om
te beleven wat
geen woord zeggen kan.
Leef en bid
Met alle leven mee.

Beste leden van onze PCOB in Huizen,

Een nieuw jaar is ingegaan, een jubileumjaar voor onze vereniging. Ook onze Nieuwsbrief heeft een beetje feest. Zoals u hierboven ziet is dit het vierde lustrum. Als we het gedicht hiernaast lezen dan zien we allerlei tegenstellingen die we in ons leven meemaken, licht en donker, zomer en winter, spreken en zwijgen... Ook vreugde en verdriet, die moeten we samen delen en dragen. Gelukkig weten we niet wat ons te wachten staat, dat hoeft ook niet. Want we weten dat ons geloof heelt, ook als we naar de wereld om ons heen kijken. Hierbij refereer ik ook aan de opening van de voorzitter op onze Nieuwjaarsbijeenkomst. In de vorige Nieuwsbrief schreef ik over de sneeuwpret die misschien zou komen. Dat was ook zo, maar voor ouderen niet altijd even prettig. Het was glad op de voetpaden, dat heb ik aan den lijve ondervonden. We hopen dat u de winter goed doorkomt. De PCOB-middagen zijn begonnen en de busreizen komen eraan. Ik wens dat die u veel plezier zullen brengen.

Met vriendelijke groet, Teun Huisman

Van het bestuur

Een nieuw jaar, een nieuwe start

Voor u ligt de eerste Nieuwsbrief van het jaar 2024. Eind vorig jaar is er een einde gekomen aan de samenwerking met de KBO. Zij hebben ervoor gekozen om afzonderlijk verder te gaan. De PCOB is nu een fusie aangegaan met de ANBO. Dit moet echter nog nader uitgewerkt worden. Wel weten we dat de Nieuwsbrief vanaf 2024 niet 10 maar 8 maal per jaar zal verschijnen. Voor het overige blijft alles van onze PCOB-afdeling Huizen hetzelfde, zoals de themamiddagen, het koffie drinken met elkaar in 'De Brasershoeve', het eten in 'De Oude Pastorie', de activiteiten van Interactief en niet te vergeten de busreizen. Bovendien hebben we dit jaar met onze afdeling Huizen een jubileum, dat we eind van het jaar hopen te vieren. De voorbereiding daarvoor is al in gang. We hopen dat 2024 een goed jaar zal worden en dat wij elkaar bij allerlei activiteiten kunnen ontmoeten.

Jubilarissen

In de afgelopen PCOB-middagbijeenkomst hadden we 2 jubilarissen in ons midden, Mevr. J. Eikelboom-de Jong en mevr. J. G. Westland. Beide dames zijn in december 1998 lid geworden, dus zijn zij 25 jaar lid.

Zij worden beiden toegesproken door onze voorzitter, Marianne Oor. Mevr. Westland is vele jaren voorzitter geweest van onze PCOB afdeling Huizen. Onder haar leiding zijn er veel mooie dingen tot stand gekomen en vooral een groei van het aantal leden.

De beide dames worden heel hartelijk gefeliciteerd met dit jubileum en natuurlijk hoort daar een prachtige bos bloemen bij.



De dames van de Commissie 'Lief en Leed' hebben de beide dames persoonlijk uitgenodigd voor deze middag en voor de bloemen gezorgd.

PCOB-ledenpas

Omdat de 'Vrienden van de PCOB' met ingang van dit jaar niet meer bestaat, kunt u de pas niet meer gebruiken bij uw lokale inkopen. Wel kunt u van deze pas gebruik bij andere aankopen die u bijvoorbeeld in het Magazine aangeboden worden.

Middagbijeekomst

De eerstvolgende middagbijeekomst is op woensdag 14 februari a.s. in de Tuinzaal van de Zenderkerk. Deze keer hebben we een schaapherder te gast. Hij zal ons meenemen in zijn belevenissen.

Vervoer naar de middagbijeekomsten

Heeft u geen eigen vervoer en wilt u toch graag naar onze middagbijeekomsten, geeft u dat dan door aan Lies Grimbergen. Zij regelt voor u dat u thuis wordt opgehaald en na afloop weer wordt teruggebracht. Wilt u zich hiervoor tijdig aanmelden. Er zijn een aantal medeleden die dit voor u willen doen. Een ervan is kortgeleden overleden. We herdenken hier met grote dankbaarheid Gijs Westland, die op de PCOB-middagen en bij de busreizen altijd voor ons klaar stond.

Rijvrijwilligers

We zijn op zoek naar rijvrijwilligers. U haalt de leden dan thuis op en brengt ze na afloop ook weer terug. U doet er anderen een heel groot plezier mee. Lijkt het u wat, of wilt u meer informatie hierover, neem dan contact op met Lies Grimbergen.

Busreizen

Lies en haar team hebben samen met de Busmaatschappij Eemland voor dit jaar weer een heel programma opgesteld. De eerste 2 busreizen staan gepland voor 12 maart en 17 april.

Meer informatie over deze reizen en alle andere reizen voor dit jaar kunt u lezen in het 'Bewaar Exemplaar' dat u hierbij ontvangt. Bewaar die goed, want hij is voor het hele jaar 2024.

Samen eten en koffie drinken

Zoals gewoonlijk is het samen koffie drinken in 'De Brassershoeve' op de 1^e woensdag van elke maand. Het is jammer dat de prijzen verhoogd moesten worden in verband met concurrentieoverwegingen. Het eten in de 'Oude Pastorie', op de 2^e donderdag en de 3^e dinsdag van de maand, gaan gewoon door.

PCOB-Interactief

Er staan 2 activiteiten gepland: bowlen op 29 februari en klootschieten op 23 april.

Belastingservice

Evenals vorige jaren zijn de heren Wim Nagtegaal en Tijmen Bout weer bereid om leden met een klein inkomen te helpen bij het invullen van de belastingaangifte. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met een van de beide heren:

Wim: 035 523 1118 of wenagtegaal@hetnet.nl en Tijmen: 035 525 4812 of tijmen.bout@ziggo.nl.

Contributie 2024

Zoals al eerder is aangegeven, heeft het bestuur besloten de contributie voor 2024 te handhaven op het niveau van 2023, mede gezien de aanwezige financiële buffer. De jaarlijkse contributie voor de PCOB-afdeling Huizen blijft dan ook € 35,- voor een individueel lid en € 55,- voor een echtpaar of leefverband.

Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Bij de verspreiding van de Nieuwsbrief, eind januari, wordt een begeleidende brief meegezonden met daarin instructies hoe de contributie kan worden voldaan

Themamiddag SOBH

Op maandag 19 februari a.s. is er weer een themamiddag van de SOBH.

Deze themamiddag is in de Thomaskerk'. Aan de orde is 'Meer bewegen voor ouderen'. Dit onderwerp is van groot belang voor ons allemaal.

Verschijningsdata PCOB Magazine en Nieuwsbrief 2024

- | | |
|-------|-------------|
| Nr. 1 | 30 januari |
| Nr. 2 | 12 maart |
| Nr. 3 | 23 april |
| Nr. 4 | 4 juni |
| Nr. 5 | 23 juli |
| Nr. 6 | 3 september |
| Nr. 7 | 22 oktober |
| Nr. 8 | 3 december |

Let bij de volgorde voortaan vooral op het nummer.

Nieuwe leden

We zijn heel blij dat we 5 nieuwe leden mogen verwelkomen.

- Mevr. T. van Zomeren
Jhr. C. Röelllaan 69, Eemnes
- Mevr. R.H. Frericks
Gemeenlandsaan 27
- Mevr. M. Snel
Naarderstraat 38
- Mevr. D. van den Broek-van den Tol
Lindenlaan 30 C
- Mevr. C.M. Veerman
Kierkegaardhof 13

Overleden

- Mevr. W. Klein-Creteer (75 jaar),
Huizermaatweg 42B
- Mevr. T. Schipper-Brouwer (71 jaar)
Trompstraat 106
- Dhr. G. Westland (82 jaar)
Oranje Weeshuisstraat 8

We leven mee met de nabestaanden en met de leden van onze vereniging, die in de afgelopen periode een geliefde hebben moeten missen. Ook denken we aan hen die in de afgelopen tijd ziek waren of nog ziek zijn. Onze gedachten gaan uit naar de leden die noodgedwongen niet meer thuis kunnen zijn. We wensen u van harte beterschap en veel sterkte onder de zegnende handen van onze God die zegt "Ik ben met u alle dagen".

Aandacht voor elkaar

Heeft u behoefte aan een praatje of heeft u hulp nodig, in welke vorm dan ook. U kunt altijd bellen naar een van de bestuursleden. We helpen u graag.

Bijlagen bij de Nieuwsbrief

- Bewaar exemplaar Busreizen
- Contributiebrief 2024

Rest ons nog u een hoopvol en zegenrijk jaar toe te wensen. Met een warme groet, namens het bestuur, let van Saane



Interieur van het rotskerkje van Matala (T.H.)

Verlagen

Kort verslag van het Kerstdiner van 7 december jl. in 'De Oude Pastorie'



Het is al een hele tijd geleden, toch willen we hier een terugblik geven op het kerstmaaltijd in december. Er waren 45 mensen aanwezig. De koks hadden voor een uitmuntend kerstdiner gezorgd. De zaal was sfeervol aangekleed met prachtige kerstversieringen en een feestelijk gedekte tafel. Met dank aan Annie en Trieneke kijken we blij terug op deze mooie avond.

Lies Grimbergen

Verslag van de PCOB-middag van 10 januari

Deze middag zijn we bijeen om onze Nieuwjaarsbijeenkomst te houden en elkaar een gelukkig nieuw jaar toe te wensen. Annemarie en Teun Huisman zorgen voor een presentatie over Griekse kerken.

De voorzitter, Marianne Oor, opent de vergadering. Ze heet iedereen hartelijk welkom: "Heel fijn dat we met zoveel leden bijeen zijn. Een zaal vol." Vervolgens leest zij Jesaja 41: 10: "Wees niet bang, want Ik ben bij je. Kijk niet angstig om je heen, want Ik ben je God. Ik zal je kracht geven en je helpen, Ik zal je overeind houden met mijn heilrijke rechterhand." Een tekst met een grote belofte en houvast. Niet alleen voor het oudejaar wat achter ons ligt maar ook voor het komende jaar dat voor ons ligt. Hij was en is bij ons in vreugde, angst, mooie momenten en moeilijke tijden. God zei: "Ik zal je overeind houden" en zo mogen we het nieuwe jaar ingaan onder zijn beschermende hand. Daarna gaat zij voor in gebed.

Vervolgens zijn er enkele mededelingen van het bestuur:

- De PCOB ledenpas kan vanaf 1 januari 2024 niet meer bij winkels gebruikt worden. Hij kan nog wel gebruikt worden voor de aanbiedingen van de PCOB in het Magazine en via de e-mail voor de leden.

- Fusie PCOB/ANBO

De samenwerking met de KBO is per 31 december 2023 beëindigd. Per 1 januari 2024 is de PCOB een fusie aangegaan met de ANBO. Door het samengaan zijn we een grotere organisatie en kunnen we ons beter profileren binnen de maatschappij, zowel op plaatselijk als landelijk niveau.

Voor onze plaatselijke afdeling verandert er niets.

- SOBH

Op 19 februari is er een Themamiddag in de Thomaskerk.

- Busreizen

De eerste twee reizen zijn al volgeboekt. U ontvangt allemaal een prachtig bewaarexemplaar van de reizen.

- PCOB Middagbijeenkomst

De volgende PCOB bijeenkomst is op woensdag 14 februari 2024 in de Tuinzaal van de Zenderkerk.

- Nieuwsbrief

Omdat met de ingang van dit jaar het PCOB Magazine jaarlijks maar 8 keer verschijnt, hebben we het aantal van de Nieuwsbrief daarop aangepast.

- Jubilarissen

De dames Eikelboom en Westland zijn beide 25 jaar lid. Zij worden gehuldigd en krijgen bloemen.

Marianne sluit de opening af met een regel uit het gedicht "Elke dag is een uitnodiging" van Marinus van den Berg.

In de pauze kunnen we genieten van een heerlijk kopje koffie/thee met een muis.

Na de pauze geeft zij het woord aan Annemarie en Teun Huisman.

Zij nemen ons mee op een reis in Kreta langs kloosters, kerken en kapelletjes.

We beginnen in Kamilari in het zuiden van Kreta, dicht bij de beroemde opgravingen van Festos.



Het kerkje in Kamilari waar we vaak komen (T.H.)

De kerk heeft een prachtige klokkenstoel met drie klokken. Heel vaak hangt er een vlag op de kerk. De Griekse vlag maar ook de vlag van de Grieks Orthodoxe Kerk hangen aan de muur. We krijgen een mooi inkijkje in de kerk met de prachtige iconen. De priesters zijn herkenbaar aan hun lange zwarte/blauwe kleding en hoed. Er zijn nog meer oude kapelletjes maar boven op een heuvel staat een vrij nieuwe kerk, die niet gebruikt wordt.

Deze kerk heeft geen vlaggen. Boven een raam zit een Maltezer kruis en een Grieks orthodox kruis.

Op 5 minuten rijden van Kamilari, bij het dorp Agios Joannis, is een oude begraafplaats met een heel oude kapel van Agios Paulus, oorspronkelijk uit de 10^e eeuw. Vanaf de 4^e en 5^e eeuw na Chr. was hier al een doopplaats. Vele kerken en kloosters laten zij ons nog zien, allemaal met hun eigen bijzonderheden en schoonheid. In Gortyna, de oude hoofdstad van Kreta, bevindt zich de ruïne van de Titus Basiliek. De apostel Paulus en zijn metgezel Titus zijn daar geweest vanuit Kali Limenes (Goede Rede), toen Paulus op weg was naar Rome. Vandaaruit brachten zij in de korte tijd die zij er doorbrachten al Gods boodschap onder de mensen. In Kali Limenes staat een mooie witte kerk bovenop de heuvel bij de haven en daar net om de hoek is ook nog een rotskerkje als herinnering aan de oude tijd.

In Matala, een bekende badplaats in het zuiden, is ook nog een grotkerkje, alleen verlicht met kaarsen. Enkele oude muurschilderingen zijn er nog te zien.

Dit is nog maar een kleine greep uit al het moois wat er te zien is op Kreta.

Marianne bedankt Annemarie en Teun heel hartelijk voor hun prachtige presentatie.

Als afsluiting horen we een toepasselijk lied van Sela: "Als ik naar de bergen kijk".

Hierna is er een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje. Het was een mooie middag.

let van Saane

Voor u gelezen

De nieuwe gemeentegids van Huizen is op veel plaatsen verkrijgbaar



Van Marcel van Dongen van de gemeente Huizen kregen we het bericht dat de Gemeentegids weer gratis te verkrijgen is. De gemakkelijkste manier is via de website www.huizen.smartmap.nl/.

De gids is af te halen bij de volgende instanties: Gemeentenuis, Bibliotheek, Voor Anker, De Bolder en de Wijkcentra De Draaikom, Holleblok, Meentamorfose, 't Vûronger, de kringloopwinkels aan Bakboord en Machineweg en Ontmoetingplek 'Haven 5'.

Films voor ouderen bij Kinopolis in Huizen

Tijdens de Kinopolis CinePlus-voorstellingen ziet u prachtige kwaliteitsfilms tegen een voordelig tarief van € 8,50. Voor aanvang van de film wordt u getraceerd op een gratis kopje koffie of thee met wat lekkers. Neem plaats in de heerlijke ruime stoelen en geniet van de film in het beste beeld en geluid. De films beginnen om 14.00 uur. Inloop 13.30 uur in Kinopolis Huizen, Plein 2000 nr. 5, tel.: 035 588 0633. Voor meer informatie over de Cineplus-films en de 'drie sterren ticket' (voor een gereduceerde prijs bij 3 kaartjes tegelijk) kunt u tijdens openingstijden terecht aan de balie van Kinopolis of op het internet.

Ook de Royal live opera- en balletvoorstellingen die op het grote filmdoek worden geprojecteerd zijn de moeite waard. Daarover vindt u meer informatie aan de balie van de bioscoop en op internet bij www.kinopolis.nl/opera of www.kinopolis.nl/ballet. De volgende films zijn te zien t/m juni 2024. Helaas waren de films van januari eind november nog niet bekend. De lijst begint dus met februari.

Golda	8 en 9 februari
Les enfant des autres	29 febr. en 1 maart
Rocco en Sjuul	14 en 15 maart
The unlikely pilgrimage of H.F.	28 en 29 maart
The miracle club	11 en 12 april
Neem me mee	9 en 10 mei
The old oak	23 en 24 mei
The great escaper	6 en 7 juni
One life	20 en 21 juni

Uitnodigingen



Uitnodiging themamiddag maandag 19 februari

Meer bewegen voor ouderen



Mensen die om welke reden ook minder goed of minder vaak bewegen, hebben soms net wat extra hulp of aandacht nodig.

Annerike Vedder, een van de buurtsportcoaches van de Sportadviesgroep kan u helpen. Zij komt een aantal onderwerpen met u bespreken.

Welk beweegaanbod voor senioren is er in onze gemeente? Misschien wel meer dan u denkt!

- Doortrappen, veilig fietsen tot je 100ste?
- Een seniorenmiddag bewegen? Voor wie is dat geschikt en wat doen we daar dan?

Bent u al nieuwsgierig geworden? Kom dan luisteren, kijken en misschien wel meedoen!

Datum: 19 februari
Tijd: 14.30 – 16.15 uur
Plaats: Thomaskerk, Huizermaatweg 61
Zaal open: 14.15 uur inloop met koffie of thee

Er is ringleiding aanwezig.

De belbus kan u rijden, telefonisch reserveren van maandag - donderdag tussen 09.00 en 12.30 uur:
Tel. 035 528 8266

Ook niet leden zijn van harte welkom.



Het zingen in januari ging niet door.

Onze nieuwe activiteit is bowlen. We gaan op donderdag 29 februari proberen om strikes te gooien, alle kegels ondersteboven.

We beginnen om 15.00 uur in Bowling- en partycentrum Huizen aan Plein 2000.

De kosten zijn € 12,50, inclusief 2 consumpties.



Je kunt je opgeven t/m 15 februari a.s. bij Hilly Vos: 5251178 en Annemarie Huisman: 06 5127 6351.

Iedereen is welkom, dus breng gerust iemand mee.

De volgende activiteit is op dinsdag 23 april: klootschieten in het Stadspark.

Aanvang 14.30 uur, kosten € 2,50. Zet het in je agenda.



Klootschieten of kogelwerpen is een werpsport waarbij deelnemers, veelal opgedeeld in twee teams, proberen een met lood verzwaarde houten bal onderhands zo ver mogelijk te werpen. In Nederland wordt dit volksspel vooral in Overijssel, Drenthe en de Achterhoek beoefend.

Het is een leuk spel voor iedereen die redelijk goed ter been is. We leggen u de spelregels later uit.

Gezellig, met elkaar...

Eten in 'De Oude Pastorie' (alleen voor leden)

Op elke 2e donderdag en 3e dinsdag van elke maand om 18.15 uur. Inloop tussen 18.00 uur en 18.15 uur.

Dus op donderdag 8 en dinsdag 20 februari,
op donderdag 14 en dinsdag 19 maart en
op donderdag 11 en dinsdag 16 april.

Kosten: € 19,50 voor het hele menu:

- Vers gemaakte soep
- Hoofdgerecht, inclusief een drankje
- Dessert
- Koffie met een bonbon van het huis toe

Anmelden of afmelden uiterlijk op de vrijdag van tevoren tot 11.00 uur bij Annie van As voor de dinsdag: tel.: 035 526 9780 of per e-mail: anvanas@planet.nl en bij Trieneke Kruimer, uiterlijk op de maandag van tevoren tot 11.00 uur voor de donderdag: tel.: 035 526 2261 of per e-mail: trieneke.kruimer@gmail.com

Vaste deelnemers hoeven zich niet aan te melden. Wel afmelden als u niet kunt komen, uiterlijk de vrijdag of maandag van tevoren.

Betalen: Bij voorkeur met pin

Koffiedrinken in 'De Brassershoeve'

U bent van harte welkom op de eerste woensdag van de maand vanaf 10.30 uur.

Dus op woensdag 7 februari, 6 maart en 3 april.

Het is altijd heel gezellig!

De koffie kost € 1,50 en de cappuccino € 2,00.

Uitnodiging

Het bestuur van de PCOB-afdeling Huizen nodigt u hartelijk uit voor de middagbijeenkomst op woensdag 14 februari a.s. in de Zenderkerk.

Schaapherder Gert van de Bor komt ons van alles vertellen over zijn ervaring met schapen. Hij is een gezellige verteller en d.m.v. een fotopresentatie zal hij zijn verhaal van beelden voorzien.

Ook zal er ruim gelegenheid zijn voor het stellen van vragen.

In de pauze staan koffie en thee voor u klaar.

Het programma begint om 14.30 uur in de Tuinzaal van de Zenderkerk.

De zaal is om 14.00 uur open. Iedereen is welkom.

Mocht u geen vervoer kunnen regelen, belt u dan op tijd met Lies. Zo mogelijk kan zij u helpen.

Colofon

Bestuur PCOB Afdeling Huizen

Marianne Oor-van der Molen, voorzitter
Middelgronden 239, tel.: 06 1001 1656

E-mail: marianne@familieoor.com

Henk Wiesenekker, 1^e secretaris

Twijg 12, tel.: 06 1085 2987

E-mail: pcobhuizen@outlook.com

Iet van Saane-Verhoeven, 2^e secretaris

Paardebloem 8, tel.: 06 2844 6451

E-mail: ietvsaane@gmail.com

Tijmen Bout, 1^e penningmeester

Labradorstroom 25, tel.: 035 525 4812

E-mail: tijmen.bout@ziggo.nl

Bankrekening: PCOB afd. Huizen,

IBAN-nummer: NL 63 RABO 0329 9666 34

Jan Moll, 2^e penningmeester

Karel Doormanlaan 83, tel.: 035 526 1306

E-mail: janmoll@kpnmail.nl

Annemarie Huisman-Groenendijk, PR

De Regentesse 71, tel.: 06 5127 6351

E-mail: annemarie.huisman.gr@gmail.com

Lies Grimbergen-Tielkemeijer,

opgave busreizen en coörd. activ. comm.

Ambonlaan 80, tel.: 06 5183 5651

E-mail: liesgrimbergen@ziggo.nl

Ledenadministratie:

Annie van As

Labradorstroom 5, tel.: 035 526 9780

E-mail: anvanas@planet.nl

Commissie Lief en Leed:

Ans Brands-Westland (februari)

Huizermaatweg 36 D, tel.: 035 525 4502

E-mail: lambertenans@gmail.com

Anne Makkinje-van der Ems (maart)

Zadelrob32, tel., tel.: 035 525 5013

E-mail: amakinje@casema.nl

Bezorging Magazine van KBO-PCOB

Cor Van der Poel

Fauna 29, tel.: 035 525 5386

E-mail: cvanderpoel@hotmail.com

Redactie Nieuwsbrief en webmaster

Teun Huisman

De Regentesse 71, tel.: 035 526 0600

E-mail: teunhuisman@ziggo.nl

Website afdeling Huizen

www.pcob.nl/afdelingen/huizen

Kopij volgende Nieuwsbrief (maart/april)

Inleveren uiterlijk op vrijdag 1 maart.

Het volgende PCOB-Magazine met daarbij Nieuwsbrief nr. 2 verschijnt 12 maart.

1984 – 2024

- Onze PCOB Huizen bestaat 40 jaar -