



Waarheid en vertrouwen

Het is al heel wat jaren geleden dat ik een meisje van zo'n jaar of veertien op school aansprak op het gebrek aan ijver. Het was een meisje uit een gezin dat in Nederland was gekomen omdat er hier een tekort aan Nederlandse arbeiders was. Ik zal waarschijnlijk gezegd hebben dat ik een brief zou sturen aan haar vader. Toen moest zij heel hard lachen. Haar vader kon die brief toch niet lezen. Toen ik zei dat er wel een manier te vinden was om een brief in de juiste taal te sturen, kreeg ik als antwoord dat haar vader helemaal niet kon lezen, dus moest zij dan vertellen wat er in die brief stond. Hoe zou mijn boodschap overkomen? Was de vertaling te vertrouwen? Gelukkig was er later bij gespreksavonden op school vaak een Marokkaanse heer aanwezig die kon helpen om de juiste boodschap aan de ouders over te brengen.

Tegenwoordig is het nog lastiger. Via de moderne 'gemakkelijke' mediamiddelen kunnen zoveel verdraaide meningen verstuurd worden dat je eigenlijk niet meer weet wat je moet geloven. De ene bron zegt iets en de andere bron zegt precies het tegengestelde. De ene reclame zegt met ingewikkelde termen dat het middel dat zij leveren je zal helpen, de andere mening is dat je zulke middelen niet moet kopen zeker als het via internet verkocht wordt. De ene regering meldt een overwinning, de tegenstander geeft door dat de aanval is afgeslagen. Het hangt er maar van af van wie je jouw boodschap gekregen hebt. Wie vertrouwt je? Wat mag je geloven?



Zeker in de week waarin deze nieuwsbrief verschijnt zijn dat belangrijke vragen. Wat mag je nu geloven? In de Bijbel worden ons de verhalen over het sterven van Jezus verteld. Er staan ook de verhalen over Zijn opstanding. Gelukkig maar. Je kunt ze lezen in de vier evangeliën. Je wordt erop gewezen in de andere boeken van het Nieuwe Testament. Je kunt terugkijken naar plaatsen in het Oude Testament die ernaar verwijzen. In deze tijd van het jaar wordt je erop gewezen in de passiemuziek van beroemde of ook minder bekende componisten of in moderne vormen op de tv. Wat wil je geloven?

De Bijbel zelf zegt het in 1 Petrus 1 zo: *'De mens is als gras en zijn schoonheid als een bloem in het veld: het gras verdort en de bloem valt af, maar het woord van de HEER houdt eeuwig stand. Dit is het evangelie dat u verkondigd is.'* Laten we daarop vertrouwen.

*Christus staat als eerste mens voor Gods aangezicht,
waar de doodsnacht heerste, wenkt en lacht het licht.
Al wat wij misdeden is met Hem vergaan,
die gelooft is heden met Hem opgestaan*

Inge Lievaart

Henk van 't Spijker, voorzitter



Colofon

Voorzitter / secretaris

Henk van 't Spijker
Tuinbouwweg 47
2742 KN Waddinxveen
tel. 0182-61 55 79
mail: hvts.pcob2@gmail.com

Penningmeester

Ad van den Assem
Zesde Tochtweg 2
2742 KR Waddinxveen
tel. 06 53271925
mail: assem@hetnet.nl

PCOB betalingen naar:

PCOB afd. Waddinxveen
IBAN nr NL12 RABO 0157 5822 56

Redacteur / webmaster

Joop Neven
Heemraadweg 22
2741 NA Waddinxveen
tel. 06-14132188
mail: neven.j55@gmail.com

Ledenadministrateur

Ton Meijerink
Parklaan 45
2771 GB Boskoop
tel. 0172-57 76 61
mail: ton.meijerink@planet.nl

Bestuurslid / Notuliste

Ger Lugthart-Oudijk
tel: 06-11350518
kees.ger.lugthart@gmail.com

Website

www.pcob.nl/afdelingen/waddinxveen

Facebook PCOB Waddinxveen

Beëindiging lidmaatschap

Beëindiging van het lidmaatschap van de ANBO-PCOB-afdeling Waddinxveen dient voor 1 december 2026 te gebeuren en dat kan worden doorgegeven aan onze ledenadministrateur Ton Meijerink.



Verjaardagen ANBO-PCOB leden april 2026

Online worden de verjaardagen niet vermeld

Van het bestuur

Bestuursvergadering 10 maart 2026

Op dinsdag 10 maart 2026 heeft het bestuur van ANBO-PCOB Waddinxveen weer vergaderd. Nadat de notulen van de vorige vergadering waren goedgekeurd, zijn verschillende onderwerpen besproken. Zo werd er vooruitgekeken naar het voorjaars- en najaarsreisje en is er teruggeblikt op de afgelopen contactmiddagen. Het bestuur is dankbaar dat deze middagen steeds weer goed bezocht worden en dat leden elkaar daar kunnen ontmoeten. Een belangrijk onderwerp tijdens de vergadering was de ondersteuning van het bestuur. Zoals u weet bestaat het bestuur momenteel uit vier leden, exclusief de ledenadministrateur. Naar onze mening is dat eigenlijk te weinig om alle taken goed te kunnen blijven uitvoeren.



Daarom heeft het bestuur besloten om mensen te benaderen die samen met het bestuur willen meedenken over het opzetten van een werkgroep. Deze werkgroep zou het bestuur kunnen ondersteunen bij verschillende activiteiten en taken. Het voordeel hiervan is dat u zich kunt inzetten voor onze afdeling zonder dat u direct zitting hoeft te nemen in het bestuur.

Bij dezen doen wij dan ook een oproep aan onze leden: vindt u het leuk om mee te denken of af en toe een handje te helpen bij activiteiten of organisatie, dan komen wij graag met u in contact. Het bestuur zal daarnaast ook zelf leden benaderen.

Bezorging nieuwsbrief en magazine

Het bestuur heeft besloten dat de **nieuwsbrief van ANBO-PCOB Waddinxveen** voortaan op een vast moment wordt verspreid. Met ingang van nu zal de nieuwsbrief steeds rond de **1e van de maand** worden bezorgd. Leden die de nieuwsbrief per e-mail ontvangen, krijgen deze zowel digitaal als in de brievenbus. Bij andere leden wordt de nieuwsbrief alleen in de brievenbus bezorgd. De geplande verzenddata van de nieuwsbrief in 2026 zijn: **1 april - 29 april - 3 juni - 1 juli - 2 september - 30 september - 28 oktober - 2 december**

Het magazine **OuderenWijzer** wordt niet gelijktijdig met de nieuwsbrief verspreid. Dit magazine wordt namelijk rechtstreeks verzonden vanuit het hoofdkantoor van ANBO-PCOB in Woerden.

De geplande verzenddata van **OuderenWijzer** in 2026 zijn:

21 april - 9 juni - 21 juli - 22 september - 3 november - 15 december.

Zo bent u steeds op de hoogte van het nieuws uit Waddinxveen én van de landelijke informatie van ANBO-PCOB.

Contributie-inning in mei



In de maand mei wordt de contributie voor het lidmaatschap van ANBO-PCOB geïnd door het hoofdkantoor. Dit betekent dat de contributie niet langer via de penningmeester van de plaatselijke afdelingen wordt geïnd. Het kan zijn dat deze nieuwe werkwijze vragen oproept.

Komt u er niet helemaal uit? Neem dan gerust contact op met het hoofdkantoor. Zij helpen u graag verder.

U kunt bellen met de ledenservice via **0348 - 46 66 66**.

De ledenservice is op werkdagen bereikbaar van **maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 16.00 uur**.



Contactmiddag D.V. woensdag 8 april

Op woensdag 8 april bent u van harte welkom op onze contactmiddag van ANBO-PCOB Waddinxveen. Deze middag zal worden verzorgd door **Henk van 't Spijker**. Hij spreekt over **“Agnus Dei - het Lam van God”**. In zijn lezing staat de betekenis van dit bijzondere symbool centraal. Ook zal hij stilstaan bij het beroemde schilderij **“Het Lam Gods”** in **Gent**, waarop het Lam een belangrijke plaats inneemt. Dit indrukwekkende kunstwerk heeft door de eeuwen heen veel mensen geboeid.



Het belooft een interessante middag te worden waarin geloof, geschiedenis en kunst samenkomen.

Wij hopen u op D.V. woensdag 8 april te mogen begroeten!

Voorjaarsreisje D.V. woensdag 6 mei 2026



De reis zal dit jaar naar de provincie Zeeland gaan. Het land van wind en water. Wij nemen u graag mee langs imposante waterwerken en op de weg daar naar toe krijgt u al een kleine vooruitblik die nog meer inhoud zal krijgen in het Watersnoodmuseum. De zee geeft en de zee neemt.

Nu dat staat bij ons, ouderen, nog heel duidelijk op het netvlies. De meest recente watersnood vond plaats in 1953 die 1836 mensen levens eiste. Maar naast dit natuurgeweld zorgt het water voor transportmogelijkheden en niet te vergeten het toerisme.

We vertrekken om **08.30 uur** vanaf het **Anne Frank Centrum**. Rond **10.00 uur** gebruiken we koffie met gebak. Daarna krijgen we een voorlichting met ondersteunende beelden over de geschiedenis van de Deltawerken. Vervolgens is er gelegenheid om het museum zelfstandig te bezoeken.

Na het museumbezoek gebruiken we een **3-gangenmenu**.

Na het diner maken we een bustocht langs projecten van de Deltawerken, zoals de Oosterscheldekering en de Brouwersdam. Voordat we huiswaarts keren, stoppen we nog even in een restaurant. We hopen rond **18.00 uur** weer terug te zijn in Waddinxveen.

Praktische informatie

Wanneer: D.V. woensdag 6 mei 2026

Vertrektijd en locatie: 08.30 uur, Anne Frank Centrum, Jan van Bijnenpad 1, Waddinxveen

Kosten: € 80.00 voor leden, € 85.00 voor niet-leden

Opgave en betaling:

Aanmeldingen en betalingen kunnen worden doorgegeven aan de penningmeester

Ad van den Assem **E-mail:** aassem@hetnet.nl **Telefoon:** 06-53271925

Bank: PCOB afd. Waddinxveen NL12 RABO 0157 5822 56, onder vermelding van **“Voorjaarsreisje”**.

Bent u in het bezit van een museumjaarkaart? Neem hem dan mee!

Neem eens iemand mee!

Misschien kent u wel iemand in uw omgeving die veel alleen is. Een buur, een kennis of iemand uit de kerk die niet zo vaak meer de deur uit gaat.

Juist daarom willen wij u vragen: neem eens iemand mee naar één van onze bijeenkomsten of reisjes. U bent van harte welkom - samen of alleen!

Verlag contactmiddag 19 maart - boeiende lezing over trekvogels



Tijdens de contactmiddag van 19 maart verzorgde Koos van Ee een bijzonder interessante lezing over het ringen van vogels en het onderzoek naar trekvogels. Met veel enthousiasme nam hij de aanwezigen mee in zijn werk en ervaringen op verschillende plekken in de wereld. Koos vertelde hoe vogels op een zorgvuldige manier worden gevangen met speciale netten, om ze vervolgens te kunnen ringen. Dit ringen levert waardevolle informatie op over trekroutes,

leefgebieden en het gedrag van vogels. Een belangrijk deel van zijn werk speelt zich af op de Waddeneilanden, met name op Schiermonnikoog. Daarnaast doet hij ook onderzoek op internationale locaties zoals Turkije en Oman, waar hij onder andere werkzaam is in het bijzondere kustgebied Barr Al Hikman. Koos werkt samen met het NIOZ op Texel, waar veel onderzoek naar zee- en kustvogels wordt uitgevoerd. De combinatie van praktijkervaring en wetenschappelijk onderzoek maakte de lezing niet alleen leerzaam, maar ook zeer boeiend.

Het was een geslaagde middag, waarbij we een uniek inkijkje kregen in het leven en onderzoek van trekvogels.

Nuttige informatie

Belasting aangifte 2025



Belastingaangifte 2025

Vergeet niet dat uw belastingaangifte vóór **1 mei 2026** ingediend moet zijn. Heeft u hulp nodig? Onze deskundige vrijwilligers helpen u graag! U kunt rechtstreeks een afspraak maken:

Nancy Niemeijer Tel: 06-42841635 | E-mail: nancy.a.niemeijer@gmail.com

Ad Hazenberg Tel: 06-19793345 | E-mail: abt.hazenberg@versatel.nl

Aat Hilgers Tel: 0182-615976 | E-mail: aathilgers@gmail.com

Neem gerust contact op, zij staan klaar om u te ondersteunen.

Denk op tijd na over je woontoeekomst



Denkt u er wel eens over na waar u over vijf of tien jaar woont? ANBO-PCOB hoort vaak dat mensen het erg fijn zouden vinden als ze in hun vertrouwde huis en omgeving kunnen blijven wonen.

Maar als u onverhoopt fysieke beperkingen krijgt, is uw huidige woning misschien niet meer geschikt. Gelukkig

betekent dat niet automatisch dat u moet verhuizen. Want het is tegenwoordig vrij eenvoudig om (kleine) aanpassingen aan uw huis te doen.

Vraag de Tipgids Woningaanpassingen aan

Bent u lid van ANBO-PCOB? Log dan in op de website zodat u de tipgids direct kunt downloaden.

[Klik hier](#) om in te loggen. Bent u geen lid of niet ingelogd dan kunt u de gratis Tipgids in uw mailbox ontvangen. Ga dan naar www.anbo-pcob.nl



Op reis met de nieuwe OV-pas



Het betalen in het openbaar vervoer is aan het veranderen. Reizen met trein, bus en tram gaat over op OVpay. In- en uitchecken kan vanaf nu eenvoudig met de nieuwe OV-pas of de betaalpas. Daarmee is OVpay de opvolger van de vertrouwde OV-chipkaart. Loopt de OV-chipkaart binnen kortaf? Is er behoefte aan meer informatie over OVpay of hulp nodig bij het aanvragen van een OV-pas? OV-ambassadeurs helpen je op weg tijdens het telefonisch spreekuur.

Bel met een OV-ambassadeur op telefoonnummer: 071 204 30 10.

Maandag- t/m vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur
Dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur
Maandag- en woensdagavond van 18.30 tot 20.00 uur

Het telefonisch spreekuur is een samenwerking van Qbuzz en Doe mee met het OV. Kijk voor meer informatie op www.doemeemethetov.nl

Bron: OV-ambassadeurs en Qbuzz

Maak iemand anders lid: het loont!

Wat leuk dat u lid bent van de ANBO-PCOB. Wij hopen dat u tevreden bent met uw lidmaatschap en dat u dit ook iemand anders gunt. Misschien uw buurman of een goede vriend of vriendin.



Voor elk nieuw lid dat u aanbrengt, ontvangt u een **VVV Cadeaukaart ter waarde van € 15,00.**

Het nieuwe lid is de eerste **6 maanden GRATIS** lid en betaalt daarna € 4,00 per maand.

Kijk op de website van de www.anbo-pcob.nl of [klik hier](#)

Tipgids Digitale Nalatenschap

In onze steeds digitaler wordende wereld is het regelen van onze digitale nalatenschap belangrijker dan ooit. Van e-mailaccounts en sociale media tot online bankieren en digitale abonnementen, we doen steeds meer online. En in de toekomst gaan we waarschijnlijk nog meer online doen en regelen. Maar wat gebeurt er met onze digitale nalatenschap als we overlijden? Daar denken velen van ons liever (nog) niet over na. Deze Tipgids, die we hebben gemaakt in samenwerking met onze partner SeniorWeb, helpt u bij het inventariseren, organiseren en vastleggen van uw digitale nalatenschap. Het doel is om ervoor te zorgen dat uw nabestaanden uw wensen kennen. In deze gids staan praktische stappen en adviezen om: uw digitale bezittingen in kaart te brengen; een digitale executeur aan te wijzen; uw wensen duidelijk vast te leggen in uw testament.



Lees de Tipgids, vraag hem nu aan

In onze gratis digitale Tipgids Digitale Nalatenschap willen we u op weg helpen met alles wat u moet weten over digitale nalatenschap.

Kijk op www.anbo-pcob.nl of bel naar de ledenservice; tel: **0348-466666** of mail naar contact@anbo-pcob.nl



Door en Voor anbo-pcob'ers



Voor de rubriek *Door en voor ANBO-PCOB'ers* ontving de redactie van *Dit van 't Spijker* een interessant artikel dat is overgenomen uit het tijdschrift *Onze Taal* van het *Genootschap Onze Taal*. In dit stuk worden diverse belangrijke data uit onze geschiedenis voor het voetlicht gehaald. Het laat zien hoe gebeurtenissen bijgedragen aan de ontwikkeling van het Nederlands zoals wij dat vandaag gebruiken.

Een lezenswaardig artikel voor iedereen die geïnteresseerd is in geschiedenis en taal.



DAF (1928) automerk

De twee broers Hubert Jozef van Doorne (1900-1979) en Wilhelmus Antonius Vincentius van Doorne (1906-1978) richten op 1 april 1928 een constructiewerkplaats op, waar met name opleggers en aanhangwagens gemaakt worden. Enkele jaren later verandert de naam in Van Doorne's Aanhangwagen Fabriek - en weer later in Van Doorne's Automobielen Fabriek - afgekort DAF. DAF maakt tegenwoordig alleen vrachtwagens, maar tussen 1953 en 1975 werden er ook personenauto's geproduceerd, bekend door het volautomatische transmissiesysteem variomatic. In 1975 wordt deze bedrijfstak verkocht aan Volvo.



Ik bid nie veur bruune boon'n (1935) uitspraak

De onderwijzer en schrijver Anne de Vries (1904-1964) publiceert in 1935 de roman *Bartje*. Het boek gaat over het Drentse jongetje Bartje, dat opgroeit in een arm landarbeidersgezin. Als zijn moeder op een avond bruine bonen opschept en zijn vader wil beginnen met bidden, doet Bartje de beroemd geworden uitspraak: "Ik bid nie veur bruune boon'n."



asjemenou (1950) uitdrukking

De zevende druk van het Van Dale Groot woordenboek verschijnt in 1950 onder redactie van C. Kruyskamp (1911-1990) en F. de Tollenaere (1912-2009). Ze zijn de eersten die in een woordenboek het woord *asjemenou* opnemen, een elliptische uitdrukking van *als je me nou ...* die moet worden aangevuld met bijvoorbeeld *belazert*.



Houtje-touwtjejas (1955) kledingstuk

De journalist Bert Stoop (1928-1990) publiceert in *Het Vrije Volk* van 4 mei 1955 een overzicht van de nieuwe woorden van na de Tweede Wereldoorlog. Hij schrijft: "Vóór 1945 hadden we er geen flauw benul van dat we tien jaar later vertrouwd zouden zijn met woorden als *swingnozem*, *cinemascope* en *bromfiets*. Om over *baileybruggen*, *bulldozers* en *schuimrubbermatrassen* nog maar te zwijgen. Maar sinds onze bevrijders met *jeeps* ons land binnenreden is dat allemaal anders geworden. In geen enkele *dump-winkel* ontbreekt dat heerlijke, warme kledingstuk, dat we kennen als *Montycoat* of *houtje-touwtje-jas*."

Heeft u een leuk artikel gelezen of wilt u iets met ons delen? Laat het ons weten! Mail naar: neven.j@hetnet.nl of schrijf naar Heemraadweg 22; 2741NA; Waddinxveen

Leestips gevraagd



De Boekenweek ligt inmiddels alweer achter ons. Tijdens de Boekenweek staat lezen in Nederland extra centraal en worden boeken en schrijvers in het zonnetje gezet. Voor veel mensen is het een mooi moment om weer eens een goed boek op te pakken.

Wij zijn benieuwd naar uw leestips!

Heeft u onlangs een boek gelezen dat u echt kunt aanraden? Of heeft u een favoriet genre, zoals romans, thrillers of geschiedenisboeken? Deel uw tip gerust met ons. Misschien inspireert u er ook andere leden mee om weer een mooi boek te gaan lezen!

Mail naar neven.j@hetnet.nl of stuur een briefje naar Heemraadweg 22; 2741NA; Waddinxveen.

Om over na te denken

Hebt u ook een sterk verlangen naar
vred' en vrijheid hier op aard?
Naar stilte en rust in je hart
is u dat niet heel veel waard?

Geen hongersnood of rampen meer,
geen onderdrukking of geweld.
Maar leven op de Nieuwe Aarde
waar elk mens of dier weer telt.

Alle "groten" op deze aarde,
Ook al zijn ze nog zo wijs,
kunnen hier geen vrede scheppen.
Echte vrede is in Gods paradijs.

Anita den Boer-Kosmeier,



Tot slot

Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze nieuwsbrief. Er staat de komende periode weer een aantal activiteiten op de agenda en we kijken ernaar uit om u te ontmoeten. Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen of suggesties? Laat het ons gerust weten. Mail naar neven.j@hetnet.nl of schrijf maar Joop Neven; Heemraadweg 22; 2741 NA; Waddinxveen.

Graag tot ziens bij onze volgende activiteit!

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 29 april 2026

*Heb je kopij,
geef het door!*

Graag voor 15 april inleveren.

Dit alles bij leven en welzijn.

Hartelijk groet namens het ANBO-PCOB bestuur,

Joop Neven, webmaster/redacteur