

Vaassen

april 2026

HET GEITENWEITJE

Op het geitenweitje

Staat het kleine geitje bij de grote geit

Geiteke wat moet je met je kleine snoetje

Dat zo klaaglijk schreit?

Met je bleke bekje, geiteke , wat rek je?

Trek je aan het touw?

Snuffende aan mijn mouwen met je lief vertrouwen

In zo'n vreemde vrouw!

In mijn handen stop je nu je kleine kopje;

Zeg, wat moet ik doen?

Op het geitenweitje staat het kleine geitje

Als een wittigheidje

In het prille groen!



Jacqueline E. van de Waals

*Blijf denken en dansen,
dat is goed voor je hersenen.*

- | | | |
|---------------|------------|------------|
| activiteiten | koffie | spelletjes |
| blikgooien | koning | tompouce |
| buiten | koningin | verjaardag |
| gezelligheid | oranje | vlag |
| kinderen | park | vrijmarkt |
| kleedjesmarkt | prinsessen | wimpel |
| koekhapen | sjoelen | zaklopen |
| | | zon |

k	k	o	k	o	e	k	h	a	p	p	e	n
n	l	n	s	e	j	t	e	l	l	e	p	s
v	n	e	t	i	e	t	i	v	i	t	c	a
e	e	i	e	k	i	n	d	e	r	e	n	z
r	s	o	g	d	v	k	o	f	f	i	e	a
j	s	o	n	n	j	r	r	r	i	n	l	k
a	e	g	i	e	i	e	ij	a	a	e	e	l
a	s	k	n	t	v	n	s	m	p	n	o	o
r	n	i	o	i	l	g	o	m	a	s	j	p
d	i	l	k	u	a	d	i	k	a	r	s	e
a	r	b	a	b	g	w	n	o	z	r	k	n
g	p	g	t	o	m	p	o	u	c	e	k	t
d	i	e	h	g	i	l	l	e	z	e	g	t

Oplossing

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Eerst een kort verhaaltje van de Limburgse Toon Hermans, u weet wel die conferencier van lang geleden. Het is al weer 25 jaar geleden dat hij stierf.

Verbeelding



Het is acht uur, omdat iedereen zegt dat het acht uur is, want het ene wijzertje staat op de acht en de andere op de twaalf.

Netjes houden wij ons eraan. Als we dat niet doen loopt de boel in het honderd en misschien wel in het twee honderd. Stel je voor!! We leven op de prik-klok en in de tik-klok en op de dagen van de week.

Het is zondag omdat we dat met elkaar hebben afgesproken en de zondag is toch wel anders dan de maandag. Het is niet toegestaan om met de dinsdag om te gaan alsof het vrijdag is. We hebben vrijdag ,de dag voor het weekend, maar we hebben ook onze trouwdag, onze verjaardag, daar doen we allemaal aan mee, heel eensgezind !

Je bent 65 jaar omdat iedereen dat zegt, want een zes en een vijf zeggen dat en dus heb jij je er maar aan te houden. En heb niet het lef om te zeggen dat je 45 bent of misschien wel 25. Wat verbeeld je je wel.....

Ofis alles verbeelding??

En dat is nou het uniek van ieder mens, dat hij is wie zij is en dat de klok daar niks aan verandert, maar dat de klok alleen maar doortikt. Zo dat weten we dan, de klok tikt door, wat er ook gebeurt. Heden wordt verleden en elke dag kan weer een nieuw begin zijn. Zeker nu elke dag weer een boom heel zorgvuldig haar groene bladjes ontvouwd. Zeker nu elke dag na de narcissen, de tulpen gaan bloeien.

Ik geniet geweldig van al dat moois. En ik ben dankbaar dat ik het allemaal kan zien, dat ik een tulp kan plukken om binnen op de vaas te zetten. Dat ik even een tak van de prunus vast kan houden.



Het spreekwoord zegt dat dankbaarheid een bloem is die in weinig tuintjes bloeit.

Bent u het daar mee eens?? Tel uw zegeningen een voor een is een heel oud lied. Dus elke dag drie zegeningen noemen geeft de dag een mooie glans.



Omzien naar Elkaar

Lieve mensen,

In de afgelopen periode zijn de dames van onze commissie weer op bezoek geweest bij enkele leden.

Hieronder volgen hun namen:

Mw. R. Smit en

Dhr. G. van Dijk

Fijn dat de aandacht voor elkaar gewaardeerd wordt!

Wij zijn nog steeds op zoek naar een aantal dames/heren die onze commissie willen helpen!

Wij komen eens in de zes tot zeven weken bij elkaar en onder het genot van een kopje koffie (en een gezellige babbel) bespreken we bij welke leden we een bezoekje gaan brengen.

Voor nu wens ik u allen, mede namens de andere dames, een goede gezondheid, voor de zieken beterschap en sterkte en de zegen en nabijheid van onze Heer.

Een hartelijke groet van

Riet, Truus en Elly

Koffieochtenden

Zowel de Dorpskerk als De Tabernakel hebben eens in de maand een koffieochtend.

U bent allen van harte welkom om op de koffie te komen.

Woensdag 13mei van half 3 tot half 5

en 11 juni in Het Anker

21 mei en 18 juni in De Tabernakel

De ochtenden zijn vanaf 10 uur.

Iedereen is welkom, dus neem gerust iemand mee die ook van gezelligheid houdt.





Rijbewijskeuring voor 75+ers

De Zorgwinkel Hoofdstraat 142, 8162 AP, Epe
Tel. 0578 - 846431

Kopij Nieuwsbrief laatste datum inleveren

14 mei

13 aug

8 okt

12 nov

3 dec

Ledenmiddag 23 april 2026

Deze middag komt Marry Foelkel-Middendorp ons vertellen over 'Leven van en met de natuur'. Zij heeft in Beekbergen een grote kruidentuin, die je kunt bezoeken. Ook in onze eigen tuin zijn veel lekkere en gezonde kruiden te vinden. Heel veel kruiden ondersteunen onze gezondheid. Naast dat ze ons er alles over vertelt, kunnen we er wat van proeven en ook neemt ze artikelen mee die gekocht kunnen worden.

Het belooft een interessante en leerzame middag te worden.

Activiteiten

Er worden in Vaassen veel activiteiten georganiseerd.

Sportief of gezellig.

Op de website koppelswoe.nl is veel te vinden.

Zo kan je wandelen, meedoen aan ZitFit, handwerken, samen eten of koffiedrinken.

Oplossing puzzel:

Koningsdag

Colofon

Gegevens Anbo-Pcob afdeling Vaassen opgericht 13-11-1919

Vanaf heden vermelden we geen adres en telefoonnummers van de leden meer in verband met privacyregels.

De secretaris van de afdeling is de contactpersoon, bij hem kunt u alle informatie opvragen.

Bankrekeningnummer: NL43RABO0148983618
t.n.v. Anbo-Pcob afd Vaassen

Contact:

Email: dickl48@proton.me

Tel: 0621858480 , ook whatsapp

Bestuursleden

Voorzitter: Janny Eldering-Schenkel

2e Voorzitter: Vacant

Secretaris a.i.: Dick Ligt, contactpersoon

Penningmeester: Dick Ligt

2^e penningmeester: Harry Heemskerck

Omzien naar Elkaar: Elly den Haan

Nieuwsbrief (kopij naar treffersjacqueline@gmail.com)

Layout : Jacqueline Treffers

Verspreiding: Bertus van Gortel

Voorpagina: Janny van Dijk

Webmaster: Dick Ligt

***Alle ledenbijeenkomsten worden gehouden in
"Het Anker" Torenstraat 6, 8171 CR, Vaassen***

23 april	14.30 u	Marry Foelkel-Middendorp Leven van en met de natuur
28 mei	14.30 u	Spelletjes en Bingo Brood en soep?
27 aug	14.30 u	Opening seizoen Koffie/thee bij Maarten Locatie Bij Maarten in 't Koetshuis
24 sep	14.30 u	Ouderenconsulent Koppel Swoe Mw A.v. Beest