



Voorwoord

We gaan langzaam maar zeker naar het einde van een jaar, waarin we als PCOB weinig hebben kunnen doen. Dat is jammer.

Corona houdt ons nog steeds vooral binnen en we ontmoeten veel minder mensen dan in gewone tijden. Dat heeft zeker invloed op de manier waarop we leven en denken.... Ook al ontmoeten we elkaar op enige afstand, toch kunnen we veel voor een ander betekenen. Praatje via de telefoon, SMS-berichten, via videobellen of over de heg/schutting, aandacht voor een ander kan er zeker zijn.

Het ziet er op het moment van schrijven naar uit, dat we met de Kerstdagen en ook met de jaarwisseling slechts een klein aantal mensen op bezoek mogen ontvangen. Dat is heel jammer, want Kerst is een feest van ontmoeten en bij elkaar zijn. Hou vol, wees waakzaam en blijft u vooral gezond.

Gods zegen voor de komende tijd toegewenst.

Gerrit van Roekel

*Houdt
moed*



**Het bestuur wenst u gezegende Kerstdagen
en een hoopvol, vredig Nieuwjaar.**



**Geef Christus door van hand tot hand,
zijn liefde schenkt ons leven.
Geef vrede door, geef haar een kans:
een schat om uit te delen.**

(Lied 1014)

Ledenmutaties

Bedankt:

Mevr. J. Smidt-Brouwer
Mevr. W. van Hees-van Loenen
Mevr. M.C. Dijkman-Allan



Lief en Leed

Op 6 november waren Herman en Marjan Korblet 50 jaar getrouwd. Namens het bestuur werd hen een bloemetje gebracht.

Leden, die iets verdrietigs of iets vrolijks meemaken, krijgen een kaart. Dat wordt erg op prijs gesteld, merken wij.

Als u leden kent, waarvan u denkt dat die wel een bemoeiding in de vorm van bijvoorbeeld een kaart kunnen gebruiken, geef dat dan even door aan het bestuur.



Corry Ros-Pronk

De amaryllisbol



Eind oktober ontvingen alle leden van onze afdeling een presentje namens het bestuur. Het organiseren van deze 'liefdadige' actie kostte enige voorbereiding, maar aan het eind was het resultaat overweldigend.

Een kale, 'naakte' bol, fraai ingepakt in cellofaan (alle hulde voor de Bloemenmand), een mooi kaartje met afbeelding en tekst, en de familie Steen en bezorgers droegen zorg voor de uitgifte. Wát een samenwerking, het was een leuke en zinvolle actie. Dank aan alle bestuursleden en hartelijk dank aan de leden, die vreugdevol reageerden op dit presentje.

Heleen van Wijk

Bestuurssamenstelling

Naam	Telefoon	E-mail / info	Functie
Gerrit van Roekel	0318-415010	gvr@kpnplanet.nl	Voorzitter
Heleen van Wijk-Coumou	0318-301366	bennekom@pcob50plus.nl	Secretaris
Gerda van Peursems-Drost	0318-416029	gerda@j-gvanpeursems.nl	Penningmeester
Herman Korblet	0318-414158	h.korblet@hetnet.nl	Ledenadministratie
Leny Beumer-Nap	0318-417104	leny.beumer@planet.nl	Algemeen adjunct
Theo Kok	06-30084365	theokok321@gmail.com	Notulist
Corry Ros-Pronk	0318-417584	crospronk@gmail.com	Lief en leed
Geurt Huijgen	0318-431886	g.huijgen@solcon.nl	Nieuwsbrief/Website

Banknummer PCOB Bennekom: NL64 RABO 0307 0800 48

Website: www.pcob.nl/uw-afdeling/bennekom

De PCOB Ledenraad, iets voor u?

In april 2021 zijn er verkiezingen voor de Ledenraad van de landelijke PCOB. De Ledenraad behartigt de belangen van alle leden en houdt toezicht op het gevoerde beleid.

Bent of kent u iemand met een netwerk in de wereld van ouderen of zorg en de nodige bestuurlijke ervaring? Stel u dan kandidaat voor deze boeiende vrijwilligersfunctie!

Iedereen die lid is (of wordt) van de PCOB en voldoet aan het profiel, kan zich opgeven als kandidaat. Het is van belang, dat u de sociaal-christelijke uitgangspunten van de PCOB onderschrijft en dat u over bestuurlijke ervaring beschikt. Een uitgebreid profiel kunt u vinden in het kiesreglement op www.pcobkiest.nl

Solliciteren kan door een motivatiebrief met CV en (pas)foto te sturen aan de landelijke Kiescommissie via e-mail: pcobkiest@gmail.com

Kandidaat stellen kan tot en met 8 januari 2021.



Rabo ClubSupport



Woensdag 11 november j.l. was de bekendmaking van de actie Rabo ClubSupport 2020.

Voorgaande jaren organiseerde de Rabobank een gezellige avond voor de deelnemers, waarop de resultaten bekend werden gemaakt. Vanwege de huidige Corona-omstandigheden kon dit niet plaatsvinden.

Inmiddels is duidelijk dat de, door de leden van de Rabobank, uitgebrachte stemmen het mooie bedrag van **€ 323,45** hebben opgeleverd voor de PCOB-afdeling Bennekom. We hopen volgend jaar hiervoor (zodra het weer mogelijk is) mooie activiteiten, zoals muziekmiddagen te kunnen organiseren.

Gerda van Peursem-Drost

Het goede leven en/of een bedreigd leven?

Het begin van het jaar 2020 begon voorspoedig. Het bestuur had tot de zomer leuke activiteiten gepland, het zag er allemaal goed uit.

Onze leefwereld kabbelde rustig voort, alles wat we in gedachten hadden voor onze leden zou normaal door kunnen gaan. In februari hadden we een gezellige middag over Myanmar. In maart zouden we de jaarvergadering hebben en in april een mooie dag samen. Een goed leven, ja toch? →

Maar dan.... half maart werd ineens de hele wereld bedreigd. Letterlijk en figuurlijk viel ineens alles stil. Hoe wonderlijk mooi zag de wereld er uit. Ongekende stilte overviel ons.

Na 75 jaar grenzeloze vrijheid en welvaart moesten we ineens thuisblijven en was er een grote dreiging van een besmettelijk virus. Teruggeworpen op onszelf, in eigen huis. Fysieke contacten waren niet mogelijk, alle sociale activiteiten lagen stil, zo ook die van de PCOB Bennekom. Slechts drie keer een bestuursvergadering en in juli de Alg. Ledenvergadering met bestuur en drie gasten. Hoe summier is dat! Een bedreigd leven, dichtbij.

Maar het bestuur leunde niet achterover. De nieuwsbrief viel iedere maand op de deurmat en de vraag rees: hoe houden we elkaar in het oog, want we zagen elkaar nauwelijks of op verplichte afstand. Moeite en verdriet, gevoelens van alleen-zijn, afhankelijk zijn van anderen, het afscheid van dierbaren was een eenzaam gebeuren. Het was niet eenvoudig voor velen.

En tóch..... We hebben mogelijkheden gevonden elkaar te bemoedigen en te ondersteunen. Door het aanbieden van een zakje met chocolaatjes was er onderling meeleven. Wat waren de reacties opbeurend.

Omdat de beperkende maatregelen voortduurden, deden wij nóg een 'omzien-naar-elkaar-actie'. Ditmaal met een "Naked Lady", een bloembol die nu zijn best doet om met Kerst in al zijn pracht kleur en fleur te geven aan het Kerstfeest. Dank voor de vele mooie reacties!

Het goede en het bedreigde leven lopen door elkaar heen, merkt u dat?

En nu loopt het jaar ten einde en straks kijken we met gemengde gevoelens terug op dit wel zeer bijzondere jaar. Onze vrijheid is nog ingeperkt, diverse lockdowns bepalen ons leven. En het einde is onbekend. Vele mooie woorden reik(t)en we elkaar aan: volhouden, doorgaan, houdt moed, wees standvastig, kijk naar de zonzijde, wees dankbaar voor wat we wél hebben, wees dapper. Maar óók: God trekt met ons mee door deze woestijnperiode. Hij zal er zijn, Hij houdt ons vast, zijn trouw zal niet vergaan.

Straks is het Kerst. Het feest van de geboorte van onze Heiland, de Vrededorst, het Licht dezer wereld. Als je denkt: hoe lang nog? Wordt het ooit nog licht?" **Dan is er dit:** midden in het donker wordt het Licht geboren, een nieuw begin, een toekomst, een Kind, een sprank van HOOP!

God heeft welbehagen in ons, zingen de engelen. Dat kan ons tot troost zijn. Het nieuwe jaar kunnen we ingaan met een open blik en met vertrouwen, dat het goed komt; gesterkt door de zegen van de Algoede.



Heleen van Wijk