

Juni 2019



Voorwoord

De maanden mei en juni zijn een hele mooie tijd van het jaar, een feestelijke tijd met Hemelvaartsdag en Pinksteren. En ook vaak met heel mooi weer. Een periode waarin velen van ons met vakantie gaan. Wellicht ontmoeten wij u tijdens de koffieochtenden in 't Kerkheem op de vrijdagmorgen in juli en augustus. Er komt nog een nieuwsbrief in juli/augustus, maar ik wens u allen alvast een goede tijd en hoop u in het najaar weer te ontmoeten bij onze activiteiten. Gods zegen toegewenst in de komende periode.

Uw voorzitter

Borduurmuseum te Barneveld

Het plan is om op dinsdag 1 oktober naar het Borduurmuseum in Barneveld te gaan. Dit museum bevat een enorme collectie aan borduurwerk. Daarnaast is er ook een afdeling met houtsnijwerk. Denk nu niet, borduren is saai en niets voor mij; het is erg interessant. We worden verwacht om 13.30 uur. Na een rondleiding krijgen we koffie en gebak. Daarna kan ieder op eigen gelegenheid verder kijken. De bedoeling is om met eigen vervoer te gaan, dus geeft u bij het aanmelden aan of u over eigen vervoer beschikt. Chauffeurs krijgen t.z.t. een routebeschrijving. De reistijd is een klein half uurtje.



De afstand, die gelopen moet worden is niet groot, maar een rollator meenemen is natuurlijk geen probleem. De kosten van dit uitje bedragen € 6,00. U kunt zich opgeven bij Gerrit van Roekel, per email gvr@kpnplanet.nl of tel. 06 23 70 30 77.

Ledenmutaties

Nieuw: Dhr. B.H.D. te Kieft
Mevr. M. te Kieft-v.d. Jagt
Mevr. J. Noor-Kool

Hartelijk
Welkom!

Bedankt wegens verhuizing:
Mevr. G.G. Hensen-Wigbout
Dhr. G.A. Timmer

Lief en leed

Leden, die iets verdrietigs of iets blij's meemaken, krijgen een kaart of een bezoekje van PCOB-Bennekom. Dat wordt erg op prijs gesteld, merken wij. Als u leden kent, waarvan u denkt dat die wel een bemoediging in de vorm van een kaart of bezoekje kunnen gebruiken, geef dat dan aan mij door. Alvast hartelijk dank.

Corry Ros-Pronk

Activiteiten PCOB Bennekom

Activiteit	Gepland
Koffiemorgens in 't Kerkheem achter de Oude Kerk. Tijd: 10.30 - 11.30 uur	Elke vrijdagmorgen van 5/7 tot 30/8
Borduurmuseum (met afd. houtsnijkunst) Barneveld	Dinsdag 1 oktober 2019
Ledenmiddag: Wijs met medicijnen	Dinsdag 15 oktober 2019

Varia

U kunt Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA) Rineke van Ginkel in de even weken op maandagmorgen spreken in het Zorgpunt; haar telefoonnummers zijn: 0318-418250 en 06-23481528.

Voor Bennekom heeft Malkander een steunpunt in de Broek-Akker. Hier kunt u terecht voor activiteiten en cursussen. Voor meer informatie zie: www.malkander-ede.nl/meer-weten-over/senioren/steunpunten/bennekom.aspx

Naam	Telefoon	Email / info	Functie
Gerrit van Roekel	0318-415010	gvr@kpnplanetnl	Voorzitter
Heleen van Wijk-Coumou	0318-301366	bennekom@pcob50plusnl	Secretaris
Corry Ros-Pronk	0318-417584	crospronk@gmail.com	Lief en leed
Geurt Huijgen	0318-431886	www.pcob.nl/uw-afdeling/bennekom	Nieuwsbrief/Website

Alzheimer Trefpunt

Het Alzheimer Trefpunt is voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden en andere belangstellenden. De toegang is gratis. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Het programma is van 19.30 uur - 21.30 uur.

Ede: Woon- en dienstencentrum Bethanië, Platteelhof 3.
Donderdag 20 juni: Vrijheid en veiligheid thuis

Meer informatie is te vinden op de website:
<https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/veluwe-vallei-grebbe>



Verslag Tulpenexcursie op 25 april

Een voorjaarsuitje, dat zijn we zo gewend. Deze keer naar de Bollen in de Noordoostpolder rondom Creil. De chauffeur stelde zich voor als Evert Jochemsen. Hij vertelde meteen de noodzakelijke dingen over de bus, voor het geval dat ...

Leny Smith verwelkomde ons en vertelde zo'n beetje over de gang van zaken, hoe we deze dag zouden mee gaan maken. Zij stelde meteen de medewerkers voor, waaronder Dick Smith als fotograaf en Herman Korblet als aanspreekpunt voor een dringende vraag. Evert vertelde intussen veel weetjes over bijna elke plaats



waar we langs reden. Zelfs over hoe het vroeger was en over het heden. Al snel kwamen we voor de koffiestop bij Gasterij Zondag aan, waar we het gebak al klaar zagen staan. Inmiddels was er onderweg al heel wat afgepraat. En gezelligheid kent toch geen tijd? Maar al snel was het weer tijd om verder te gaan richting de polder. Onderweg schoten de liedjes te binnen over het jongetje met zijn vragen aan zijn Opa op zolder (Zuiderzeeballade). Over de inpoldering is ook veel te vertellen; hoe en wanneer dat begon. Je vraagt je soms af, hoe dat allemaal toch kon. Het idee dat je rijdt op de bodem van de Zuiderzee. Af en toe kwamen er al prachtige bollenvelden voorbij en moesten we een ommetje maken. Maar redelijk op tijd zijn we bij wijnhoeve Groot Vertroue aangeland, een wel heel bijzonder restaurant. Ook daar werd spontaan door de eigenaar een welkomstronde gedaan. En op een

grootbeeld tv konden we zien, hoe het hele verloop van bol tot een tulp kon ontstaan. Om de juiste bollen te telen, ruilde men soms met collega's van



percelen. Aan de wanden in het restaurant hing allerlei kunstwerk, zoals schilder-, weef-, quilt- en borduurwerk in allerlei stijlen, waar de tulp niet ontbrak. Ook waren er ansichtkaarten en mooie versierflessen. Na de uitgebreide lunch stapten we blij van zin en rijkelijk verzadigd de bus weer in. Ook de

eigenaar van het restaurant ging mee en heeft ons uitvoerig verteld over de

dorpen en steden en alles wat er groeit en bloeit in het veld. Over Urk met wel 26 kerken en hoe de vissers er door de geschiedenis heen alles bewerkten. Ook op Schokland is van alles aan de hand; we waren echt in een bijzonder stuk van Nederland. Op de terugweg zijn we nog eens voor een bakkie met gebak



bij Groot Vertroue aangegaan. Daarna zijn we met alle indrukken van deze dag - zelfs met af en toe een toeristische route - huiswaarts gegaan. In de bus werden de reisleiding en de chauffeur bedankt. En bij het verlaten van de

bus kregen wij allemaal nog een bos gele tulpen mee naar huis. We hebben veel gezien en zelfs geleerd en genoten van de reis en van elkaar.



Een reis waar je Gods Macht en Majesteit zo eindeloos rondom kon zien tentoon gespreid.

En zo zijn we allemaal,

denk ik, de organisatie van de PCOB dankbaar.

Aartje van Strijland-Hooijer

Voor meer foto's, zie www.pcob.nl/uw-afdeling/bennekom/tulpenuitje-20190425-fotos