

Nieuwsbrief

ANBO-PCOB-afdeling Waddinxveen e.o

Nummer 9 oktober 2024



Dat doe je toch niet?!

Je hebt in de buurt van Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle best wel veel kwekerijen. Het varieert van op de volle grond geteelde aardappels en uien via appels, peren en pruimen tot in de kassen met tomaten, paprika's en ook zijn er kwekers van verschillende soorten bloemen. En bij verscheidene van die kwekers kun je tegen een redelijke prijs mooie verse producten kopen. Veelal is er niemand die je dan helpt. Soms staat er een verplaatsbaar houten stalletje, soms moet je even naar binnen. Wel is het de bedoeling dat je eerlijk betaalt. Het contante geld moet je even in een busje doen of net wat veiliger in de brievenbus. En tegenwoordig zijn er ook plekken waar je heel modern met je bankpas of telefoonapp betalen kunt. Als je dat zou willen kun je zomaar je product pakken en verdwijnen zonder te betalen. Maar dat doe je toch niet? Je bestelt zo'n kweker toch niet? Asociaal.

Ik ga nogal eens op de fiets naar zo'n kweker. We lezen immers dat we zeker als we ouder worden goed moeten bewegen. Nu, mijn manier van bewegen is dan een aantal extra kilometers te fietsen. Vorige week had ik bij dat mooie weer ook weer zo'n tochtje. Ik moest bij een drukkerie weg in een van de buurdorpen wachten met oversteken. Op een parkeerplaats bij de weg die ik kruiste stond een personenauto. De inzittenden waren iets aan het eten. Net toen ik dacht dat het veilig genoeg



was om op te stappen kwam de personenauto in beweging en met gierende motor reed hij mij voorbij. En bij dat voorbijrijden werd door een passagier het raampje omlaag gedraaid en de verpakking van het eten kwam naar buiten. Dan denk je: "Dat doe je toch niet! Dat de mensen van tegenwoordig zich zo gedragen. Neem je afval gewoon mee naar huis". Asociaal. Je zou er kwaad om worden. Maar je kent die ander niet eens

Mijn fietstocht ging verder en als je dan alleen rijdt, kun je ook verder denken. Natuurlijk hoort het niet dat die ander zich zo gedraagt. Maar is het terecht om dan alleen maar naar een ander te kijken en vooral: hoe kijk je?

In de Bijbel staan best wel voorbeelden hoe je wel naar anderen zou moeten kijken. Neem als voorbeelden maar het verhaal van Jezus dat bekend staat als de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan: "Doet u dan net zo", of wat de profeet Micha ons leert in hoofdstuk 6: "Er is jou, mens, gezegd wat goed is, Je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God."

*Kijken doe je met je ogen,
Maar zien, dat doe je met je hart.*

Wim Plomp

Henk van 't Spijker, voorzitter

De volgende nieuwsbrief verschijnt op D.V 5 december 2024



Colofon

Voorzitter / secretaris

Henk van 't Spijker
Tuinbouwweg 47
2742 KN Waddinxveen
tel. 0182-61 55 79
mail: hvts.pcob2@gmail.com

Penningmeester

Ad van den Assem
Zesde Tochtweg 2
2742 KR Waddinxveen
tel. 06 53271925
mail: aassem@hetnet.nl

PCOB betalingen naar:

PCOB afd. Waddinxveen
IBAN nr NL12 RABO 0157 5822 56

Redacteur / webmaster

Joop Neven
Heemraadweg 22
2741 NA Waddinxveen
tel. 06-14132188
mail: neven.j55@gmail.com

Ledenadministrateur

Ton Meijerink
Parklaan 45
2771 GB Boskoop
tel. 0172-57 76 61
mail: ton.meijerink@planet.nl

Bestuurslid / Notuliste

Ger Lugthart-Oudijk
tel: 06-11350518
kees.ger.lugthart@gmail.com

Bestuurslid

Tiny van Triet-de Joode
Kuipers-Rietbergplantsoen 45

Website

www.anbo-pcob.nl/afdelingen/waddinxveen/

Facebook:PCOB Waddinxveen



Verjaardagen PCOB leden november 2024

3 november	Dhr.	C.G. Neven
7 november	Mevr.	G. van Lagen - Terlouw
9 november	Mevr.	H.M. Kempers - van Leeuwen
9 november	Mevr.	P. M. Veerman - Bevelander
11 november	Mevr.	N. Weerheim
16 november	Mevr.	M. Kraijesteijn - Minnee
21 november	Dhr.	W. van Huizen
21 november	Mevr.	S.M. Smid
22 november	Dhr.	J. Hoogendoorn
23 november	Dhr.	D.C.M. Ottevanger
23 november	Mevr.	M.M. T. Ottevanger - Reitsma
25 november	Mevr.	A.K. van Erk - van Os

Nieuwsbrief

ANBO-PCOB-afdeling Waddinxveen e.o

Nummer 9 oktober 2024



Van het bestuur

We hopen dat jullie allemaal genieten van de prachtige herfstkleuren. Ondertussen zijn we al weer volop bezig met onze activiteiten, en het doet ons plezier om te zien dat er zoveel enthousiasme is. Op 18 september hebben we een geslaagd najaarsreisje gehad naar de Maasvlakte. Het was een prachtige dag en we willen iedereen bedanken die erbij was. Het verslag leest u op pagina 4. Op 9 oktober stond er alweer een nieuwe activiteit op het programma. Joop Neven kwam een fotopresentatie geven over zijn indrukwekkende reis door Canada en Alaska. Het was een geslaagde middag.



Tijdens onze laatste bestuursvergadering zijn er een aantal belangrijke zaken besproken. Een zorgpunt dat we willen delen, is dat het steeds lastiger wordt om voldoende vrijwilligers te vinden voor onze activiteiten. Daarnaast merken we een terugloop in het aantal leden. Wij maken ons zorgen, omdat dit natuurlijke invloed heeft op onze begroting. U heeft nu de tweede nieuwsbrief in kleur in handen, en we hopen dat u deze met plezier leest. Het ziet er prachtig uit, maar helaas hangt daar ook een prijskaartje aan. De kosten voor de nieuwsbrief in kleur zijn fors omhoog gegaan en met minder leden wordt het steeds lastiger om dit te bekostigen.

Dit vormt een uitdaging voor onze penningmeester, die probeert de begroting in balans te houden.

We blijven natuurlijk positief, maar willen onze zorgen wel delen. Want we kunnen het niet alleen.

Tot slot, zoals u in de vorige alinea kon lezen, hebben we als afdeling te maken met een aantal uitdagingen. Daarom willen we een dringende oproep doen aan iedereen die zich wil inzetten voor onze afdeling. Er is werk genoeg, en we kunnen alle hulp goed gebruiken! We zoeken leden die ons willen ondersteunen bij verschillende taken, zeker nu ons bestuurslid Ger Lughthart is uitgevallen. In september kregen wij het bericht dat Ger Lughthart gevallen is. Een nare situatie voor Ger! Een gebroken heup en arm geeft veel pijn en ongemak. Het herstel zal veel tijd en geduld vergen.

Sterkte gewenst, voor zowel Ger als voor Kees en degenen die om haar heen staan.

We hopen dat het gebed haar en haar omgeving ook rust en vertrouwen geeft in een voorspoedig herstel.

Wil je een kaartje sturen. Lees de rubriek “Lief en Leed” op pagina 6.

Joop Neven, webmaster/redacteur

De volgende nieuwsbrief verschijnt op D.V 5 december 2024



Wilt u (nog) eens in uw omgeving informeren of er nog iemand lid wil worden van onze vereniging?

Uitnodiging voor de contactmiddag op D.V woensdag 13 november

Op woensdag 13 november staat er weer een gezellige en informatieve contactmiddag op het programma! Dit keer hebben we een boeiende presentatie van **Jan Broekhuizen**, die ons meeneemt in het fascinerende verhaal van de wereldberoemde "**Tulpen uit Amsterdam**".

Jan Broekhuizen, een bevlogen spreker, zal een presentatie geven over de betekenis van "Tulpen uit Amsterdam", de rol van Amsterdam in de tulpencultuur en de bijzondere plek die deze bloem in ons nationale erfgoed heeft verworven. U kunt rekenen op interessante anekdotes, prachtige beelden en natuurlijk volop ruimte voor vragen.

Datum: Woensdag 13 november

Tijd: 14:00 uur-16.00 uur

Locatie: Ontmoetingskerk, Groensvoorde 3, Waddinxveen.



Neem gerust anderen mee. Iedereen is altijd welkom, niets is alleen maar voor leden.

Verslag najaarsreisje op 18 september 2024

Op een frisse maar zonnige najaarsmorgen verzamelde de PCOB-afdeling Waddinxveen met 50 personen zich om 8.30 uur bij het Anne Frank Centrum om te vertrekken naar de Maasvlakte, één van de indrukwekkendste moderne industriële gebieden van Nederland.

De sfeer was ontspannen en de mensen hadden er zichtbaar zin in, mede dankzij het prachtige weer dat de dag extra bijzonder maakte. De zon scheen helder aan de hemel, wat de verwachtingen voor een geslaagde dag alleen maar versterkte.

Na een aangename busreis arriveerde wij bij onze eerste stop namelijk "**Routiers Maasvlakte**", waar een heerlijk kopje koffie met gebak klaar stond.

Na deze gezellige koffiepauze vertrokken we naar het bezoekerscentrum van **FutureLand**, waar we een uitleg kregen van de Maasvlakte 2. De film en uitleg toonden niet alleen de modernste containerterminals en grootste zeeschepen ter wereld, maar ook nieuwste uitbreidingen.

Na de film en uitleg in FutureLand stapten we weer de bus in voor een fascinerende **rondrit over de Maasvlakte 2**. Onder begeleiding van een gids die deskundige uitleg gaf.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op D.V 5 december 2024



Als afsluiting van deze leerzame dag, gooiden we de trossen los voor een rondvaart met de FutureLand Ferry.

Terwijl we over het water voeren, kregen we ook een goed beeld van de grootte van de Maasvlakte 2. We zagen hoe de infrastructuur en waterwegen perfect zijn afgestemd op de identieke schepen die er dagelijks aanmeren. We zagen hoe groot de containerschepen zijn en hoe hoog de kolossale kranen zijn als je er met de boot langs vaart.

De wind op het water gaf een fris gevoel, maar dat nam niet weg dat we op het Panoramadek heerlijk konden genieten van de zon en van de omgeving, zie foto's

Rond 17.30 uur, na een dag vol nieuwe indrukken en interessante informatie, keerden we voldaan terug naar huis. Iedereen was het over eens:

Het was een zeer geslaagde dag!

We hebben niet alleen genoten van het mooie weer en het goede gezelschap, maar ook veel geleerd over de haven, de logistiek en de toekomst van de Maasvlakte.

Met dank aan Dit, Hennie en Ad voor de goede organisatie!



De volgende nieuwsbrief verschijnt op D.V 5 december 2024



Uitnodiging voor de Kerstmiddag



U bent van harte uitgenodigd voor onze Kerstmiddag op
D.V donderdag 12 december 2024.

Tijd: 14.00 uur.

Waar: Ontmoetingskerk, Groensvoorde 3, Waddinxveen.

- . Pianomuziek met zang.
- . Een bijdrage van een gastspreker.
- . Als afsluiting een gezellige broodmaaltijd.

Het definitieve programma leest u in de volgende nieuwsbrief, maar zet deze middag in uw agenda! Het zijn altijd warme en sfeervolle bijeenkomsten waarin we samen de geboorte van de Here Jezus vieren.

Lief en Leed

Lief en leed gaan vaak hand in hand. Voor wie door moeilijke tijden gaan, willen wij een woord van bemoediging delen. Soms zijn de dagen zwaar, de nachten lang, en lijkt de weg eindeloos. Maar deze bemoedigende woorden willen wij u als troost meegeven:

"De Heer is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen?" {Psalm 27:1}.

We denken aan **Ger Lugthart-Oudijk**, Zuidplashof 27; 2743 CR; Waddinxveen,
en **Mevr Teekens**; Jan van Bijnenpad 2742 VH; Waddinxveen.

Wij wensen hen veel sterkte en Gods zegen toe.

Overleden

Met verdriet hebben wij vernomen dat Dhr Teekens is overleden. Jarenlang was hij een toegewijd en actief lid van de PCOB. Tot op het allerlaatst bleef hij trouw de nieuwsbrief bij de leden bezorgen. Zijn toewijding en betrokkenheid waren een voorbeeld voor ons allen.

De tekst op de rouwkaart is: *"Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven, ik keer terug naar het huis van de Heer tot in lengte van dagen"* {Ps.23:6}.

In deze moeilijke tijd denken wij ook aan zijn vrouw, die momenteel in het ziekenhuis ligt. Gelukkig heeft zij nog afscheid van hem kunnen nemen.

We wensen mevr. Teekens, de kinderen en kleinkinderen Gods zegen en troost toe in de verwerking van zijn heengaan.

Graag verwijst ik u naar pagina 8 voor woorden van troost en bemoediging.

Diamanten huwelijk



Op maandag 14 oktober jl. vierden **Dhr.en Mevr. Niewenhuijse-Tuitel**, woonachtig aan de Jhr. Van der Welstraat 27 te Moerkapelle, hun 60-jarig huwelijksjubileum. Wij willen hen van harte feliciteren met deze bijzondere mijlpaal en danken God voor Zijn trouw zorg in hun leven.

We hebben namens de leden een mooie bos bloemen gebracht.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op D.V 5 december 2024



ANBO-PCOB.nl is gelanceerd!

Op 1 september 2024 is de nieuwe website van ANBO-PCOB gelanceerd, samen met een nieuw magazine genaamd *Ouder EN Wijzer*. De vernieuwde website is een belangrijke stap. Met de site kunnen leden nu gemakkelijker toegang krijgen tot informatie over belangrijke thema's zoals gezondheid, wonen, en digitalisering. De website biedt daarnaast persoonlijke ondersteuning en adviesdiensten voor ouderen, evenals nieuws en evenementen.

Bezoek eens de website www.anbo-pcob.nl

Wintertijd

De wintertijd gaat in op D.V **zondag 27 oktober**. Op deze dag worden de klokken om 03:00 uur een uur teruggezet naar 02:00 uur, waardoor de nacht een uur langer duurt. Dit markeert de overgang van zomertijd naar wintertijd en zorgt ervoor dat het 's ochtends eerder licht wordt en 's avonds eerder donker. De wintertijd duurt tot het laatste weekend van maart 2025, wanneer de zomertijd weer ingaat. Deze jaarlijkse tijdsverandering helpt om het daglicht optimaal te benutten in de verschillende seizoenen



Door en Voor ANBO-PCOB-ers Dit van 't Spijker heeft een prachtig stukje ingeleverd.

De kruik die stuk was.

Een waterdrager moet elke dag voor zijn meester naar de rivier om water te halen. Aan weerszijden van zijn lichaam hangt een kruik aan een houten juk. De ene kruik is zo goed als nieuw, puntgaaf en zonder lek, de andere kruik is oud gebarsten met een klein gaatje erin. Bij thuiskomst blijkt de helft van deze kruik al leeg en dat doet de kruik veel verdriet.



Op een dag kan hij het niet meer voor zich houden en zegt tegen de waterdrager: 'Meester, ik schaam me zo'. Maar waarom dan toch?' vraagt de waterdrager. 'omdat ik niet in de schaduw van die andere kruik kan staan. Hij levert dagelijks de volle inhoud water af, terwijl ik onderweg steeds water verlies' De waterdrager antwoordt: 'Dat weet ik toch al lang. En toch heb ik je al die tijd willen gebruiken. Zijn die mooie bloemen langs de weg je dan niet opgevallen? Zij groeien alleen maar aan jouw kant. Enige tijd geleden heb ik daar zaad uitgestrooid. Jij heb ze elke dag begoten, en nu kan ik straks een prachtig boeket plukken voor mijn heer.'

Zo heeft de gebarsten kruik het nog nooit bekeken. Hij heeft die bloemen wel zien groeien, maar dat zijn meester hem in dienst heeft gehouden en ondanks zijn gebrek toch kan gebruiken, was nog nooit in hem opgekomen.

Uit: Vertrouwen, Uitgaven van de Protestantse Kerk in Nederland.

Herfst, genoeg om over na te denken. Deel 2



In de nieuwsbrief van september schreef ik een stukje over “Herfst, genoeg om over na te denken”. Nu deel 2. Terwijl ik dit stukje schrijf is het intussen half oktober geworden. De herfst is nu daadwerkelijk ingetreden. De bladeren vallen, blad na blad. In de herfst maakt een boom zich op voor de winter. Ze gaan in rust en groeien minder hard dan in de zomer. Voordat de vorst intreed nemen de wortels van de boom geen water meer op uit de bodem en laat hij zijn blaadjes vallen, blad na blad.

Vallen in Gods Handen

Als de herfst de lucht vult, zien we de bladeren langzaam van de bomen loslaten. Ze draaien, zweven en vallen zachtjes op de aarde. Elk blad heeft zijn eigen weg, zijn eigen tempo, maar uiteindelijk vinden ze allemaal hun rustplaats. Zo is het ook met ons leven. Soms lijkt het alsof we vallen, alsof we de grond onder onze voeten verliezen. We worden meegevoerd door de wind van onzekerheid, van pijn, van verdriet. Maar net zoals de bladeren de grond vinden, zo vallen wij in de handen van Barmhartige God, de Redder der wereld. “Vrijgekocht.....met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam” {1 Petr.1:19}.

God is als de aarde die de bladeren opvangt, de zachte plek waar we tot rust mogen komen. In onze kwetsbare momenten, wanneer het lijkt alsof alles om ons heen uit elkaar valt, is Hij daar. Hij vangt ons op, omarmt ons met zijn Liefde, en door Zijn dood en opstanding is er nieuw leven aan het licht gebracht. Onze val is nooit zinloos, nooit zonder betekenis, want in die val worden we gedragen door Zijn genade en opgericht ten Leven. Zoals de bladeren hun schoonheid behouden, zelfs als ze vallen, zo blijven wij kostbaar in Gods ogen, ongeacht de momenten van zwakte. Onze gebrokenheid maakt ons niet minder waardevol.



Integendeel, we mogen nooit vergeten, **wij zijn geliefd!!**

Dus wanneer wij vallen, mogen we er op vertrouwen dat God ons opvangt, en Hij belooft het onvergankelijk leven, dat voor ons is bereid. Zoals de bladeren rustig rusten op de aarde, zo mogen wij rusten in de handen van onze Schepper, die hemel en aarde geschapen heeft en haar voltooien zal. Dat de bladeren vallen hoeft ons niet droevig te stemmen, maar juist oneindig dankbaar.

Rainier Maria Rilke schreef er een prachtig gedicht over.

*De bladeren vallen, vallen als van ver,
als welkten in de hemel verre tuinen;
ze vallen met ontkennende gebaren.*

*En in de nachten valt de zwarte aarde
uit alle sterren in de eenzaamheid.*

*Wij allen vallen. Deze hand zal vallen.
En kijk je naar de andere: het is in allen.*

*Maar Éen is er. Hij vangt dit allen
oneindig teder in zijn handen op.*

Joop Neven, webmaster/redacteur