

ANBO PCOB

Afdeling Harderwijk / Hierden
oktober-november 2024

Maandag 28 oktober om 14.30 uur:

Stichting Hulphond



Maandag 25 november om 14.30 uur:

Het leven in een onderzeeboot door dhr. Kiers



\Wijkindeling: namen in cursief zijn bezorgers/-sters, de overigen zijn contactpersonen.

01 Slingerbos	<i>Dhr. H. Raven</i>	412045 Kennedylaan 44	3844 BD
02 Veldkamp	Vacant <i>Dhr. K. Boertjes</i>	416125 Elzenlaan 12	3843 JH
03 Selhorstweg & omgeving	<i>Mw. D. de Groot - van Gens</i> Mw .D. de Groot-van Gens	418826 Selhorstweg 20 418826 Selhorstweg 20	3841 GL 3841 GL
04 Stadsdennen Zuid	<i>Mw. A.A. Visser</i> Mw. C.J.J. van Hall	06-19458207 Van Haarenstraat 17 Schumanlaan 3	3842 GG 3844 AW 426572
05 De Wittenhagen & omgeving	<i>Dhr. G. Hidding</i> Vacant	417304 Cort v.d. Lindenlaan 9	3843 VK
06 De Zeven Akkers	Vacant Tijdelijk: Mw. W. Holtrop	425362 Kastanjelaan 25	3843 JP
07 Stadsdennen Noord : 7.1	<i>Dhr. B.E. Kroon</i> Mw. H. Hulleman Vacant:Tijdelijk Mw. W. Holtrop	412161 Guido Gezellelaan 22 414918 St. Jurrienstraat 5 425362 Kastanjelaan 25	3842 XM 3842AG 3843 JP
08 Agnietenlaan & omgeving	<i>Mw. H. Hulleman</i> Mw. L.A. de Fluitier-de Pijper Mw .A. de Jong-Mollema	414918 St..Jurriënstraat 5 429662 Clarendallaan 16 419974 Agnietenlaan 1	3842AG 3841 DG 3841 DJ
09 Zeebuurt & omgeving	<i>Mw. M. Geurtsen-Ruitenbeek</i> Mw. W.G. v. Haaften-v.Harten Vacant	417811 Ir. Wortmanstraat 15 414886 Julianalaan 40	3841KG 3843CB
10 Centrum/stad Idem Sponsors	<i>Mw. M. v.d. Heijden-Frantsen</i> Mw. J. Seijbel-Aalbers <i>Dhr. J.A.N. Blom</i>	420971 Bunschotenmeen 21 417325 Engelserf 17 416446 Oldenallerhout 59	3844 HE 3843 ED 3845 EB
11 weideheem & aanleunwoningen	<i>Mw. I.A. v.d. Heide</i> Mw. I.A. v.d. Heide	427128 Zeilmeen 10 427128 Zeilmeen 10	3844 KJ 3844 KJ
12 Stationsplein	Vacant Vacant		
13 Randmeer Randmeer & Kruithuis	<i>Dhr. H. Stigter</i> Mw. J. Seijbel-Aalberts Vacant	433183 Weth. Jansenlaan 288 417325 Engelserf 17	3844 DG 3843ED
14 Stadsweiden	<i>Dhr. en mw. Haaksema</i> <i>Dhr. P.W. v. Alphen</i> Dhr. en Mw. Haaksema	421769 Schippersmeen 17 434630 Schippersmeen 19 421769 Schippersmeen 17	3844 CK 3844 CK 3844 CK
15 Frankrijk/Hierden	<i>Dhr. M. Cnossen</i> Vacant 15.1;Mw. F. v.d. Goot-de Jong Vacant	470365 Jannevrouwkamp 23 412605 Bachdreef 329	3848 DB 3845 AL
16 Sonnevanck	Vacant		
17 Drielanden	<i>Mw. G. Assies-Meestringa</i> Mw. R. Dirksen-de Rooij Mw. F. v.d. Groot-de Jong	420026 Oldenallerhout 34 06-18044878 Bluesdreef 8 412605 Bachdreef 329	3845 EC 3845 BT 3845 AL

Van onze voorzitter:

Harderwijk, oktober-november 2024

Vriendinnen en vrienden, leden van de ANBO-PCOB afdeling Harderwijk-Hierden

Welkom vrienden en vriendinnen, het is nu oktober, het laatste kwartaal alweer, van een bijzonder jaar. Elk jaar is dan weer bijzonder op een andere manier. De eerste middagbijeenkomst zit er weer op. Het was fijn om ook een paar nieuwe gezichten te zien, leden van de ANBO. Het was een interessant onderwerp. Maar het zat niet mee, omdat de beamer ons in de steek liet. Toch heeft Liek Mulder ons meegenomen in het verhaal van het Belgenkamp door zijn verhaal uit te breiden met de nodige toelichting. Het was een bijzondere prestatie die onze landgenoten toen hebben volbracht. Nu zitten we weer in een opvangcrisis. Met grote inzet wordt geprobeerd om ook nu vluchtelingen op te vangen. Ook in Harderwijk doen we ons best om met het AZC een invulling te geven aan de grote aantallen. Het blijft moeilijk om je voor te stellen van huis en haard verdreven te zijn en in een nieuwe omgeving de draad op te pakken. Veel inwoners doen mee om hen te helpen. Met taal of kleine taken in huis. Het is een taak voor ieder om medemenselijk te zijn, zoals in de Bijbel staat: De apostel Petrus schrijft: 'Weest gastvrij voor elkaar, zonder morren' (1 Petrus 4:9). Men zou kunnen denken: voor elkaar, dus niet voor de vreemdeling. Maar het Griekse woord dat Petrus hier gebruikt voor gastvrijheid is (filoxenoi). Dit woord betekent 'liefde voor vreemdelingen' en heeft dus met name betrekking op onze houding ten aanzien van hen. Christenen moeten dus niet gekenmerkt worden door vreemdelingenhaat, maar door liefde voor vreemdelingen. Wij zullen hen gastvrij moeten onthalen, opnemen, en huisvesten. Ik wil daar niets van

af doen, maar hoe kan dat in de praktijk worden gerealiseerd? Belangrijk is om open te staan voor hen die onze hulp nodig hebben.

Uit Hemelhoog lied 677 Zegt:

God roept ons allen tot de daad;
zijn werk wacht treedt dan aan,
en wees gereed om elke weg die Hij u wijst te gaan.
Wij weten dat wat komen mag,
toch hij slechts wint die waagt,
en wie zich zelve geven wil. door donker vlammen draagt.

God roep, en wat de mensen scheidt,
dat zij geen scheiding meer.
zijn liefde houdt ons allen saam en samen met de Heer.
Want wat er in de wereld woed',
toch is het God die wint,
en in een elk die Hem behoort het nieuwe rijk begint.

Wim Schut, voorzitter.

Agenda

Op maandag **28 oktober 2024** is er een presentatie van de stichting Hulphond.

Op maandag **25 november 2024** dhr. Kiers vertelt over het leven in een onderzeeboot.

Op vrijdag **29 november** in De Roef een ledenmiddag voor ANBO-PCOB leden waar Janny van der Heyden aanwezig zal zijn.

Op maandag **16 december** verzorgt ds. Mak de kerstbijeenkomst.

De bijeenkomsten zijn in de Chr. Geref. Kerk "De Zaaier"
Laan 1940-1945/hoek Eibert den Herderstraat, 3841 KX,
aanvang 14.30 uur.

Ledenadministratie

Deze personen zijn verhuisd:

Dhr. J.M. Tazelaar Albert Verweyplein 56 3842 HH

Mevr. C.J. Slabbekoorn-Mieras Boerhavelaan 108 K154 3843 AP

Mevr. B. de Vente Bleek 42 3841 GC

Mevr. A. Hessels-ten Oever Boerhaavelaan 108 K128 3843 AP

Nieuwe leden:

Dhr. C.B. de Mulet Drielandendreef 272 3845 CH

Mevr. M.A. de Mulet-Brouwer Drielandendreef 272 3845 CH

Mevr. L. Moes Stedenmeen 123 3844 JC

Mevr. D. Valkenburg Geitenkamp 2 3848 AL

Mutaties in het ledenbestand van onze ANBO-PCOB-afdeling, zoals adreswijzigingen, overlijdensberichten en verhuizingen, s.v.p. opgeven aan dhr. R. Haaksema, deze houdt het ledenbestand bij, tel. 421769 of e-mail: har.hzi@gmail.com , of bij onze secretaris: A.J.R. van de Kamp, tel. 420565, e-mail aartvdkamp@hotmail.com (adressen zie achterzijde Nieuwsbrief)

Werkgroep “Lief-en-leed”

Contactadres: mw. W.C. Holtrop (coördinator werkgroep), tel. 425362 // 06 30623177, e-mail: willemienholtrop@gmail.com

Ik begin met woorden uit ‘een knipoog’.

Herfst, herfst je bent er weer met je pittige geuren
En je bladeren die dwarrelen in duizend kleuren.

Herfst, herfst je bent er weer met je storm en regen,
Zwammen, eikels, spinnen, natte kleren en wind tegen.

Herfst, herfst je bent er wee, kom laat me je omarmen,
Want ondanks al je buien geniet ik van je charme.

Het is herfst en hoop dat u van de mooie kleuren mag genieten,
Maar pas op met regen en bladeren op de grond, dat we niet uitglijden.

Meelevende groet....

Er zijn best wel wat leden die tijdelijk opgenomen zijn (geweest) in het ziekenhuis, revalideren in de Klimop of Sonnevanck en/of wachten op een plek in een Wooncentrum. U allen samen met de mensen die in liefde en zorg om u heen staan sterkte en Gods nabijheid toebeden.

Soms krijgen we bericht van ziekte of opname, maar soms ook niet en het is aan u of u dit wilt doorgeven aan ondergetekende, zo ook bij jubilea. Gaat u verhuizen naar een woonzorgcentrum dit ook graag aan ons doorgeven.

Dank aan contactpersonen....

Mevr. Ytje van huizen is **jarenlang** contactpersoon geweest in de wijk Veldkamp (wijk 2). Zij heeft besloten te stoppen met dit bezoekwerk en deed dit met grote trouw. Mevr. Harma Spijkman heeft ook besloten te stoppen met bezoekwerk in de wijk Slingerbos (wijk1) en was vele jaren contactpersoon in deze wijk. Namens de ANBO-PCOB onze hartelijke dank voor jullie trouwe en actieve inzet voor de PCOB en met name het bezoekwerk in deze wijken!

Op dit moment van schrijven zijn er geen berichten van overlijden. Allen die met gemis, verdriet en zorgen te maken hebben sterkte en Gods nabijheid toegewenst.

Namsens “Werkgroep Lief en Leed” een hartelijke groet met vrede en alle goeds.
Willemien Holtrop.

Busreis naar Medemblik op 11 september

Op woensdag 11 september vertrokken we met 46 personen om half tien vanaf de parkeerplaats bij De Syfel. De weersverwachtingen waren voor die dag slecht. Veel regen werd er aangegeven. Maar we vertrokken met droog weer. De busreis ging de polder in en daarna via Almere, Amsterdam, Edam en Volendam kwamen we bij het oorlogsmuseum in Medemblik aan. Onderweg wisselden de regenbuien elkaar af, maar toen we in Medemblik aankwamen was het weer droog. We werden verwelkomd met koffie, thee en een 'oorlogs'gebakje. Dit was gemaakt van een bodem van beschuit, daarop een laagje custardpudding en een afwerklaag met daarop aardbeien. De smaak was prima. Er werd uitleg gegeven dat we in twee groepen verdeeld werden: de militaire kant en de civiele kant. De militaire kant werd gegeven in een ruimte waarin veel militaire voertuigen uit de oorlog stonden. Er was ook een enorme rubberboot waarmee de Waal en de Rijn werd overgestoken. Verder was er een chique commandoruimte voor de staf met foto's van onder andere Montgomery en Eisenhower. Er waren verschillende films en powerpoint presentaties te bekijken. De gids begon zijn verhaal met de landing bij Normandië. Bij deze operatie (Overlord) zijn 9.000 militaire om het leven gekomen. En aan het einde van zijn verhaal werd de luchtlanding (Market Garden) bij Arnhem besproken. Hij vertelde dat bij de poging om alle bruggen over de Waal en de Rijn te bezetten 33.000 militairen om het leven zijn gekomen. Er zijn bij de oversteek van de Rijn verschillende zaken mis gegaan: bevoorradingsdroppingen die door de verkeerde windrichting bij de Duitsers terecht kwamen. Eer rookgordijn dat bij de oversteek de soldaten aan het zicht van de vijand moest onttrekken verwaaide door ook een verkeerde windrichting. En het was helaas zo dat de brug bij Arnhem niet veroverd werd. De civiele kant van de Tweede Wereldoorlog werd besproken in een huiskamer met een barretje. Hier werd verteld over onder andere de



verduisteringsbevelen van de Duitsers, de verlichting met een fiets in de kamer zodat je een beetje licht had van de fietsdynamo en het bevel om alle radio's in te leveren. Dit om geen berichten van Radio Oranje meer te kunnen horen. Waarom staat dit oorlogsmuseum in Medemblik? Dit is toch geen gebied waar stevig gevochten werd. Het bleek dat dit museum ontstaan is uit een initiatief van een familie die een groot pand met veel ruimte er omheen ter beschikking had. Dat gezin had veel interesse in de Tweede Wereldoorlog. Het begon met een GMC-vrachtauto uit die tijd en door verzamelwoede is nu een compleet museum ontstaan. Dit wordt verzorgd met veel vrijwilligers, zowel voor rondleidingen als de catering. Na de rondleidingen kregen we een goed verzorgde lunch: broodje kroket, broodje ham en kaas en verschillende soepen. Gezien de weersverwachtingen werd besloten om de tocht naar Enkhuizen over te slaan en weer via Lelystad naar Harderwijk terug te rijden. In Lelystad zijn we nog langs de Bataviawerf gereden. De chauffeur vertelde dat binnen twee jaar de Batavia uit het water zal worden gehaald om rotte gedeeltes te vervangen. Om 10 over 4 waren we weer terug in Harderwijk.

Verslag van de ledenmiddag op 30 september 2024

De voorzitter, dhr. Wim Schut, heette iedereen van harte welkom. In het bijzonder de leden van voorheen de ANBO die nu voor het eerst samen met de PCOB-leden bij een ledenvergadering van de afdeling Harderwijk-Hierden van onze nieuwe vereniging ANBO-PCOB aanwezig waren. Helaas kon de beamer niet gebruikt worden omdat er geen verbinding mogelijk bleek tussen de laptop en de beamer. Dhr. Liek Mulder vond het jammer dat de plaatjes er nu niet bij konden zijn, maar voor het verhaal dat hij zou houden was het niet hinderlijk. Nadat de voorzitter een gedeelte uit de Bijbel gelezen had zongen we psalm 43 vers 1 t/m 4. Daarna kreeg Willemien Holtrop het woord over Lief-en-leed. Ze vertelde dat mevr. Van der Vegt ziek was en dat er een kaart zou rondgaan om haar te bemoedigen. Ook was het echtpaar Ros-Wit, Frisialaan 21, 50 jaar getrouwd. Ook voor hen ging een kaart rond. Vervolgens kreeg dhr. Mulder het woord. Hij vertelde dat mensen soms zo weinig afwisten van geschiedenis. Dat bij-

voorbeeld Harderwijk een universiteit heeft gehad en dat er een Belgenkamp is geweest en dat er veel mensen op de vlucht waren en zijn. Rond 1914 waren er ongeveer 1 miljoen mensen op de vlucht. Najaar 1914 was het begin van het Belgenkamp in Harderwijk. 1914 is de datum die je kunt zien als een waterscheiding: van 1900 tot 1914 was iedereen positief en optimistisch. Men had meer verdiensten en het ging vrij goed. Na 1914 was de stemming negatief en onzeker. Wat uiteindelijk na Wereldoorlog I uitmondde in de "Grote depressie". In 1920 schreef een filosoof het boek: De ondergang van het Avondland. De wereld in Europa werd vanaf 1870 beheerst door keizerrijken: De Oostenrijks-Hongaarse monarchie, het Duitse keizerrijk, Engeland dat $\frac{1}{4}$ van de wereld regeerde (Groot-Brittannië) Frankrijk en tenslotte Rusland waar de Tsaar aan de macht was. Duitsland ging een agressieve politiek voeren onder keizer Wilhelm II, ter zijde gestaan door kanselier Bismarck. Rusland wilde zijn macht naar het westen uitbreiden. Allerlei verbonden werden met elkaar gesloten totdat er op 28 juni 1914 iets gebeurde dat de lont in het kruitvat stak. Op die dag werd in Serajevo kroonprins Franz Ferdinand met zijn echtgenote vermoord door Servische nationalist. 23 juli werd een ultimatum aan Servië verstrekt en eind juli begon Wereldoorlog I. Duitsland wilde Frankrijk aanpakken en trok België binnen. De Belgen hielden geen stand en de Duitsers denderden door. Op bevel van de Belgische koning moest het Antwerpse garnizoen zich niet overgeven maar vluchten naar Nederland. Nederland was in die tijd een neutrale staat. Wanneer buitenlandse militairen de grens overkwamen moesten ze ontwapend en geïnterneerd worden. Honderdduizend soldaten zijn in Nederland geïnterneerd in kampen. Daarnaast waren er ook veel burgers uit België. Op 11 en 12 oktober arriveerden de eerste militairen in Harderwijk. Ze werden opgevangen in kazernes en de Grote Kerk. In de omloop van de kerk stonden de legerbedden. Een definitieve oplossing werd gezocht en gevonden. Er werd een kamp ingericht naast waar nu het infrapark is: de vroegere WGF-kazerne. 10 tot 13 duizend soldaten kwamen naar Harderwijk. Ze werden eerst opgevangen in tenten. Deze werden later vervangen door 50 barakken. In elke barak werden 250 mannen

ondergebracht. De bewaking werd gedaan door Nederlandse soldaten. Om het kamp was een omheining met wat de Belgen noemden pinnekesdraad (prikkeldraad). Toen de Belgen eenmaal gewend waren werden allerlei activiteiten georganiseerd: operettes werden uitgevoerd, er werden films vertoond en er werd een 400 meter lange wielervedbaan aangelegd. En er kwam naar men zegt de eerste Nederlandse patatkraam. Er werden in die tijd ongeveer vijftien huwelijken gesloten tussen Belgische soldaten en Harderwijkse vrouwen. De onderlinge verhoudingen tussen de Belgen en de Nederlanders gingen over het algemeen goed. Er is slechts één drama uit die tijd bekend: door een soldaat is een Nederlands meisje van 9 jaar misbruikt. Op het Belgische ereveld op Oostergaarde liggen veel Belgische soldaten begraven. De meeste slachtoffers zijn gestorven aan de bekende Spaanse griep in 1918. De soldaten die liggen op het Belgische ereveld zijn na de Eerste Wereldoorlog overal uit Nederland naar Oostergaarde gebracht. De voorzitter dankte dhr. Mulder voor zijn indrukwekkende verhaal. Dhr. Mulder beloofde nog een keer terug te komen om de vele plaatjes die hij in zijn bezit heeft te tonen. Daarna

kreeg Martijn Mast het woord. Deze vertelde iets over Endura, een milieuorganisatie. Hij bood aan dat ouderen die een gloeilamp willen vervangen door een led-lamp zich bij hem op konden



geven. Een aantal jongeren hadden zich aangeboden die lampen dan gratis te vervangen. De voorzitter bracht de volgende ledenmiddag nog onder de aandacht: op 28 oktober komt er een spreker van de Stichting Hulphond. Op 4 oktober is er in De Roef van 10 uur tot 's middags 4 uur een door de gemeente georganiseerde ouderenmarkt: Stalend Leven. En op 29 november is er van 's middags 1 tot 4 uur een ledenmiddag voor ANBO-PCOB leden waarbij onder

andere Janny van der Heyden aanwezig zal zijn. Vervolgens zongen we met elkaar Psalm 133 vers 1 t/m 3 en sloot de voorzitter de vergadering met gebed. Hij wenste iedereen wel thuis.

Ouderbeurs Stralend leven

De gemeente Harderwijk organiseerde in De Roef een ouderenbeurs met de titel Stralend leven. Ook de ANBO-PCOB was daarbij aanwezig.



Column

Verjaardagscadeau

Tja...wat moest ik nu toch zeggen toen mijn man mij dit voorjaar vroeg wat ik voor verjaardagscadeau wilde hebben? Ik wist eerst echt niets te bedenken. Maar toen sprak ik regelmatig mensen die een museumkaart hadden. En toen viel het kwartje: die hadden we sinds onze verkeringstijd niet meer gehad, dus één en één is twee. Tijd om er ook weer eens één aan te schaffen.; gelijk ook één voor de verjaardag van mijn man, want in je uppie naar een museum gaan is ook niet gezellig. Nou, denkt u misschien, dat hadden jullie toch wel eens eerder kunnen doen. Maar ja, na ons trouwen waren we druk met kindertjes opvoeden, voor familieleden zorgen, in en om het huis klussen (mijn man dan), werk voor de kerk verrichten, later oppassen op kleinkinderen enz. enz. Maar, bedacht ik, we zijn nu nog tamelijk gezond en mobiel, dus moet het er maar eens van komen. De museumkaart kwam al goed van pas in onze vakantie in het oosten van het land waar een paar kleine, maar leuke musea zijn en natuurlijk ook bij het laatste uitje van de P.C.O.B. aan het oorlogsmuseum in Medemblik.

Onze kinderen hadden echter ook nog een probleem: wat geven we moeders voor haar verjaardag? Er waren jaren dat ik een hele plank vol had met flesjes doucheschuim, waar ik precies het hele jaar mee doorkwam tot mijn volgende verjaardag; ook van vriendinnen gekregen overigens. Maar toen ik allergisch bleek te zijn voor een conserveermiddel in bepaalde merken van dat spul heb ik hen te kennen gegeven dat ze dat beter maar niet meer konden geven. Eén van de kinderen kwam op het idee om een dagje uit te schenken naar een nader te bepalen museum of dierentuin of iets dergelijks. Wij stelden als voorwaarde dat dat dan gelijk voor de verjaardag van hun vader was. In overleg werd gekozen voor het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen; daar was ik jaren geleden eens geweest en mijn man helemaal nog nooit. Op een mooie, zonnige dag eind juli was het zover: we hoefden er zelfs niet zelf heen te rijden, want de kinderen reden. Alleen het boottochtje van een kwartier vanaf de parkeerplaats naar het buitenmuseum geeft je al een vakantiegevoel. En wat een feest om

daar door die kleine nostalgische straatjes te lopen en allerlei bekende dingen te zien: natuurlijk de Vulderstraat met de boerderij van Lou Walters (voor de echte Harderwiekers wel bekend) en de inboedels van al die pandjes die we herkenden van bij onze grootouders. Hoewel... toen we een Zaanse woning binnenliepen zei onze dochter: "nou mam, hier staat de helft van jullie inboedel". Een dame die ons net passeerde kwam niet meer bij van het lachen. U moet weten dat wij een vrij klassieke inrichting hebben; tegenwoordig noemen ze dat "vintage" in plaats van ouderwets. Dat vind ik toch wel wat vriendelijker klinken. . Bij een klein huisje stond een bordje: "verhalenverteller". Daar zat een jonge vrouw met een verzameling oude boekjes en konden we kiezen tussen een verhaaltje of een gedicht. Er werd gekozen voor een gedicht, omdat dat vast korter zou zijn dan een verhaal, maar ja, die Annie M.G. Schmidt kon er wat van: er kwam geen eind aan het gedicht, nou ja, uiteindelijk wel natuurlijk en we konden onze tocht weer vervolgen. En hoe leuk is het dan om een aardrijkskundeles te krijgen in zo'n oud klaslokaal. Helaas zag de "meester" er niet uit zoals in het verleden. Er waren nog wat oudhollandse spelletjes te spelen in de straatjes, waar volop gebruik van werd gemaakt door jong en oud; dat laatste leidde tot hilarische tafereelen van opa's en oma's die al rennend een ijzeren ring over de straat probeerden te laten rollen. Al met al was het een prachtig verjaardagscadeau voor ons beiden, mooier dan menig materieel geschenk. De herinnering eraan blijft, terwijl je de geur van de flesjes doucheschuim vergeet en de pakketjes met flesjes wijn, kaasjes en nootjes, hoewel ook erg lekker, al lang achter de kiezen hebt.

Tine

Onderstaande bedrijven zijn de sponsors van de PCOB afd.

Harderwijk/Hierden.

Met een afnemende overheidsbijdrage is deze ondersteuning bijzonder welkom. **Laat uw waardering blijken!**

Monopole Restaurant Buiten de Bruggepoort 3 412104

Slagerij W. van den Berg Oostermheenweg 9, Hierden

451985 **Glaszettersbedrijf R. Grotenhuis** Nobelstraat 28 Harderwijk 417617

VOORDEEL!

Bij onderstaande winkeliers ontvangt U korting op vertoon van uw
PCOB-ledenpas! **DOEN!**



Naaimachinecentrum DEN OUDEN

P.C.Hoofplein 2

413398

10% korting op alle aankopen

Bakkerij van Looijengoed

P.C. Hoofplein 3

412397

10% korting op alle aankopen

Boekhandel Bruna

Donkerstraat 43

417000

10 % korting op alle aankopen m.u.v. boeken, service-art. en acties

Chinees Restaurant Jasmijn

Triasplein 134

433033

10% korting op besteding boven € 20,00. N.v.t. op spec. arrangementen

Grand Cafe Alleman

Triasplein 1

428440

Op vertoon van ledenpas gratis consumptie bij een 3 gangen menu.

Krea Wood

Smeepoortstraat 26

432305

E-mail: info@kreaewood.nl website: www.kreaewood.nl

5% korting op hobbyartikelen en kunstschildersmateriaal

10% korting op inlijsten

m.u.v. aanbiedingen

Kwekerij Stadsweiden

Rietmeen 3

413218

10% korting op planten

m.u.v. aanbiedingen

472519

Profile Wigger De Fietsspecialist

Deventerweg 10

10% korting op onderdelen en accessoires

Rosefield Hierden Zuiderzeestraatweg 116 A 452077

10% korting op bloemen en woondecoraties

Wedo Mode

10% korting

Wolleweverstraat 7

m.u.v. acties

455916



Bakkerij van Dongen

Vuldersbrink 1-3 412332

Triasplein 94 454936

10% korting

Geven allen korting op vertoon van uw PCOB-ledenpas! Andere sponsors:



Schraeverus

Hierdenseweg 23

434903

www.schraeverusfietsen.nl



Gez. de Lange **Luxe lingerie**

Al 5 generaties een begrip in Harderwijk

Schoenmakersstraat 5 tel. 434555

Tiny Hüther

Het drukwerk wordt voor ons verzorgd door:

De Wissel, Marie Curiestraat 6, 3846 BW Harderwijk.

Dagactiviteitencentrum voor volwassenen met een verstandelijke handicap.

PCOB afdeling Harderwijk/Hierden

p/a Frisialaan 6, 3841 DP Harderwijk
RABObank rek.nr. NL09RABO 014.93.11.702
Internet via www.pcob.nl
afdelingen/harderwijk-hierden

Ledenadministratie

Mutaties adreswijzigingen, bericht van overlijden: Graag doorgeven aan dhr. R. Haaksema, Schippersmeen 17, 3844 CK. Tel. 421769, e-mail: har.hzj@gmail.com of aan secretaris dhr. A.J.R. van de Kamp, Frisialaan 6, tel. 420565.

Werkgroepen

Lief en Leed: Coördinatormw. W.C. Holtrop
Tel. 425362 of 06-30623177, e-mail: wille-mienholtrop@gmail.com

Ledenbijeenkomsten en -activiteiten: Coördinator: mw. M.C. Rombouts, tel. 420495, e-mail: rombouts3841@outlook.com

Ledenwerving: vacant, tijdelijk coördinatie: A.J.R.van de Kamp, tel. 420565, e-mail: aartvdkamp@hotmail.com

Bezorging Perspectief en Nieuwsbrief: Dhr. M. G. van der Klij, Evertsenlaan 42. Tel. 417851 of 06 26968495, e-mail Mgvanderklij@hotmail.com

Contributie 2024 Individueel lid € 35,- per jaar en echtpaar / samenlevingsverband: € 54,-- per jaar

BESTUUR:

- Voorzitter: Dhr. W. Schut, Triasplein 20, 3845 GD, 265738, e-mail: wschut1@gmail.com.
- Secretaris Dhr.A.J.R. van de Kamp Frisialaan 6 3841 DP, tel. 420565, e-mail aartvdkamp@hotmail.com
- Penningmeester: Dhr. A.J. van Limbeek, Bluesdreef 56, 3845 BT tel. 420545, e-mail: tonvanlimbeek@hotmail.com
- Alg. lid: mevr. M.C. Rombouts-Vrolijk, Ir. P. Calandstraat 22, 3841 KA, tel. 420495, e-mail: rombouts3841@outlook.com
- Alg. lid: mevr. J. Seijbel-Aalberts, Engelserf 17, 3843 BD, tel. 417325, e-mail: jokeseijbel@hotmail.com