

PCOB

AFDELING DINXPERLO

Opgericht 20 oktober 1992

Juli - Augustus 2024 nr. 5



PCOB belangenbehartiging PCOB

Van de voorzitter:

In deze nieuwsbrief treft u de overdenking aan die ik gebruikte op de bijeenkomst van 19 juni jongstleden. Meerdere van de ruim 120 huis-adresleden hebben dit niet gehoord en wie wel aanwezig was, vindt het hopelijk niet erg om het nog eens na te lezen .

Ik wilde aandacht besteden aan de woorden van Jezus :
“Ik ben het licht der wereld”. Heel bekende woorden van Jezus die te vinden zijn in Johannes 8 – 12. Daar zegt Jezus het als volgt:

“Ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, gaat nimmer in duisternis, maar heeft licht van eeuwig leven”.

Die tekst bracht mij bij het prachtige lied van Huub Oosterhuis waar boven staat “Lied aan het licht”. In het Liedboek nr. 601. Het lied heeft drie coupletten waarin 8 keer het woordje ‘licht’ wordt gebruikt.

Het **eerste couplet** begint met ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen, voortijdig licht waarin wij staan.’”

Ik denk dat hier sprake is van het scheppingslicht dat op de lege woeste aarde kwam met Gods woorden “er zij licht” Licht dat ons laat leven en altijd ons leven zal ondersteunen, zonder dat licht van God is er geen leven mogelijk op aarde niet alleen fysiek , maar ook niet geestelijk want anders zouden we doelloos rond dwalen en niets kunnen betekenen voor elkaar.

Het **tweede couplet** verwijst naar Jezus – de stedehouder – de plaatsvervanger en dan de drager van Gods licht. Hij kwam in Gods naam op onze aarde – die het licht vasthoudt en ons als kinderen laat kijken en denken over hoe Gods licht ons draagt om in vrede met elkaar te leven.

Het **derde couplet** bemoedigt ons als we het licht van God los laten.

Alles zal zwichten en verwaaien. Taal – woorden – zal verwoesting zaaien, zal vrede stuk maken. Denk maar aan de taal die mensen vaak uitslaan en zich rechten toe-eigenen, die ze niet hebben.

Maar dan sluit Huub Oosterhuis af met “Veelstemmig licht om aan te horen, niet om te zien, want het gaat er om hoe wij het licht van God en van Jezus door geven; zo lang ons hart nog slagen geeft. En dan benoemt hij Jezus als het eerstgeboren licht van Hem – God – die leeft.

Dat licht straalt ook de paaskaars uit en als dan de twee andere kaarsen in een dienst worden aangestoken is dat voor ons bedoeld. Wij zijn dan de lichtdragers: Het LICHT dat wij mogen delen en meenemen. Het zij zo!

Huub Oosterhuis



Verslag van de bijeenkomst op 19 juni 2024.

Deze middag kon de voorzitter krap 50 mensen welkom heten. Een aantal natuurlijk waar we als bestuur heel blij en tevreden mee zijn.

Na een welkomstwoord en dat in het bijzonder aan Derk en Leis Beernink die ons met hun verhaal en mooie beelden over “In de voetsporen van Noach, Abraham en Paulus” mee wilden nemen door Oost-Turkije.

Na een overdenking over “Het Licht der wereld” - zie de inleiding van de voorzitter in deze nieuwsbrief- en het uitspreken van een gebed kregen Derk en Leis het woord.

Op de hun bekende wijze namen ze de aandachtig luisterende aanwezigen mee op hun bijzondere reis door dat gebied. Prachtige beelden van de hand van Derk en weloverwogen woorden van Leis zorgden voor een hel aparte kennismaking met dat deel van Turkije.



De vele Turkse namen van plaatsen en dorpen en van indrukwekkende natuurgebieden kunnen we zo gauw niet weergeven, maar een enkel naam zoals de berg Ararat (ark van Noach strandde daar) en de rivieren Eufraat en Tigris , Hof van Eden is blijven hangen.

Derk en Leis krijgen voor hun mooie presentatie een warm applaus van de zaal en ieder een fijne attentie.

In de pauze besprak de voorzitter nog een drietal punten met de aanwezigen, te weten:

- Op 18 december a.s. wil dhr. Dirk Zwart, cantor/organist van de Protestantse Gemeente Dinxperlo komen vertellen over 'kerkmuziek'. De aanwezigen worden uitgenodigd om eigen vragen op te schrijven en aan de voorzitter te geven. Dat kunt u nog steeds doen, want het is nog lang geen 18 december (op papier of per mail).
- Omdat er op 15 mei slechts 30 personen mee konden komen naar Huize Landfort, terwijl de animo groter was, wordt een nieuwe datum afgesproken voor nog een bezoek van één of twee groepjes. De datum was al bekend te weten 10 juli.
- Programma 2025. Voor een bijeenkomst in april of mei 2025 heeft het bestuur dhr. Frans Miggelbrink, o.a. columnist van de Gelderlander, benaderd. Hij wil graag komen, maar het bestuur hikt nog tegen de relatief hoge kosten van zijn komst. De zaal gaf bijna voltallig aan dat een bijdrage van € 5,00 per bezoeker geen bezwaar zal zijn.

De voorzitter sluit de middag af met een humoristisch gedicht van Fons Jansen uit zijn boekje "de Lachende kerk.

Met een glimlach op het gezicht verlieten de aanwezigen de zaal.

Gerda en Henk Wassink

Lief en Leed

We hebben de afgelopen tijd weer een aantal leden bezocht die te kampen hebben met ziekte.

Op 24 mei Dhr. Th. Bruggink, Den Dam 23, Breedenbroek. Hij is ongelukkig ten val gekomen en heeft in het ziekenhuis gelegen en is daarna voor revalidatie naar St. Antonia in Terborg gegaan. Nu is hij weer thuis en het gaat weer redelijk goed. Heeft nog fysiotherapie en oefent weer op een aangepaste fiets. Nu maar hopen op een voorspoedig herstel.

Ook op 24 mei Hans en Sina Prinsen, Het Slat 15. Het gaat naar omstandigheden goed met hun. Hans kreeg goed nieuws te horen van de oncoloog.

Op 27 mei Dhr. Lensink, B.IJzerdraatstraat 18. Hij wordt behandeld middels bestraling en voelt zich niet ziek en kan verder alles nog normaal doen.

Op 28 mei Dhr. H.W. Jansen, Nijmansdijk 14a, De Heurne. Zijn gezondheid neemt langzaam af en hij moet nu constant aan de zuurstof. Gelukkig kan hij zijn hobby's nog uitoefenen.

Op 29 mei Mevr. Baars-de Graaff, de Meibrink 19. Haar mobiliteit laat te wensen over, maar ze hoopt dat dit na verloop van tijd zal verbeteren. Ze wil nog graag met haar man op pad met de camper.

31 mei op bezoek bij Mevr. Berendsen-Harmsen, Welskerbos 5, De Heurne. Zij was erg verheugd dat we op bezoek waren. Gelet op haar leeftijd is ze nog redelijk mobiel en wacht op uitslag na onderzoeken.

Op 27 juni Dhr. H. Westerhof, De Riete 20, De Heurne. Zijn gezondheid gaat hard achteruit. Lopen gaat bijna niet meer, hij valt geregeld en ook zijn gehoor gaat achteruit. Hij moet geregeld naar het ziekenhuis.

Op 4 juli Dhr. D. Keuper, Stegerdijk 9A, De Heurne. Hij is opgenomen geweest in het ziekenhuis i.v.m. een blaasontsteking. Het gaat nu gelukkig weer een stuk beter. Ten slotte nog 6 juni op bezoek geweest bij Hannie en Adrie Heesen. Zij waren op 24 mei 50 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd met dit jubileum. Verder wensen we eenieder sterkte die met ziekte of andere narigheid te maken heeft.

Gerda en Joke

Vakantie en het verschijnen van de nieuwsbrieven en informatie over de volgende bijeenkomst

De vaste regelmaat van het verschijnen van de nieuwsbrieven is wat verdwenen. Het is daarom best wat puzzelen wat moet er in welk nummer aan informatie opgenomen worden.

- Dit nummer verschijnt dus eind juli en de volgende begin september.

Daarom in dit nummer nog geen uitgebreide informatie over de bijeenkomst van 18 september, de middag waarop Oddny Tolkamp - Bolwerk komt vertellen wat het betekent om blind te zijn.

Het bestuur wenst u een heel fijne zomer toe en hopelijk zien en spreken we elkaar weer in september.

Goede groet, Henk Wassink



Interview familie Kraaijenbrink in Aalten.

Vandaag zitten we in de gezellige kamer bij Wim en Rieky Kraaijenbrink.

Omdat ze in Aalten wonen en bij de 47 leden horen, die in Dinxperlo lid van PCOB zijn geworden, zijn ze bij ons misschien nog wat onbekend, vandaar dit interview.

Wim is niet onbekend met PCOB. In Aalten heeft hij acht jaar in het bestuur gezeten, waarvan zes jaar als voorzitter. Dus een ouwe rot in het vak. Het belangrijkste van deze vereniging vindt hij de belangenbehartiging van een landelijke organisatie, vooral nu de ANBO er ook bij is gekomen. Hoe groter de Bond, des te meer inbreng. En de ontmoeting met mensen. Een plaatselijke afdeling heeft meerwaarde. Een leuk programma is altijd meegenomen.

Wim stopte 20 jaar geleden met zijn werk. Hij was altijd chauffeur van beroep. Meestal binnen Gelderland.

Rieky was gezinsverzorgster. In 1990 kwam ze in het bestuur van het historisch museum Frerikshuus, genoemd naar de arts, die er gewoond heeft. Toen nog met oude ambachten en werken van buffelhoorn en vlas. Later is het helemaal verbouwd en uitgebreid en in 2004 heropend als het bekende Onderduikmuseum. Met de corona, toen ze 80 werd, is ze gestopt. Wel staat ze nu nog soms achter de balie.

Ze heeft ook nog jarenlang rondleidingen door Aalten gegeven, later bekend als de "Gangekesroute", waarbij ze als gids werkt. In Aalten is Passage helaas ook gestopt, maar de leeskring is wel blijven bestaan. Daar draait Rieky ook in mee. En voor de gezelligheid is er nog een vrouwenclubje. Je moet toch mensen ontmoeten.



Wim kwam natuurlijk in het museum-klusteam, rijdt op de elektro kar. Verder zit hij in de tuinploeg van de kerk, helpt met het klaarmaken van het kerkblad. Ook met het klaarmaken en bezorgen van De Panne, het blad van het museum. Hij brengt trouwens dit PCBO-blaadje ook rond aan 23 adressen in Aalten. Rieky en Wim

hebben twee dochters en vier kleinkinderen. Ze houden erg van fietsen. Vroeger gingen ze met hun caravan naar o.a. Oostenrijk en Zwitserland. Nu hebben ze de caravan aan de kinderen gegeven. Die zetten die in het voorjaar en najaar op hun verzoek ergens neer aan zee of in Limburg en dan gaan opa en oma in die buurt lekker fietsen en slapen ze in hun oude trekhut.

Verveling zit er nog niet bij.

Na een laatste blik op hun mooie tuin, zijn we vertrokken.

Tita de Boer en Koos Klunder

Excursie naar Het Landfort

Onder begeleiding van twee bestuursleden zijn we met 15 gasten op woensdag 10 juli op excursie geweest naar Huize Landfort in Megchelen.

Na ontvangst met koffie en gebak in het koetshuis gingen we met onze gids de tuin in. Links de bloementuin en rechts de groentetuin. Door twee vaste krachten en vele vrijwilligers te onderhouden.

Dan naar het Landhuis. Voeger een boerderij en later een Havezate waar de gegoede stadsmensen de zomer doorbrachten.

Via de grachtpoort langs de duiventil en de eeuwenoude plataan naar de prachtige glooiende achtertuin waar de schitterende ronde bouwstijl van de achterkant van het Landhuis te bewonderen is.

Weer aangekomen bij de voordeur moest ons schoeisel worden voorzien van hoesjes om geen grindsteentjes mee naar binnen te dragen.

Je moet het gezien hebben om te geloven hoe gedetailleerd het binnen is gerestaureerd. De vele vertrekken zowel beneden als boven met elk een eigen functie uit vroegere dagen met bijbehorende kleurstellingen, meubilair en interieur. Kosten nog moeite zijn gespaard en te bedenken dat door de oudheid van het gebouw niets standaard van afmeting is. Dus veel handwerk.

Een bezoek is aan deze eeuwenoude locatie is echt de moeite waard. Meer en gedetailleerde info is te vinden op: [Stichting Erfgoed Landfort](#). Ter afsluiting hebben we nog gezellig onder het genot van een drankje de middag afgesloten.

Eén van de bezoekers

Zie foto's op voor- en achterzijde van dit blad

Bestuurs- en commissieleden van de afdeling Dinxperlo

Voorzitter:

Dhr. H.J.Wassink tel. 06 303 825 47
e-mail: hj.wassink43@gmail.com

Secretaris: vacant

Penningmeester / ledenadministratie:

Dhr. Henk Klumpenhouwer tel. 06 255 278 81
e-mail: henk.klumpenhouwer@gmail.com
Bankrekening nr.: NL11RABO0318022699 t.n.v.
PCOB afd. Dinxperlo

Bestuursleden:

Mevr. Gerda Keuper-Rosegaar tel. 65 14 55
e-mail: gerrit@hetvorster.nl
Mevr. Joke Seesink-Demkes tel. 61 73 23
e-mail: seesink8@outlook.com
Dhr. Henk Veerbeek tel. 65 24 94
e-mail: henkveerbeek@kpnmail.nl

Lief en Leed:

Mevr. Gerda Keuper-Rosegaar tel. 65 14 55
Mevr. Joke Seesink-Demkes tel. 61 73 23
Dhr. / Mevr. Gerhard en Hannie Ruesink
m.n. voor leden in Aalten tel. 06 120 744 80

Hulp Belasting Aangifte (HUBA)

Dhr. Th. Veerbeek, tel. 65 31 62
e-mail: t.j.veerbeek@hetnet.nl

Toekomstig PROGRAMMA 2024

Juli -augustus geen bijeenkomsten

Wo. 18 sept. Mevr. Oddny Tolkamp-Bolwerk
Leven met blindheid.

Wo. 16 okt. Mevr. Marry van Veen uit Varsseveld
Dementie

Wo. 20 nov. Mevr. Gerda Marsman
Fietsend de wereld rond

Wo. 18 dec. Aandacht voor Advent en Kerst.

RIJBEWIJSKEURINGEN

Nieuw adres om aanmelding voor rijbewijskeuring te vragen:

De heer Kees Veenstra, tel. 0543 475 777

e-mail: veenstra-aalten@hetnet.nl

