

Excursiereis Belgisch Limburg (Lanaken) KBO-PCOB 2024

Op 13 mei stond de bus om 07.45 uur voor ons klaar bij Mercure. We reden door naar het station om de rest van de deelnemers in te laden. Nadat alle koffers en rollators waren ingeladen kon de reis beginnen. Iedereen was goed gemust. Na een korte stop onderweg kwamen we rond 12.00 uur aan bij ons Enjoy hotel (Eurotel) in Lanaken. De koffers en alle toebehoren mochten uit de bus en werden opgeslagen in de daarvoor bestemde ruimte. De lunch werd geserveerd en na de lunch stond de bus voor ons klaar voor een bezoek aan Oud-Rekem. Als je de spijkers kon vinden, kon je deze volgen voor de interessantste plekjes in het mooiste stadje van België. We zagen o.a. een prachtig kasteel. Na hier rondgelopen te hebben, konden we van een heerlijk drankje genieten. Rond 16.00 uur waren we bij het hotel, de kamers werden verdeeld, ieder kon zijn gang gaan en om 18.00 uur stond het diner klaar. Rond 20.00 uur kon een ieder die er zin in had mee met een wandeling door Nationaal Park 'Pieterheim' waar een prachtig kasteel en een burcht staan.



14 mei: 10.00 uur vertrek naar Luik, hier kon ieder op eigen gelegenheid een stadswandeling maken. Hoogtepunten waren: Kathedraal Saint-Paul, Kerk Saint-Jean d 'Evangéliste, Opéra de Wallonie, Place Saint-Lambert en Place du Marché. Rond 14.45 uur vertrokken we voor een boottocht van Luik naar Maastricht over de Maas en het Albertkanaal. Ons geduld werd hier op de proef gesteld. De boot had

vertraging vanwege problemen in de sluis. Hij vertrok om 16.00 uur en bij de sluis mochten we ook weer een half uur wachten. In de sluis zakte het water 15 meter. We kwamen later aan dan gepland bij ons hotel, maar gelukkig vonden we de hond niet in de pot. 's Avonds was er een gezellige Quiz avond, waar Zwolle 2 de poedelprijs, 2 flesje water, won.

15 mei: 08.45 uur vertrek naar Leuven, hier konden degenen die zich op hadden opgegeven om 11.00 uur mee met een stadswandeling onder leiding van een stadsgids. Prachtige gebouwen waren te bezichtigen zoals het Stadhuis, Sint Pieterskerk, de Universiteit en dergelijke. Interessante verhalen en geschiedenissen kregen we te



horen. Rond 14.30 uur reden we naar Abdij aan Parc, geloofsmuseum. We konden vrij rondlopen of het museum bezoeken. Er was genoeg te zien en in de kerk werd er spontaan gezongen. 's Avonds was er in het hotel een muzikavond.



16 mei: 09.30 uur stond de bus klaar voor een ritje door de Belgische Ardennen. We bezoeken het Meer van Gileppe. Hier konden we genieten van een prachtig uitzicht, een stuwdam, een beeld van 13 meter hoog van een leeuw die uit 186 blokken bestaat. We rijden door naar Spa, vanwege de regen duiken de meesten een drinkgelegenheid in. We besluiten na dit bezoek niet meer een dorp aan te doen, de chauffeur laat ons mooie plekjes van de Belgische Ardennen zien. Rond 17.00 uur komen we bij ons hotel aan en genieten van een drankje. 's Avonds is er een Bingo, waar verschillende flessen wijn worden gewonnen.



17 mei: Iedereen is om 09.45 uitgecheckt, de terugreis kan beginnen. We maken eerst een stop bij het drielandenpunt bij het panorama restaurant 'De Bokkerijder'. Hier staat de koffie met vlaai voor ons klaar. Na een bezoek aan Maastricht, waar ieder zichzelf vermaakt, gaan we rond 14.30 uur richting Epe voor ons afscheidsdiner bij de Ossenstal. Helaas het is pinksterweekend, druk op de weg. Het wordt allemaal wat later dan gepland, maar we zijn welkom, genieten van pannenkoeken en meer. De chauffeur en de reisleiding worden bedankt voor hun inzet.

Het was een mooie reis, een goed hotel waar elke morgen een heerlijk ontbijtbuffet klaar stond, de lunchzakjes gevuld konden worden, de kleurcode voor het diner gekozen kon worden, mooie kamers en voor de sportievelingen was er een zwembad, vriendelijk personeel e.d.. De stemming in de groep zat er goed in, men was behulpzaam, op naar een volgende keer.

Groetjes Clarie Dam-Riesebosch

