

Nieuwsbrief

Protestants Christelijke Ouderen Bond
Afdeling Urk



December 2024 / Januari 2025



ANBO
PCOB

In de kracht van God

Opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid van mensen, maar in de kracht van God.

1 Korinthe 2 : 5

Hoe vier jij je kerst? Ik geef als antwoord dat ik het doe vanuit het besef, voor mij het stellig weten, dat het gaat om de geboorte van de Here Jezus in Bethlehems stal. 'Geloof je dat dan echt?' vraagt daarop de vragensteller. Het voelt voor mij echt raar als mensen dit vragen. Ben ik dan niet goed wijs? Daarom vraag ik met Paulus terug: 'Komt mijn wijsheid van mensen of is het de kracht van God?' Paulus laat in de bovenstaande tekst de tegenstelling duidelijk aan ons weten. Al weten we veel, al hebben we alle kennis van de wereld, voor God zijn we eenvoudige mensen. Zacharias en Elizabeth, Jozef en Maria, Simeon en Anna, allemaal van die eenvoudige mensen! Is de vraag dan geboren uit ongelof, of uit geloof gegrond op de eigen menselijke redenering? Of hebben wij een levend geloof, omdat Hij leeft in ons, waardoor wij mogen geloven. Laat de geboorte, en het verlossend werk, van de Here Jezus, wijsheid in ons leven brengen!

H.H.

Van het bestuur

Is het u opgevallen? We hebben een nieuw omslag voor de nieuwsbrief. Het oude papier is dus op! Op de website kunt u de foto in kleur zien. De oranje tinten van de ondergaande zon werpen prachtig licht op ons mooie dorp. In zwart-wit – zo is het op papier – vind ik het anders. We hebben zicht op ons donker wordende dorpsgezicht, waarbij hier de oranje halve bol het zonnige karakter weergeeft. Twee keer hetzelfde, en toch anders. De foto's stralen zo op hun eigen manier herkenbaarheid uit!

Kleuren kwamen ook tot hun recht tijdens de gehouden workshop 'paddenstoelen fotograferen' in het Urkerbos. Voor de liefhebber was het genieten en leerzaam.

We waren op de regiovergadering. Niet alles in de afdelingen loopt op roltjes. Er is nog behoorlijk werk aan de fusiewinkel.

Genieten konden we van ons jaarlijkse diner in Talma Haven. Leden, en de door hun genodigde familie en vrienden, lieten zich de maaltijd goed smaken. Wat zal het goed zijn als die – nog-niet-leden – ook lid worden, en de voordelen van het lidmaatschap krijgen.

We stonden op de wintermarkt in 'De Hofstee' met onze eigen kraam. Het was zoals altijd gezellig, en konden vier nieuwe leden inschrijven.

We leven natuurlijk altijd mee met onze leden. We kunnen dit dan doen via de rubriek achter in de nieuwsbrief. Stuur eens een kaartje! Hier wil ik noemen ons gewaardeerd bestuurslid Albert Bakker, die opgenomen is geweest in het ziekenhuis, geopereerd is, en nu thuis revaleert. We feliciteren Albert en Jennie ook met hun 50-jarige huwelijksjubileum en wensen

hun nog goede jaren samen.

Het is weer een scala aan onderwerpen dat zo de revue passeert. Van een aantal zult u een uitgebreider verslag in de nieuwsbrief vinden. Natuurlijk zijn we als ANBO-PCOB allereerst belangenbehartiger, maar ook willen we samenbindend zijn. Doet u daarvoor de volgende keer mee met de activiteiten?

We leven in de weken voor het kerstfeest. In een wereld die donkerder lijkt te worden, vieren we het feest van de geboorte van het Licht voor de wereld, Jezus Christus. Ik hoop dat het gezegende kerstdagen zullen zijn en wens u alvast een goede jaarwisseling.

H.H.

Regiovergadering ANBO-PCOB Flevoland

Woensdagmorgen 6 november vond de tweejaarlijkse regiovergadering plaats te Lelystad. In deze vergadering waren de PCOB-afdelingen van Lelystad, Noordoostpolder, Zeewolde, Dronten en Urk vertegenwoordigd. Verder waren er twee leden van de ledenraad en de verenigingsassistent van het hoofdkantoor aanwezig.

Verschillende vragen aangaande de fusie tussen ANBO en PCOB kwamen aan de orde en werden besproken. Ook werden de verschillende ervaringen tussen de PCOB-afdelingen onderling besproken of voorgelegd aan de vertegenwoordiging van de ledenraad of de afdelingsassistent.

Het was een nuttige bijeenkomst waarin de onderlinge banden tussen de verschillende besturen werden verstevigd. De volgende regiovergadering zal worden georganiseerd door de PCOB afdeling Urk en zal plaatsvinden D.V. medio april volgend jaar.

L.v.L.

Spoonders

Het is de column voor de laatste nieuwsbrief van het jaar waar ik voor ga zitten. Zoals altijd bedenk ik wat ik wil gaan schrijven. Natuurlijk gaan mijn gedachten nu naar Sinterklaas, kerst en ook al naar de jaarwisseling. Misschien wel de mooiste tijd van het jaar! Cadeautjes, eten met familie en vrienden, de kerstvieringen en natuurlijk oud en nieuw.

En toen wist ik het. Over die cadeautjes! Ik schrijf over die tent van toen. Jaren geleden, begin '80, toen ik als sloopstimmerman op de werf van de familie Haak in Zaandam werkte, was daar ook nog de grote winkel Wastora van de gebroeders Molenaar. Wij gingen hier regelmatig een kijkje nemen. Er was echt van alles te krijgen. Voor toen nog niet heel gewoon! En

Spreuk van de maand

Het geluk behoort toe aan de tevreden.

— Aristoteles

nu liep het tegen Sinterklaas. Een cadeautje voor de kinderen moest hier wel te vinden zijn. In de winkel zag ik een groot bord met daarop geschreven: 'Naar de tenten'. Een tent voor de kinderen, dat zou leuk zijn! Ik zag ze er al samen in zitten, gezellig. Er was keuze te over, maar mijn voorkeur ging natuurlijk naar een tent die was afgeprijsd. De verkoper vertelde dat deze overjarig was, en juist daarom ook maar 50 gulden. Hij leek niet te groot, ook niet te klein, eigenlijk precies goed. Ik keek blijkbaar toch een beetje zuinig, want de verkoper zei ineens dat als ik hem zelf zou afbreken ik de tent wel voor 25 gulden mocht meenemen. Geen geld natuurlijk. Doen!

Toen ik vrijdagds thuiskwam, met een groot pak onder de arm, was iedereen nieuwsgierig. Wat had ik daar nou bij me? Zo goed ingepakt als maar mogelijk was met al die losse buizen, mochten ze het raden. Maar eerst eten. Alie had de kost al klaar. En de nieuwsgierigheid won het deze keer van de uitvluchten om maar langzaam en met lange tanden te eten. Vlug de kost op, en daar stonden ze. Raden maar!

'Een tent,' was meteen het antwoord van onze oudste. Mijn mond viel open van verbazing.

'Hoe weet jij dat nou?'

'Nou, dat heb je toch net voorgelezen.'

'Voorgelezen?'

'Ja, het verhaal uit de kinderbijbel, toch? Over de tent der samenkomst.'

Het oudtestamentische symbool voor Gods verblijf in het midden van Zijn volk! Ik had het verhaal zelf gelezen als afsluiting van de maaltijd, maar was blijkbaar zelf toch meer bezig geweest met de eigen aardse tent.

H.H.

Workshop paddenstoelen fotograferen

Woensdagmorgen 30 oktober ging een klein maar zeer gemotiveerd groepje leden van onze vereniging van start met de workshop 'paddenstoelen fotograferen' in het Urkerbos.

De ochtend begon, onder het genot van een bakje koffie, met een stukje uitleg van de theorie, de beste camera-instellingen, licht en kunstlicht, materiaal, standpunt en waar bepaalde soorten paddenstoelen te vinden zijn. Omstreeks 10.00 uur zijn we rustig wandelend het bos in gegaan.

Het weer was prima en af en toe brak de zon zelfs door. Al snel vonden we de eerste paddenstoelen en zijn we begonnen met de praktijklessen.

Het was een geslaagde morgen waar we veel geleerd hebben en prachtige foto's hebben kunnen maken. Voor herhaling vatbaar.



De verkeerde emel

Twee mannen staan met elkaar te praten over een wederzijdse vriend die pas is overleden. Zegt de ene man: 'Ja, ij was een arrige goeie man.'

Waarop de ander zegt: 'As ik um loater niet in de emel tugenkoem, dan bin ik in de verkeerde emel!'

*Waargebeurde verhalen
verzameld door Jan Visser (1939 – 2019)*

Jaarlijkse diner

Op 20 november hadden wij weer ons jaarlijkse diner in Talma Haven. 55 personen hadden zich opgegeven en samen hebben we genoten van alles wat de koks voor ons hadden klaargemaakt.

Onze voorzitter opende het diner door met ons te lezen 1 Petrus 2 vers 1 tot en met 10, waar boven stond: "De Levende Steen en het heilige volk."

Daarna zongen we Psalm 25 vers 2 en 6 waarna Hessel ons voorging in gebed.

De koks van Talma Haven heetten ons welkom en vertelden wat wij geserveerd kregen.

Nadat wij van een drankje voorzien waren, kwam de eerste gang en vervolgens de rest. Tussen de gangen door hadden we een leuke voordracht van Marretje Bakker: "Het spiegeltje".

En Corrie Kramer had nog twee mooie verhalen over "Bevrijding en in de cel".

We zongen nog een kerstlied, namelijk "Daar is uit 's werelds duistere wolken".



Het dessert volgde en was erg lekker. Hessel sprak een dankwoord aan de koks en de bediening, waarna Anneke en Anja een attentie overhandigden.

Nadat wij nog een kopje koffie of thee hadden gedronken eindigde Klaas met dankgebed. Tot slot zongen we nog "Zegen ons Algoede", waarna ieder goed gevuld huiswaarts keerde.

A.v.d.H.

Agenda

8 januari bestuursvergadering 16.00 uur

5 februari bestuursvergadering 16.00 uur



Verhaal voor jezelf en de kleinkinderen

Als Harm wakker wordt voelt hij zich blij. Het is vandaag de laatste schooldag voor de vakantie en de juf heeft beloofd dat ze vandaag een bijzonder kerstfeest zullen vieren. Alle kinderen van de klas gaan verkleed als herder en ze gaan naar een stal om het kerstfeest te vieren. Harm vindt het spannend! Hoe zal die stal eruitzien? Welke dieren zullen er zijn? Zal er versiering zijn? En hoe zullen ze ernaartoe gaan? Misschien wel met de bus, zoals ze ook met schoolreisje naar het attractiepark gingen.

Om negen uur zijn alle kinderen op school. Dan krijgen ze herdersmantels om. Dat lijken wel wollen dekens, zeg! Ze kriebelen, maar niemand wil zeuren, het is vandaag een bijzondere dag.

Waar blijft die bus nu toch? Vlak bij school is geen stal. Die vind je alleen buiten het dorp. Wat valt het de kinderen tegen als de juf zegt dat er geen bus komt. De juf legt uit dat er in de tijd van Jezus' geboorte ook geen bussen waren, en ze willen nu kerstfeest vieren zoals het toen ook was. Tja, dat is ook zo! Maar hoe moet dat nu? Ze gaan toch zeker niet lopen?

Dapper stappen ze allemaal met de juf mee, over de dijk, richting de schaapskooi! Het is koud. Nu komt de dekenmantel goed van pas, ze krijgen het zelf warmer. Harm verheugt zich al wel op de warme chocolademelk die ze in de stal zullen krijgen. Die krijgen ze altijd!

Nadat ze een halfuurtje hebben gelopen, komen ze bij de stal. Zullen ze de kerstboom mooi versierd hebben en zullen er lichtjes in zitten? Harm wacht het maar even af, het gaat allemaal zo anders vandaag.

In de stal is het koud en donker, in plaats van feestelijk versierd. Er is geen kerstboom, er zijn helemaal geen lichtjes, er is geen chocolademelk. Is dit eigenlijk wel een feest?

De juf vraagt of ze allemaal op de grond op het stro willen gaan zitten. Ze gaat het kerstverhaal vertellen. Ze vertelt hoe de echte Maria en Jozef zo ver en lang hadden moeten lopen om in Bethlehem te komen, en hoe moe ze waren. Dat begrijpen de kinderen nu goed, zij zijn ook moe na zo'n eind lopen! Ze snappen ook hoe teleurgesteld Maria en Jozef geweest moeten zijn, toen zij nergens een slaappleats konden vinden. En het is daar ook koud.

De juffrouw vertelt dat het met kerst feest is, omdat Jezus, de Zoon van God, als mens geboren is. Vandaag vieren ze op deze manier kerstfeest. Niet omdat de juffrouw de kinderen niet graag zou verwennen, maar om ze te laten begrijpen waar het werkelijk om gaat. De geboorte van Jezus is zó belangrijk! Als Jezus niet als mens was geboren, dan had het ook nooit Pasen kunnen worden, dan had Hij niet naar de Hemel kunnen gaan, dan had het geen Pinksterfeest kunnen zijn, en dat zou betekenen dat de Heilige Geest nooit naar ons toe had kunnen komen. De geboorte van Jezus is het begin van de redding van mensen!

De kinderen vinden het toch wel raar dat er helemaal niets te drinken en te eten is, maar ze begrijpen dat Maria en Jozef ook helemaal niets hadden voordat de wijzen kwamen. Uit het verhaal van de juffrouw begrijpen ze nu ook goed dat het bij het kerstfeest niet om het eten

of drinken gaat, maar alleen om de geboorte van de Here Jezus.

Na het verhaal zingen ze met elkaar kerstliederen voor de Here Jezus, en komen toch nog de wijzen uit het oosten – Harm herkent ook een andere juffrouw –, en dan krijgen ze toch nog warme chocolademelk en een koek. Het voelt alsof ze geschenken krijgen! Ten slotte kijken ze toch nog even bij de schapen die achter in de stal staan.

Zo'n kerstfeest heeft Harm nog nooit meegemaakt. Als hij thuiskomt, vertelt hij alles aan vader en moeder. Die vinden het ook bijzonder. Ze praten er aan tafel over dat het eigenlijk ook raar is, dat zij met kerstfeest zo veel lekkere dingen eten, terwijl het voor de echte Maria en Jozef zó anders was.

Harm vindt dat ze thuis ook anders kerstfeest moeten vieren. Ze bedenken met elkaar dat ze wel het huis zullen versieren, om te laten zien hoe blij ze zijn dat God Zijn Zoon mens heeft laten worden om ons mensen te redden, maar dat ze deze keer minder in huis zullen halen. Het vieren zoals het toen was. En juist dát voelt nu ook als een feest. [1990]

Kerstfeest

Kerstfeest is het feest van lichtjes,
van gezellig samen zijn.

Van muziek, sfeer en smullen,
kip, kalkoen of kerstkonijn.

Het is het feest van kaartjes sturen
aan de mensen die je kent.
Om ze zo te laten weten
dat je ze niet vergeten bent.

Kerstfeest is het feest van lief zijn
voor de mensen om je heen.
En als het kan ook voor de mensen
die gevluht zijn of alleen.

Kerstfeest is nog zo veel dingen,
pakjes, tripjes, noem maar op.
Maar als dat alleen maar Kerst is,
dan is Kerst een grote flop.

Kerst is meer dan al die dingen,
die je om je heen kunt zien.

Kerst is Jezus leren kennen,
voor de eerste keer misschien?

Het is het feest dat God laat weten
dat Hij zielsveel van je houdt.
Dat Hij graag jouw hart wil vullen,
dat nog leeg is en nog koud.

Kerstfeest is het feest van Jezus,
't kostbaarste cadeau van God.
Het is het feest van echte liefde.
En dat feest kan niet kapot.

Als de boom straks is verdwenen
en de lampjes gaan weer uit,
dan gaat Kerst met Jezus verder,
't licht van God gaat nooit meer uit!

Nelly de Wilde
Uit: Beslagen ramen

Acties PCOB met de winkeliers op vertoon van uw PCOB-pas!

Albert Heijn Urk

Nagel 42, 8321 RG Urk, tel.: 0527 681634
Bezorgkosten bij aankopen boven € 25,- gratis + koffie staat klaar. Deze actie geldt de hele woensdag.

Bakker Bart

Ransuil 56, 8322 CP Urk, tel.: 0527 210010
Bij het nuttigen van gebak of belegde broodjes in het restaurant is de koffie of thee gratis

Bike Shop

Industrierondweg 20, 8321 EB Urk, tel.: 0527 684857
25% korting op spiegels

Koster Intertoys

Handelskade 8, 8321 KB Urk, tel.: 0527 686239
10% korting op alle wenskaarten

Slagerij Brouwer

Ransuil 55a, 8322 CP Urk, tel.: 0527 688222
De Hofstee 4, 8321 HG Urk, tel.: 0527 681760
Dinsdags 10% korting op uw aankopen

Bastiaan Schoenen

Pyramideweg 3, 8321 CG Urk, tel.: 0527 686868
Elke dag vóór 11.00 uur 10% korting op het aankoopbedrag van een paar schoenen uit de nieuwe collectie (niet op afgeprijsde artikelen)

Sportcentrum Keep Fit V.O.F.

Vlaak 8, 8321 RV Urk, tel.: 0527 685400
U mag 6x per maand 's middags tussen 14.00-17.00 uur sporten voor € 23,50

't Boekendal

Nagel 48, 8321 RG Urk, tel.: 0527 682110
10% korting op alle wenskaarten

Bakkerij De Kof

Hofstee 3, 8321 HG Urk, tel.: 0527 681218
Op dinsdag 10% korting op uw aankopen

Drogisterij/Parfumerie Chéri Urk

Ransuil 59, 8322 CP Urk, tel.: 0527 690105
Woensdagmorgen 10% korting op uw aankopen (niet op reclames/acties)

Esther's Hairfashion

Ransuil 62a, 8322 CP Urk, tel.: 0527 688383
Maandag t/m donderdag: 10% korting op wassen/knippen/drogen

't Vershuys Urk

Pyramideweg 11, 8321 CG Urk, tel.: 0527 690011
Elke werkdag van 8.00 uur tot 10.00 uur 10% korting op vlees/vleeswaren/groenten/fruitproducten

Schoenmakerij Visser

Rotholm 87, 8321 DJ Urk, tel.: 0527 685155
Bent u een sleutel kwijt, of is er één afgebroken? Wij maken weer een nieuwe voor u, en u ontvangt de tweede sleutel voor de helft van de prijs.

Kaptijn juweliers

Wijk 2-64, 8321 ES Urk, tel.: 0527 682210
10% korting op onze collectie sieraden en horloges bij ons filiaal op Urk (niet in combinatie met andere kortingen, acties, waardecheques, reparaties en goudinruil)

Kapsalon Hairline

't Klif 1, 8321 KG Urk, tel.: 0527 683618
Van maandag t/m donderdag ontvangt u bij ons 10% korting op knippen en permanent!

Piccobello schoenen

De Hofstee 5, 8321 HG Urk, tel.: 0527 262999
Iedere dag 10% korting, uitgezonderd aanbiedingen

Rijwielshop Rein Bakker

Lijkant 11a, 8321 LK Urk, tel.: 06 30445959
Geeft 5% korting op een reparatie!

Urker poelier

Bonairestraat 1, 8321 HA Urk, tel.: 0527 745081
Actie 4x boomstam, 5e gratis

Hair & Beautysalon De Kapper

Nagel 52, 8321 RG Urk, tel.: 0527 650675
Ma-do: 10% korting op wassen/knippen/drogen

Cigo Fides Tabakspecialzaak

Ransuil 67, 8322 CP Urk, tel.: 06 51 55 64 56
10% korting op wenskaarten

Puzzel

Als je de klinkers invult volgens de code, lees je iets belangrijks.

A = · E = : I = .· O = :: U = ::

**W : K :: NN : N G :: D V : RTR :: W : N,
:: MD · T H · J V · N :: NS H :: DT**

Nieuwe leden

De volgende leden heten wij van harte welkom.

H.F. de Haan & G.A. de Haan-van Veen

Beatrixstraat 37c, 8322 GC

H. Kapitein & S. Kapitein-Brands

Pyramideweg 22, 8321 CL

T. Hoekstra & H. Hoekstra

Noorderpalen 47, 8321 CX

Jubilea december

In december zijn er maar liefst zeven jubilea te vieren, twee saffieren, vier smaragden en een diamanten! Wij wensen alle bruidsparen van harte geluk met deze bijzondere mijlpaal.

7 J. Bakker &

45 jaar

T.M. Bakker-van Slooten

Boterbloemstraat 19, 8321 XG

19 A. Hoekman &

55 jaar

W. Hoekman-Romkes

Schotbalk 12, 8322 BG

10 P. Bos &

55 jaar

D. Bos-Wezelman

Schotbalk 17, 8322 BG

20 K. Post &

55 jaar

L. Post-Bakker

Holkenkamp 53, 8321 AW

13 L. Romkes &

55 jaar

C. Romkes

Geul 28, 8321 LC

29 D. van Veen &

60 jaar

A. van Veen-Bakker

Oslolaan 4/A207, 8321 HE

18 T. Kramer &

45 jaar

W. Kramer-Hoekstra

Botter 7, 8322 EJ

Jarigen van december

Wij feliciteren van harte al onze leden van 75 en ouder die in de komende maand hun verjaardag vieren.

- | | |
|--|--|
| 3 A. Wakker-van de Berg (78)
Het Roer 112, 8322 AP | 20 M. Streekstra-Visser (77)
De Giek 31, 8322 AA |
| 4 P.J. Janssen (76)
Rotholm 18, 8321 DK | 20 C.F. de Visser-Gilde (76)
Koningsschut 3, 8309 CC Tollebeek |
| 5 A. Koffeman-Hoekman (77)
Pinksterbloemstraat 20, 8321 XE | 21 W. Wakker (81)
Zeeasterstraat 18, 8321 VM |
| 7 H. Gerssen-Oost (78)
Rotholm 81, 8321 DJ | 21 A. ten Napel-van Veen (78)
Noorderpalen 28, 8321 CN |
| 8 A.C.J. Smits (82)
Ransuil 44, 8322 CP | 22 W. de Boer-Lucas (75)
Reiger 53, 8322 CL |
| 8 J.L.W. Oosterhout (76)
Schelpenhoek 97, 8321 BN | 23 G. Tekkelenburg (83)
Het Roer 122, 8322 AP |
| 9 C.M. de Boer (76)
Wijk 3-90, 8321 GB | 24 D. Schraal-de Boer (78)
Tida Kira 2, 8321 JW |
| 11 J. Bakker (86)
Kolk 12, 8321 LE | 25 J.H. Post-Taal (81)
Nink 5, 8321 AA |
| 12 H.H. Radewalt (80)
Osloiaan 4/A211, 8321 HE | 25 B. Post-Oost (76)
Lange Dam 11, 8321 XP |
| 14 M. Pasterkamp-Bos (93)
Nieuw Guineastraat 1/K109, 8321 HK | 28 C. Bakker (75)
Botter 13, 8322 EJ |
| 17 J. Romkes-de Boer (77)
Kleine Fok 39, 8321 XX | 29 J. Romkes (76)
Ransuil 30, 8322 CP |
| 18 T. Koffeman-Romkes (85)
Wijk 8-83, 8321 TL | 30 A. Ras (80)
Ransuil 28, 8322 CP |
| 19 M. van Loosen (87)
Osloiaan 22, 8321 HE | 31 K. Koffeman (81)
Pinksterbloemstraat 20, 8321 XE |

Overleden

In de afgelopen maand zijn twee van onze leden overleden. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden.

- | | |
|---|---|
| 3 november J. Korf
Het Roer 66, 8322 AP | 14 november A. Anholts-de Vries
Breezand 8, 8321 PB |
|---|---|

De eerstvolgende nieuwsbrief komt D.V. uit op 28 januari 2025.

Jarigen van januari

Wij feliciteren van harte al onze leden van 75 en ouder die in de komende maand hun verjaardag vieren.

- | | |
|---|--|
| 1 A.J. van den Oever-Guyt (90)
Oslolaan 19, 8321 HE | 18 W. Streekstra (78)
De Giek 31, 8322 AA |
| 2 A. van Veen-Romkes (82)
Oslolaan 4/A212, 8321 HE | 19 J. Kaptijn (81)
Wijk 8-98, 8321 CZ |
| 2 C. Ruiten-v.d. Graaff (80)
Zinkstuk 49, 8322 BC | 21 H.J. Kikkert (89)
Oslolaan 4/A105, 8321 HE |
| 4 J. Gnodde-Brands (80)
Wijk 2-50, 8321 ER | 22 M. Wakker-van Urk (77)
Zeeasterstraat 18, 8321 VM |
| 5 H.H. ten Napel (79)
Noorderpalen 28, 8321 CN | 23 W.J. Snoek-Kramer (89)
Het Roer 120, 8322 AP |
| 6 J. Pasterkamp (80)
Schelpenhoek 59, 8321 BL | 23 J.H. ten Napel (76)
Wijk 8-94, 8321 TL |
| 8 T.R. Kaptein (82)
Pieter v. Vollenhovenstraat 21, 8322 GJ | 24 A. Korf (82)
De Akkers 14, 8321 BS |
| 10 T. Schenk-Ras (89)
Bonairestraat 4, 8321 HB | 27 M. de Boer-Post (88)
De Schroef 17, 8322 AN |
| 10 J. Strijker (78)
Beug 8, 8322 DP | 27 G. Loosman (79)
De Reede 28, 8321 DA |
| 11 G. Pasterkamp-van Eerde (91)
Het Roer 80, 8322 AP | 30 K. Ruiten-Romkes (87)
Tida Kira 23, 8321 JW |
| 11 L. Romkes (77)
Geul 28, 8321 LC | 31 A. van Veen (92)
Oslolaan 8, 8321 HE |
| 12 A. Ruiten-van der Linde (79)
Ankerplaats 45, 8321 RK | 31 H. de Vries (79)
Logger 16, 8322 EE |
| 17 B.H. Koens-Koffeman (80)
Schokker 19, 8322 EG | |

Jubilea januari

In tegenstelling tot december, is er in januari maar één jubileum te vieren, en wel een smaragden. Wij wensen het bruidspaar van harte geluk met deze bijzondere mijlpaal.

- | | | |
|---------------------------|---------|---|
| 22 A.C. Baak & | 55 jaar | : |
| E. Baak-Post | | : |
| Noorderpalen 84, 8321 CP | | : |

ANBO-PCOB afdeling Urk

Winst alle minsen op Urrek in daorbeuten

“Vuul eil in zegen in ut naaie jaor”

PCOB afdeling Urk

Interim-voorzitter

Hessel Hakvoort
Pinksterbloemstraat 19
8321 XD Urk
Tel.: 06-14 90 52 03
hhakvoortpb16@gmail.com

Penningmeester en ledenadministratie

Pieter ten Napel
Wijk 5-89
8321 GP Urk
Tel.: 06-40 35 41 88
pietertennapel52@gmail.com

Algemeen adjunct

Adrie Melaard
Nagel 18
8321 RG Urk
Tel.: 06-10 14 81 75
a.melaard@kpnmail.nl

Secretariaat

Alie v.d. Heuvel
Boterbloemstraat 5
8321 XG Urk
Tel.: 68 64 51
urk@pcob50plus.nl

2° secretaris/redactie nieuwsbrief

Trudy Visser-Ras
Middelbuurt 6
8321 ZD Urk
Tel.: 06-12 06 03 34
tvisseras@home.nl

Beheerder website

Marina Visser-Meijer
Nimrodstraat 2
8309 AD Tollebeek
Tel.: 06-23 89 60 80
marinavisser58@gmail.com

Voorzitter activiteitencommissie

Albert Bakker
Nink 33
8321 AB Urk
Tel.: 06-12 20 74 07
appienbakker@gmail.com

Verspreiding Ouder EN Wijzer

Familie Baak
Noorderpalen 84
8321 CP Urk
Tel.: 68 27 13
bettiebaak@solcon.nl

Bankrekeningnummer

NL63 RABO 0117 0202 06
Rabobank Urk.
(Giften zijn hartelijk welkom)