

**December / Januari 2025**



**ANBO - PCOB**

**Afdeling Heerde - Wapenveld**

## Van de redactie

Dit is alweer de laatste Nieuwsbrief voor het jaar 2024!

Is het jaar voor u ook zo snel gegaan of misschien juist helemaal niet? De beleving van langzaam of snel is natuurlijk heel subjectief. Die beleving is voor een groot deel afhankelijk van wat er zich in onszelf en in onze directe omgeving afspeelt. Waren we gezond of hebben we met allerlei ziekten en pijnen – of erger - te maken gehad? Hadden we genoeg waardevolle bezigheden en contacten die ons leven kleur gaven?

Als ANBO-PCOB afdeling hebben we een aantal interessante en gezellige bijeenkomsten mogen organiseren, waar veel belangstelling voor is geweest. Dat geeft ons ook weer moed voor het jaar Anno Domini 2025! Rond welke thema's/onderwerpen zijn we zoal bij elkaar geweest? Hier komen ze:

Nieuwjaarwensen, Wycliffe Bijbelvertalers, Alg. Ledenvergadering en Optometrie, Rond de IJssel, Vitaal in het voorjaar, Bustocht Bargerveen, Theedrinken in Vorchten, Pannenkoeken eten, A. Vogel Tuinen, Leven in de Sahara, de Laatste Levensfase en de Kroondomeinen.

Lijken sommige bijeenkomsten alweer heel lang geleden? Dat zou een goed teken kunnen zijn voor uw tijdsbeleving...

Voor dit jaar staat er nog een mooie kerstbijeenkomst op het programma en ook voor 2025 hebben we al een aantal onderwerpen 'op de rol staan'. U leest er in dit blad over.

Veel plezier met het doornemen van deze Nieuwsbrief en als u een bijdrage wilt leveren voor de edities in 2025: ik ontvang ze graag via [ekelmansjoke@gmail.com](mailto:ekelmansjoke@gmail.com).

## Belangrijke telefoonnummers

Algemeen alarmnummer	112
Politie	0900 8844
Brandweer	0900 0904
Huisartsenpost voor medische problemen	0900 333 63 33
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland	0800-2000
Nationaal storingsnummer gas en elektriciteit	0800 9009
Provinciale milieuklachtenlijn (dag en nacht)	026 359 99 99
OV-ambassadeurs	038 303 70 10
Rijbewijskeuring 75+ via RegelZorg	088 232 33 00
Rijbewijskeuring 75+ De Zorgwinkel in Epe	0578 846 431



## Data bijeenkomsten 2024 en begin 2025

- **Woensdag 18 december: Kerstbijeenkomst in De Spikke, Stationsstraat 8, Heerde**



### **Aanvang middagprogramma: 14.30 uur.**

We hebben een mooi programma samengesteld met als thema Verwondering. We zingen een aantal kerstliederen met muzikale begeleiding, luisteren naar een Kerstmeditatie, genieten van solozang en krijgen een vrij verhaal te horen.

We beginnen de middag met een kop koffie/thee. In de pauze staat er een hapje en een drankje voor ons klaar. Aan het middagprogramma zijn geen kosten verbonden.

- Wel even opgeven bij de penningmeester!

### **Aanvang avondprogramma: 16.45 - 17.00 uur.**

We starten de avond met een aperitiefje en daarna volgt het kerstdiner. De kosten voor het kerstdiner zijn € 30,00 per persoon. Het aperitiefje is bij de prijs inbegrepen, de evt. overige drankjes zijn voor eigen rekening.

- Ook hiervoor moet u zich opgeven bij de penningmeester! Geeft u het even door als u een bepaald dieet hebt?

**Opgave voor het middag- en/of avondprogramma kan tot uiterlijk donderdag 12 december bij de penningmeester Leo Douwes, e-mailadres [leodouwes78@gmail.com](mailto:leodouwes78@gmail.com).**

**De kosten voor het kerstdiner, € 30,00 p.p., kunt u overmaken op rekeningnummer NL79RABO 0396 5138 75 t.n.v. ANBO-PCOB afdeling Heerde, onder vermelding van KERSTDINER 2024.**

**Uw betaling geldt als bewijs van deelname aan het kerstdiner.**

- **Woensdag 8 januari: Nieuwjaarwensen in De Verbinding, Kerkweg 19A, Vorchten**

### **Aanvang: 10.00 uur.**

We worden aan het begin van het nieuwe jaar 2025 welkom geheten door onze voorzitter Johan Vorderman. Tijdens een gezellig samenzijn kunnen we elkaar daarna onder het genot van een oliebol en een drankje 'nieuwjaar wensen' en bijpraten. U komt toch ook? Opgave is niet nodig.

- **Woensdag 22 januari: Spelletjesmiddag in de Ontmoetingskerk**

Een heuse spelletjesmiddag waarbij kennis en beweging er toe doen. Welke spelletjes we gaan spelen is nog een verrassing! Er kunnen zich maximaal 15 personen opgeven bij de programmacoördinator Jenny Pas, tel. 06-13215901 of e-mail [pasaerts@hotmail.com](mailto:pasaerts@hotmail.com).

- **Woensdag 19 februari: Jaarlijkse ledenvergadering**

Er komt ook een spreekster over ouderen mishandeling.

Verdere info volgt later.

**Aanvang bijeenkomsten: 14.30 uur.**

**Plaats - tenzij anders vermeld - Ontmoetingskerk, Kanaalstraat 21 te Heerde.**

>>> Als u door omstandigheden geen vervoer heeft – niemand die u kan brengen/halen of met wie u mee kunt rijden - dan kunt u contact met ons opnemen. Tel.nr. 06 13215901.

## **Van de voorzitter**

Hebt u dat ook wel eens, dat je voor dat je het doorhebt, er alweer een jaar is verstreken? Waar is het jaar gebleven, wat is er in het afgelopen jaar allemaal gebeurd?

Vorig jaar spraken we over de PCOB, nu heeft er een fusie plaatsgevonden en heten we ANBO-PCOB. Twee organisaties die samen zijn gegaan om voor de senioren in de samenleving op te komen.

Als afdeling Heerde-Wapenveld houden we ons vooral bezig met het organiseren van bijeenkomsten voor de leden en belangstellenden (misschien toekomstige leden). De novemberbijeenkomst, waar mooie beelden van groot wild op de Veluwe werden getoond, werd bezocht door circa 70 mensen.



18 december is de kerstbijeenkomst in De Spikke, waar we dan stilstaan bij de geboorte van Jezus en wat Hij heeft gedaan. Waar we samen zingen en mogen luisteren naar zang en een vrij verhaal. Voor wie wil kan zich ook opgeven voor een gezamenlijke maaltijd, zie voor opgave elders in deze nieuwsbrief. In het nieuwe jaar mogen we elkaar op 8 januari ontmoeten in De Verbinding in Vorchten voor de nieuwjaarsbijeenkomst.



**Kerst in je hart**

*Heeft u het al gehoord?  
Er is een bijzonder kindje geboren  
Jezus is zijn naam, zegt het voort!*

*Bijna Kerst, hoe is het met u?  
Het ziet er gezellig uit om u heen  
de mensen kopen de mooiste spullen.*

*U voelt u misschien eenzaam en alleen  
afgewezen en verlaten.  
Wie kunt u nu echt vertrouwen en met wie praten?*

*Stil en luister, het is bijna Kerst  
dat kindje van zolang geleden  
werd een verschoppeling en verstoten door de  
rest.  
Hij werd veracht en vermeden.*

*Zijn Naam is Jezus, Zaligmaker, Redder  
Hij gaf Zijn leven voor u en mij*

*Met deze Jezus komt u verder.  
Liefde was het, Hij maakt vrij.*

*Kunt u bijna niet meer verder leven  
tobt u misschien met het verleden  
Hij kent ook u, Hij laat u niet zomaar  
gaan  
Wie u ook bent en wat u hebt gedaan.*

*Bijna Kerst, kom is dichterbij  
Kijk naar Jezus, zijn liefde voor u,  
zo dichtbij. Laat Hem toe in uw hart  
Hij balsemt de wonden en heelt alle  
smart.*

*Geloof u dat? Kerst, wordt dan een  
feest!  
diep van binnen, een zeker weten  
Een blijdschap zoals nooit is geweest  
een Kerst om nooit te vergeten.*

Ik hoop u op onze bijeenkomsten te ontmoeten.

Liefdevolle groet, Johan Vorderman

## **Mutaties in het ledenbestand**

Als nieuwe leden verwelkomen wij:

Dhr. Y. Nijboer en Mevr. T. Achterhof, de Wan 10, 8181 WC Heerde.

Mevr. A. van der Maarel, J. van Riemsdijklaan 2, 8181 PL Heerde.

Mevr. A.J.E. van der Maten-Rillema, Veldkampseweg 7, 8181 LN Heerde.

Dhr. H. en Mevr. R. van Bommel, Drs. K. Baasweg 1, 8181 WR Heerde.

Mevr. H. van Laar-Doornink, Kievitsweg 1, 8191 BE Wapenveld.

*Wij hopen dat zij zich snel thuis zullen voelen bij onze vereniging.*

En wij herdenken:

Mevr. J.A. Eikelboom-Eilander, de Vree 1, k.118, 8191 JE Wapenveld.

Geboren op 10-11-1931 en overleden op 15-10-2024.

Dhr. E. van Ommen, Klapperdijk 46, 8191 AE Wapenveld.

Geboren op 13-5-1944 en overleden op 18-10-2024.

*Wij condoleren de nabestaanden en wensen hen Gods nabijheid toe bij het verwerken van hun verlies.*

'De Heere is mijn Herder.' - Psalm 23:1.

## **Voor in de agenda**

Het magazine *OuderenWijzer* en de Nieuwsbrief van afdeling Heerde -

Wapenveld worden in **2025** verspreid in de week

van: 3 februari, 3 maart, 31 maart, 26 mei,

30 juni, 1 september, 6 oktober en 1 december.



## Terugblik op thema-avond ‘De Laatste Levensfase’

**Plaats:** Ontmoetingskerk, Heerde

**Datum:** 16 oktober 2024

**Aanwezig:** 70 – 75 personen

**Nieuw geregistreerde leden:** 8

**Sprekers:** prof. dr. T.A. Boer, hoogleraar gezondheidszorg, PTU  
**Geke Dekker en Henrike Schuurman, verpleegkundigen, Buurtzorg Heerde**

Aan deze ontmoetingsavond was een ledenwerfactie verbonden. Er zijn op 275 adressen van ouderen in de gemeente Heerde persoonlijke uitnodigingen bezorgd en ook zijn er in de diverse media advertenties geplaatst.

De voorzitter, Johan Vorderman, heette iedereen van harte welkom. Een speciaal welkom voor Theo Boer, Geke Dekker en Henrike Schuurmans. Johan merkte op dat het thema van de avond mooi paste in deze Week van de Palliatieve Zorg. Hij bad om zegen over de avond en met een verwijzing naar Prediker 3 – ‘Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven’ – gaf hij het belang van deze avond aan omdat iedereen te maken krijgt met het levenseinde.

**Theo Boer** nam ons a.d.h.v. een PowerPointpresentatie - 27 dia's – getiteld ‘Ethische noties bij het goede levenseinde’ mee in het onderwerp.

Conclusies van Theo Boer:

- Nederland is aan een uniek avontuur bezig
- Euthanasie zou in Nederland niet bestaan zonder de protestanten
- Het is misschien maar goed dat we euthanasie gelegaliseerd hebben, maar religieus gesproken blijft er een spanningsverhouding tussen theonomie en autonomie
- Inzetten op *comfort care* en voorkomen van overbehandeling
- 2 Korintiërs 4:16: “Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd.”

Aanbeveling boeken:

- ‘Leven met euthanasie’, T.A. Boer en S. Groenewoud, 2021



- ‘Eind goed’–Een protestantse kijk op euthanasie in Nederland, T.A. Boer, 2021

Na alle informatie van Theo Boer was er gelegenheid om vragen te stellen. Daar werd ruimschoots gebruik van gemaakt.

>>> De PowerPointpresentatie is voor degenen die daar belangstelling voor hebben te downloaden.

Stuurt u daarvoor even een berichtje naar onze secretaris Annie Reil, [pcobheerde@gmail.com](mailto:pcobheerde@gmail.com), en zij zorgt ervoor dat u hem in uw mailbox krijgt.

**Geke Dekker en Henrike Schuurman** van **Buurtzorg Heerde** vertelden daarna a.d.h.v. een PowerPointpresentatie wat Buurtzorg Nederland inhoudt en wat de organisatie voor mensen die hulp nodig hebben i.v.m. hun gezondheid kan betekenen. Tijdens de presentatie was er gelegenheid om vragen te stellen. Daar werd weer ruimschoots gebruik van gemaakt.

**Wijkverpleging** Buurtzorg is een thuiszorgorganisatie die met kleine teams, bestaande uit (wijk)verpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden, zorg levert aan huis. Het gaat hierbij om verpleging en persoonlijke verzorging. De medewerkers kijken samen met de client wat er aan zorg nodig is en zoeken samen met de client en zijn omgeving naar oplossingen. Dat betekent: bekende gezichten over de vloer. Zij zijn 24 uur bereikbaar voor de client, de familie en hulpverleners waardoor er korte lijnen ontstaan. Zij bieden thuiszorg vanaf de eerste hulpvraag in het huishouden, tot complexe zorg. Buurtzorg is in 2006 opgericht en heeft sinds een aantal jaren ook een team voor Heerde.

Heeft u hulp nodig dan vindt u alle info op de website [www.buurtzorgnederland.com](http://www.buurtzorgnederland.com).

Rond 21.45 uur sloot Johan de avond af. Hij bedankte de drie sprekers voor hun waardevolle bijdragen en citeerde het lied ‘Voor alles is een tijd’ van Matthijn Buwalda. In de foyer kon onder het genot van een hapje en een drankje nog wat nagepraat worden en hebben 8 belangstellenden zich als nieuw lid van de ANBO-PCOB laten registreren.

We kunnen terugzien op een waardevolle avond met veel belangstellenden!



## **Impressie lezing Jan Huttinga woensdag 20 november**

Wat een winterse middag - met sneeuw - en wat een opkomst: er moesten heel wat stoelen bijgezet worden.

Jan, gepensioneerd boswachter en amateurfotograaf, hield zijn lezing met heel veel enthousiasme en bevoegenheid. Een boeiende verteller voor degenen die voor deze ANBO-PCOB-middag naar de Ontmoetingskerk in Heerde waren gekomen!



Jan nam ons mee de Kroondomeinen in en liet mooie dia's en filmpjes zien van herten, wilde zwijnen, vossen, wolven, vogels, diverse insecten, paddenstoelen, bomensoorten en seizoenswisselingen. Kortom heel veel informatie en beelden.

De mannetjesherten met hun prachtige geweien, hoe dat zich in de loop der jaren opbouwt, de jaarcyclus uitgelegd, hoe het als slagwapen gebruikt wordt in de burlingtijd. De groep hinds met hun mooie koppies. ze hebben veel eiwitten nodig voor energie en vetopslag. De rottes wilde zwijnen met hun frislingen, die allemaal boven en naast elkaar liggen, hun gestreepte pakjes, prachtig om ze te volgen. Helaas worden ze veel gedood door de wolf. De wilde zwijnen eten veel insecten en larven om de eiwitten die nodig zijn om vet op te slaan voor de winter. Vossen, behorende tot de hondachtigen, zijn er ook volop. Stoere poses als ze aan het vechten zijn, eten muizen, soms wel 4 tegelijk in hun bek. Hun hol vaak onder boomwortels. Wolven doden veel dieren in het bos zonder ze op te eten. Deze kadavers zijn weer goed voor de andere dieren, raven, buizerds etc.

Ook de fauna werd belicht, de bomen, veelal in herfsttooi, de paddenstoelen, tot hele zeldzame exemplaren toe. Kortom een leerzame, maar vooral kleurrijke lezing.

## **Waarnemend penningmeester stelt zich voor**

Mijn naam is Leo Douwes en ik neem voorlopig het penningmeesterschap van onze afdeling waar. Henk Noppers is sinds de ALV van februari 2024 formeel gestopt als penningmeester. Vanaf februari tot eind september heeft

Henk de betalingen etc. nog wel gedaan, de financiële zaken goed bijgehouden en eind september keurige dossiers aan mij overgedragen. Hartelijk dank Henk! Ik hoop het de komende tijd net zo keurig te doen als jij het 10 jaar lang hebt gedaan.

Ik zal me verder kort voorstellen. Ik ben geboren en getogen op Scheveningen en getrouwd met Elly, ooit klasgenote op het Christelijk Lyceum De Populier te Den Haag. Sinds 1983 wonen we in Heerde. Onze kinderen wonen in Epe en Eelderwolde. We hebben 5 kleinkinderen.

Sinds ruim 3 jaar ben ik met pensioen. Ik heb circa 48 jaar in de financiën/bedrijfseconomie gewerkt en de laatste baan was business controller bij hogeschool Windesheim. Daarnaast was ik tot circa 1 jaar geleden afstudeerbegeleider van studenten bedrijfseconomie van hogeschool Windesheim.

Ik doe nog wat vrijwilligerswerk zoals penningmeester/secretaris bij Stichting Heerderhaegen, secretaris bij Grip op de Knip Heerde en klussen op een camping in Appelscha. Daar mag ik gras maaien, huisjes opknappen e.d. Elly en ik zijn in de periode april tot en met oktober regelmatig in ons chalet op de camping en we gaan graag op reis. Komend jaar voor de 4<sup>de</sup> keer een aantal weken naar vrienden in Zweden. Verdere hobby's zijn fietsen, lezen, puzzelen en wandelen.

Tot slot: op moment van schrijven wordt er nog gezocht en gesproken met kandidaten voor een definitieve invulling van het penningmeesterschap. Ondertussen maak ik deel uit van het bestuur van onze afdeling.

*Hartelijke groet, Leo Douwes*

### **Kerst door de ogen van...**

In de Kerstnacht kunnen de dieren spreken, zegt men. De doden kunnen dan niet achterblijven. Luister naar mij, naar Jozef. Op aarde was ik een timmerman. Een huizenbouwer, om precies te zijn. In Nazareth zag ik elke avond in de richting van Rome de zon zakken. Dan bad ik de Eeuwige (geprezen zij Zijn naam), dat die op keizer Augustus zou vallen, die ons land bezette.



Toen hij een volkstelling beval, moesten we naar Bethlehem. Een hele reis en dan had ik ook nog Maria bij me die hoogzwanger was. Van godswege had een engel haar gezegd. En het kind moest Jezus heten, bevrijder, verlosser.

In Bethlehem was er geen plaats in de herberg. Ik, de huizenbouwer, stond plotseling buiten, zonder dak boven mijn hoofd. Eigenlijk stond ik overal buiten. Geef me een bouwtekening en ik timmer wat je wilt. Maar een zwangerschap en een geboorte, dat is iets waar je als man toch al buiten staat. Ik kon alleen maar een ezel regelen voor de reis, ik kon water en doeken aangeven toen het kind geboren werd. Verder niets.

Gelukkig mochten we de stal gebruiken. Een uur nadat Jezus geboren was, doken er herders op uit de nacht. Ik zag hoe ze neervielen en in ontzag het kind aanbaden. En plotseling werd ik doorstroomd met een gevoel van dankbaarheid en vreugde. Ik moest denken aan de Levieten, de tempeldienaren. Zij mochten het heilige altaar niet eens aanraken. Maar ze zorgden er wel elke dag voor. Zonder de Levieten zou er geen altaar zijn en zou het mysterie van Gods aanwezigheid uit Israël verdwijnen.

Zo ook speel ik, Jozef, maar een bescheiden rol in het kerstverhaal, een Levietenrol. Toch zie ik nu dat ik onmisbaar was. Want toen ik het meest twijfelde en alleen maar praktische dingen kon doen, maakte ik het mysterie van Gods aanwezigheid mogelijk. Ik bouwde als het ware een huis – dit keer niet van hout en steen, maar van aandacht en trouw, een huis waar God welkom was en van daaruit uiteindelijk zelfs Rome op zijn kop zette.

Beste mensen, doe als ik: volg de liefde, waarheen die u ook leidt. Wees een thuis voor elkaar. Dan zult u verrast worden door de mysterieuze aanwezigheid van God (geprezen zij Zijn naam). Dan kan er iets nieuws geboren worden, wat geen timmerman maken kan.

*Jean-Jacques Suurmond*

## Reizen zonder OV-chipkaart door direct in- en uitchecken met betaalpas, mobiel of creditcard

### Hoe het werkt

Wist u dat je op elk moment kunt in- en uitchecken met je betaalpas, creditcard of mobiel? Dat kan zonder vooraf iets te regelen of je aan te melden. Makkelijk toch! Hieronder leggen we het stap voor stap uit.



### Stap voor stap

- Hou je betaalpas, creditcard of mobiel tegen de kaartlezer of het poortje en je bent ingecheckt.
- Stap je uit? Dat gaat op dezelfde manier. En met dezelfde pas als waarmee je bent ingecheckt.
- Je betaling gaat automatisch. De volgende dag zie je het bedrag in je betaaloverzicht met de omschrijving NLOV. Alle ritten van de dag zijn bij elkaar opgeteld en in 1 bedrag afgeschreven. En de prijs? Die is hetzelfde als reizen met je OV-chipkaart zonder kortingen.
- Wil je de reiskosten van een bepaalde dag bekijken? Download dan de OVpay app of voer op [de zelf regelen pagina](#) de 14 cijfers en letters in die achter NLOV staan in je betaaloverzicht en het afgeschreven bedrag.

### Kan dit met mijn betaalpas?

Je kunt in- en uitchecken met:

- een contactloze betaalpas van ABN AMRO, ASN Bank, bunq, ING, Knab, Rabobank, RegioBank, SNS of Triodos.
- een contactloze creditcard van Mastercard of Visa (o.a. uitgegeven door ICS).
- een mobiel die voor contactloos betalen is gekoppeld aan één van de bovengenoemde betaalpassen of creditcards.
- een buitenlandse contactloze betaalpas of creditcard van Maestro, V PAY, Mastercard of Visa.

Tip: haal altijd de pas waarmee jij wilt in- of uitchecken uit je portemonnee. Zo herkent de kaartlezer de juiste pas en betaal jij het juiste bedrag voor je reis.

### Goed om te weten

- Wil je met je mobiel in- en uitchecken? Zet dan contactloos betalen op je mobiel aan.
- Samen met de vervoerders zijn we volop in ontwikkeling. Bijvoorbeeld om (kortings)abbonementen op de betaalpas te zetten. Wil je weten of dit al met jouw (kortings)abbonement kan? Ga dan naar de website van de vervoerder waar jij je abonnement hebt. Daar staat de nieuwste informatie.
- Ben je 65 jaar of ouder, zet dan leeftijds korting op je betaalpas en reis in bus, tram of metro met 34% leeftijds korting.

### Zo voeg je leeftijds korting toe aan je betaalpas

Volg deze 4 stappen om leeftijds korting aan je pas toe te voegen.

- Download de OVpay app.
- Maak een account aan.
- Voeg je betaalpas toe.
- Druk op 'leeftijds korting toevoegen' en volg de stappen.

>>> Meer info over deze vorm van reizen vindt u op de website [OVpay.nl](http://OVpay.nl)

## Joodse witz

Een Joodse zakenman uit New York stuurt zijn zoon naar Israël om de cultuur van het thuisland te leren kennen. De zoon komt terug: 'Pa, ik heb een geweldige tijd gehad in Israël. Trouwens, ik ben nu Christen.'

De vader richt zich tot een vriend. De vriend zegt: 'Interessant. Ik had dezelfde ervaring. Stuurde mijn zoon naar Israël en hij kwam als Christen terug. Wat denk je, zullen we de rabbijn niet vragen wat we moeten doen?'

De twee vragen het aan de rabbijn. Deze zegt: 'Interessant. Ik heb hetzelfde meegemaakt. Stuurde mijn zoon naar Israël, en hij... Wat denken jullie, zullen we niet aan God vragen wat we moeten doen?'

De drie bidden tot God. Dan klikt er een stem: 'Interessant. Ik heb hetzelfde meegemaakt...'

## CRYPTOPUZZEL

Hoe noemen we een... Zoek in de lijst rechts en plaats de juiste letter achter het nummer links.

De oplossing vindt u elders in dit blad.

- |                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| 1. Vader van een worm               | A. Aalmoes       |
| 2. Vrouw in een bloemenwinkel       | B. Luchtkoker    |
| 3. Paard op een toren               | C. Schijnheilige |
| 4. Edelman zonder auto              | D. Spektakel     |
| 5. Priester in ons buurland         | E. Uitzonderlijk |
| 6. Identiteitsbewijs van een kat    | F. Rijtuig       |
| 7. Overreden paling                 | G. Trottoirband  |
| 8. Directeur van een wolfabriek     | H. Tophit        |
| 9. Pedicure zonder werk             | I. Directiekeet  |
| 10. Een pater op een schimmel       | J. Duitse herder |
| 11. Een straatorkest                | K. Flikvlooiën   |
| 12. Boeven op een rij               | L. Breipatroon   |
| 13. Ruzie tussen twee directeuren   | M. Carnaval      |
| 14. Een kok in een vliegtuig        | N. Poespas       |
| 15. Twee vlooiën op een chocolaatje | O. Voetzoeker    |
| 16. Een varken in de lift           | P. Papier        |
| 17. Doodgraver op vakantie          | Q. Loopgraaf     |
| 18. Sinterklaas met een lamp        | R. Bloemstuk     |
| 19. Een omgevallen wagen            | S. Zwart op wit  |



Voorbeeld: 18=C

## Christmas is a time of sharing - Kerstverhaal

*Mira de Boer*

We hadden een mooi plannetje voor Tweede Kerstdag: gewoon alleen met het gezin eten!

Ik was verbaasd over het enthousiasme van de kinderen want in mijn beleving aten we al zo vaak als gezin. Het viel op zondag en na de kerk zouden we



borrelen, filmpje kijken en volgens de kinderen de ultieme kerstmaaltijd eten: patat.

Tijdens de dienst werd een filmpje vertoond waarin een bijzonder moment uit 1914 werd aangehaald.

*Na vijf maanden oorlog werd het in dat jaar op kerstavond even stil op het slagveld bij het Westelijke Front. De wapens werden neergelegd en de oorlog leek even vergeten. Duitse en Engelse soldaten zongen kerstliederen en wensten elkaar een prettig kerstfeest toe vanuit het niemandsland tussen de loopgravenlinies. Eén dag werd er gevoetbald, gezongen en gefeest. Hoe triest dat na dit vredige moment het schieten op elkaar vanuit de loopgraven werd hervat! Deze korte periode van vrede ging de geschiedenisboeken in als de Kerstvrede van 1914.*

Het filmpje eindigde met 'Christmas is a time of sharing'. Het raakte me. Het liet zien dat mensen in staat zijn om te midden van haat en verderf elkaar te omarmen. Om samen te spelen en om elkaar als mens te zien. We kunnen dus over onze eigen sores heenstappen en ruimte scheppen voor de ander.

Na de dienst stroomden de mensen de hal in en na de koffie vertrokken de meesten naar huis. Onze vriend Nima bleef, hij dreutelde rond en rommelde wat in de keuken. Ooit vluchtte hij uit Iran, hij woonde in het AZC en kwam vaak bij ons. 'Vandaag niet', zei ik tegen mijzelf. 'Vandaag zijn we met het gezin, dat is beloofd.'

De hal was ondertussen leeg, ik pakte mijn tas en volgde mijn familie naar de auto. Ik zwaaide naar Nima: 'Waar ga jij naartoe?' Hij haalde zijn schouders op: 'Het AZC'. Verloren stond hij daar. Ik aarzelde, maar deed het toen toch: 'Heb je zin om bij ons te eten?' Met een glimlach beantwoordde hij mijn vraag. 'Mooi, dan zien we je wel verschijnen! Gezellig dat je komt!'

Toen ik de auto instapte zei ik: 'Jongens, er is toch een verandering. Nima eet ook mee.' Mijn man knikte en ik draaide me om naar de kinderen op de achterbank. Ik zag bij mijn dochter dikke tranen op haar wangen. 'Waarom?' Ze gilte het bijna: 'Waarom kunnen we nou niet eens één keertje met elkaar eten? Waarom moeten er bij ons ALTIJD mensen aanschuiven? Ik had me er zo op verheugd!' Ik deelde haar onmachtige boosheid en voelde dat ook bij mij de tranen hoog zaten.

Waarom zag niemand anders deze eenzame jongen? 'Ik kon het gewoon niet lieverd, ik kon hem niet alleen laten staan. Hij mist zijn familie, ik kon het niet. Christmas is a time of sharing... toch?'

De middag verliep als gepland, met veel chips, hapjes, patat, film, bankhangen, dekentjes en gezelligheid. Halverwege voelde ik plotseling een handje in de mijne. Mijn dochter fluisterde: 'Ik vind het toch zo gezellig dat Nima er is. Het is echt helemaal niet erg, hij hoort er gewoon bij.'

## Uren, dagen, maanden, jaren...

'Ijdelheid der ijdelheden, zegt Prediker. Alles is ijdelheid.' In wat meer eigentijdse woorden: 'Een en al vluchtigheid, zegt Prediker. Alles is vluchtig.' - Prediker 1:1,2.

Bekruipt deze gedachte u ook wel eens als er weer een jaar voorbij is gegaan? Een jaar waarin er van alles is gebeurd, mooie, fijne, gezellige, verrassende, bijzondere dingen misschien. Maar waren er ook geen minder mooie, moeilijke, pijnlijke, verdrietige dingen waar u op terugkijkt? Wat neem je ervan mee in het volgende jaar? Wat herinner je je eigenlijk nog van de 365 x 24 uur van het afgelopen jaar en wat van al die uren van de 70 of 80 jaren daarvoor? Weinig toch? ... Alles is vluchtigheid ...

En toch... Laten we voortdurend bedenken dat onze levensadem een cadeau is van de EEUWIGE. Hij is als Schepper de bron van alle leven en het Leven (ja, met een hoofdletter). Hij heeft ons gewild. Hij was er alle jaren bij en zal erbij zijn, ook in het nieuwe jaar 2025. Ook als het leven soms niks anders lijkt dan lucht en leegte, blijft het een cadeau dat levenslang uitgepakt mag worden. De Alfa en Omega reist met ons mee, geeft moed, kracht, wijsheid, troost en zin aan de dingen. Levenskunst zonder einde.

## OPLOSSING CRYPTOPUZZEL

1=P, 2=R,3=H, 4=Q, 5=J, 6=N, 7=A, 8=L, 9=O, 10=S, 11=G, 12=F, 13=I, 14=B, 15=K, 16=D, 17=E, 18=C, 19=M.





**Uw ledenpas is geld waard !!!!!**

Winkeliers en bedrijven

die meedoen aan de kortingsactie:

**Uw PCOB korting**

Juwelier Meiling	Dorpsstraat 14	Heerde	10%
Slagerij Nooteboom	Zuppeldseweg 8	Heerde	5%
Pijnappel woonadviseur	Dorpsstraat 35	Heerde	5%
Rijwielspeciaalzaak vd Put 1)	Hagestraat 8-10	Heerde	10%
De Haan Makelaars	Brinklaan 5	Epe	10%
Electro World Visser	Klapperdijk 26	Wapenveld	5%
Doelbeek Interieur 2)	Kanaalstraat 12	Heerde	10%
Kole Makelaars	Eperweg 1	Heerde	10%
MOZA Makelaardij	Stationsweg 7	Wapenveld	10%
G.G. Roos Fashion	Losweg 3	Vorchten	10%
Veldhuis Advies 3)	Sportlaan 4a	Heerde	

1) *Indien er geen inruil is.*

2) *Op alle materialen, bij stoffering of meubelen op maat.*

3) *Bij het afsluiten van verzekeringen, ongeacht de grootte van het verzekerde bedrag, hoeft u de 1<sup>e</sup> maand de premie niet te betalen.*

\* *De kortingen gelden niet voor reparaties; dit geldt voor alle winkeliers*

## BEDANKT SPONSORS!!

Banketbakkerij Kamphorst	Dorpstraat 15, Heerde	0578 691562
Bart Pool Installaties	Julianalaan 1, Heerde	06 51463367
Bloemsierkunst Violet	Klapperdijk 18, Wapenveld	06 18787259
Bouwk.Tekenburo G.Scholten	Veldkampseweg 6b, Heerde	0578 631701
Bruggeman Hoveniers	Plakkenweg 5a, Heerde	0578 695995
Bruna Heerde	Dorpstraat 19, Heerde	0578 691614
De Buurman Fietsen	Dorpstraat 37, Heerde	0578 755868
Den Boon Group	Veldkampseweg 3, Heerde	0578 692015
EMKA Elektro	Kanaaldijk 11a, Heerde	0578 695030
Gasservice G. van der Maten	Meidoornlaan 3, Heerde	0578 693930
Hubo Zwerus	Flessenbergerweg 1, W'veld	038 4478537
Kamphuis Horen en Zien	Stationsweg 27, Wapenveld	038 4478997
Kapsalon Geri	Stationsstraat 22, Heerde	0578 694194
Kole Makelaars	Eperweg 1, Heerde	0578 692532
Pannenkoekenrest. 't Mussennest	Groteweg 109, Wapenveld	038 4479132
Plus van der Hoven Heerde	Brandstraat 1, Heerde	0578 696493
PM Ondernemend	Kerkstraat 1b, Heerde	06 22455914
Restaurant Snackbar De Spikke	Stationsstraat 8, Heerde	0578 695972
Vakgarage Webrovi	Veldweg 6a, Heerde	0578 697363
Van Zijl Verhuizingen	H.Dijkslagstraat 65, Heerde	0578 696446
Voegersbedrijf Gebr. Ter Velde	Kerkdijk 7a, Heerde	0578 692541

## **ANBO - PCOB afdeling Heerde - Wapenveld**

### **Voorzitter: Johan Vorderman**

Losweg 5, 8193 KC Vorchten

0578-631 650

[J66vor@gmail.com](mailto:J66vor@gmail.com)

### **Secretaris: Annie Reil-Vorstelman**

Kerkdijk 21A, 8181 RR Heerde

0578-696 822

[pcobheerde@gmail.com](mailto:pcobheerde@gmail.com)

### **Penningmeester: Waarnemend**

**Leo Douwes**

Braamkamp 31, 8181 CE Heerde

06-835 738 60

[leodouwes78@gmail.com](mailto:leodouwes78@gmail.com)

### **Ledenadministratie: Fenny Schuurhuis-Schoonhoven**

Doelbeekseweg 18, 8181 HX Heerde

06-124 488 77

[fennypinkie2013@gmail.com](mailto:fennypinkie2013@gmail.com)

### **Afgevaardigde Adviesraad Sociaal**

**Domein Gemeente Heerde:**

Johan Vorderman

### **Programmacoördinator: Jenny Pas-Aerts**

Eperweg 19, 8181 ET Heerde

06-132 159 01 [pasaerts@hotmail.com](mailto:pasaerts@hotmail.com)

### **Redactie en eindredactie Nieuwsbrief:**

Joke Ekemans, 0578-696 746

Vormgeving: Jan Neeleman

### **Bankrekening: NL79 RABO 0396 5138 75**

ten name van PCOB-afdeling Heerde

### **Bezoekdame: Heerde: Dinie Beute, 0578-695 726**

Wapenveld: Hennie van Ommen-Marskamp, 038-447 9062

**Nieuwe leden:** Verhuizingen, overlijden enz. graag zo snel mogelijk  
doorgeven aan de **ledenadministratie**

**Hulp bij belastingaangifte:** Jan Schurink, 06-538 909 18

Graag alle **kopij** 14 dagen voor de volgende editie van de Nieuwsbrief  
doorgeven aan de redactie: Joke Ekemans [ekemansjoke@gmail.com](mailto:ekemansjoke@gmail.com)