



Kind van Licht (Advent)

Nu wij kaarsen gaan ontsteken wordt het Kind van Licht herdacht Jezus wil de nacht doorbreken er is hoop voor wie verwacht.

Nu de kaarsen weer ontbranden krijgt de toekomst nieuwe glans Jezus biedt met open handen liefdevol een nieuwe kans.

Nu de kaarsen helder schijnen denken wij aan Hem die komt eens zal angst en zorg verdwijnen elke noodkreet stopt, verstomt.

Nu de kaarsen als een baken hoopvol wijzen op Zijn licht dat ons hart en ziel wil raken zien wij uit, want Hij geeft zicht.

Alie Holman

Beste medeleden van onze Ouderenbond,

De laatste Nieuwsbrief van dit jaar is al vroeg in december. Daarom heb ik deze keer voor een adventsgedicht gekozen. De adventskaarsen zijn onlangs in de meeste kerken ontstoken. Zij herinneren ons eraan dat het feest van de geboorte van Jezus op komst is. Wij wensen u toe dat u het geboren Kind in uw hart mag ontvangen. De redactie van onze Nieuwsbrief, let, Fijda en ondergetekende, wenst u allen een Gezegend Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar.

Verderop in deze Nieuwsbrief vindt u weer een aantal verslagen van onze activiteiten met daarbij wat foto's. Op de website kunt u de naast de mededelingen en Nieuwsbrief weer onze verenigingsfoto's bekijken. De samenvatting van het feest ter gelegenheid van ons 40-jarig jubileum zal een groot deel van deze Nieuwsbrief vullen. Ik wens u veel leesplezier.

Met vriendelijke groeten, Teun Huisman

Van het bestuur

Eindejaar

De tijd gaat snel want deze Nieuwsbrief is al weer de laatste van dit jaar. De winter is gekomen, we zagen de eerste sneeuw en voelden de eerste vorst. De adventstijd staat voor de deur. Een tijd van verwachten en uitzien naar de komst van Christus wat we over een paar weken hopen te vieren.

Op 20 november jl. vierden we met elkaar het 40-jarig jubileum van onze vereniging. Echt iets om heel dankbaar voor te zijn. Het is een zegen dat we al zo lang bestaan en we ons op deze manier kunnen inzetten voor de ouderen van onze vereniging in onze gemeente. We hebben ook even teruggekeken naar de afgelopen jaren, waar een heel klein groepje mensen de vereniging heeft opgericht. Door de jaren heen is het uitgegroeid tot de flinke vereniging van nu. Wat was het een gezellige middag en wat hebben we genoten van het toneel stuk van toneelgroep Ontwaakt in het Huizers dialect, het verhaal van Bert Schaap en het gezellig samenzijn daarna.

Aandacht voor elkaar

Net als in de afgelopen jaren willen we u de komende tijd terzijde staan met allerlei zaken. Heeft u hulp nodig, zit u ergens mee, heeft u een vraag of een klein klusje? Belt u dan gerust met een van de bestuursleden. We helpen u graag. Heeft u in deze donkere tijd behoefte aan een praatje of een bezoekje of weet u iemand die dat graag zou willen? Geef dat aan ons door. We hebben een aantal bezoekdames en -heren die u dan een bezoekje zullen brengen.



Middagbijeenkomst in januari

De eerstvolgende middagbijeenkomst, de 'Nieuwjaarsbijeenkomst', is op woensdag 8 januari 2025 in de Tuinzaal van de Zenderkerk. We zien uit naar uw komst in het nieuwe jaar.

Vervoer naar de middagbijeenkomsten

Heeft u geen vervoer en wilt u toch graag naar onze middagbijeenkomsten gaan, geef dat dan door aan Lies Grimbergen. Zij regelt voor u dat u thuis wordt opgehaald en na afloop wordt teruggebracht. Er zijn een aantal medeleden die deze taak op zich hebben genomen en u op deze manier een fijne en gezellige middag bezorgen. Hartelijk dank daarvoor.

Busreizen

Op 24 oktober en 12 november zijn de laatste busreizen geweest van dit jaar. Een bezoek aan een witlofwekerij en het voormalig eiland Schokland in de Noordoostpolder en een prachtige bustocht over de Veluwe met als hoogtepunt een zeer uitgebreide lunch in 'De Cantharel' in Apeldoorn. De eerste busreis voor volgend jaar staat alweer gepland. Met dank aan Lies en haar team die telkens weer mooie reizen weten te organiseren.

Samen eten en koffiedrinken

Vanwege de drukke december maand is het eten in 'De Oude Pastorie' niet op de gebruikelijke tijden. Zie de informatie elders in deze Nieuwsbrief. Vanaf januari is het weer gewoon eten op elke 2^e donderdag en 3^e dinsdag van de maand. Het koffiedrinken is gewoon op elke 1^e woensdag van de maand, behalve die van januari, dan is het Nieuwjaarsdag en is 'De Brassershoeve' gesloten.

Contributie 2025

Zoals al eerder aangegeven heeft het bestuur besloten de contributie voor 2025 te handhaven op het niveau van 2024, mede gezien de aanwezige financiële buffer. De jaarlijkse contributie voor de afdeling Huizen blijft dan ook € 35,- voor een individueel lid en € 55,- voor een echtpaar of ander leefverband. Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Bij de verspreiding van de Nieuwsbrief in januari wordt een begeleidende brief meegezonden met instructies hoe de contributie kan worden voldaan.

Begroting 2025

Voor de leden van onze vereniging ligt de begroting voor 2025 ter inzage bij de penningmeester. Eventuele opmerkingen kunnen vóór 1 januari 2025 worden ingediend. In de Nieuwsbrief van maart 2025 volgt dan meer informatie.

Vernieuwde Website

Sinds kort hebben we een nieuwe website: 'ANBO-PCOB afdeling Huizen'. Hierop kunt u allerlei nieuws

en informatie vinden, zoals de Nieuwsbrieven, verslagen en foto's van de busreizen en van onze activiteiten en bijeenkomsten. Ook van de feestelijke middag die we gehad hebben bij ons 40-jarig bestaan. Kijkt u er eens rond, het is de moeite waard. Hoe u op de website kunt komen vindt u op de laatste bladzijde.

Verschijningsdata van onze Nieuwsbrief en het Magazine 'Ouder en Wijzer' 2025

jan./febr.	nr. 1	28 januari
maart	nr. 2	25 februari
april/mei	nr. 3	25 maart
juni	nr. 4	20 mei
juli/aug.	nr. 5	24 juni
sept.	nr. 6	26 augustus
okt./nov.	nr. 7	30 september
dec.	nr. 8	25 november

Data middagbijeenkomsten.

De middagbijeenkomsten in 2025 worden gehouden op dinsdag, woensdag en donderdagmiddag:

woensdag	8 januari (Nieuwjaarsreceptie)
dinsdag	11 februari
donderdag	20 maart
dinsdag	8 april (Jaarvergadering)
woensdag	14 mei
dinsdag	9 september
woensdag	8 oktober
donderdag	20 november



T.H.
'Kerst
2017''

Ledenwerfactie '40 voor 40'

In ons jubileumjaar wilden we proberen om er 40 nieuwe leden bij te krijgen. Dat is een heel eind gelukt, het zijn er tot nu toe 25. Maar het jaar is nog niet om. Kijk eens om u heen, misschien weet u of kent u nog iemand die wel lid zou willen worden van onze mooie vereniging met al haar activiteiten.

Nieuwe leden

Met vreugde begroeten we 2 nieuwe leden:

- Mevr. A. Green-Maree
Westhove 34
- Mevr. A. Gerritse-Valkering
Duinweg 15



Ochtendzon op de besneeuwde Huizer heide (T.H. 2012)

Voleindingszondag

Nog een keer volgen hier de namen van hen die dit kerkelijk jaar gestorven zijn. Hier staan ze voor ons nog leesbaar samen als herinnering, wellicht met pijn.

Ze worden nu nog eens apart genoemd maar vormden samen met ons als leden een gemeenschap en misschien geroemd voor hetgeen ze al die jaren deden. T.H.

- Mevr. T. Schipper-Brouwer (71 jaar), 24-11-2023
Trompstraat 106
- Mevr. W. Klein-Creteeer (75 jaar), 24-12-2023
Huizermaatweg 42B
- Dhr. G. Westland (82 jaar), 13-01-2024
Oranje Weeshuisstraat 8
- Dhr. J. Kos (92 jaar), 23-01-2024
Oranje Nassauplein 14
- Ds. J.L.W. Koppenhol (88 jaar), 25-01-2024
Albert Schweitzerlaan 19
- Mevr. B. Visser-Veerman (85 jaar), 26-01-2024
Plein 2000-83
- Mevr. Z. Vos-Schram (76 jaar), 02-02-2024
Akkerweg 57
- Dhr. J. Teeuwissen (96 jaar), 07-02-2024
Oranje Nassauplein 177
- Dhr. N.M. Meijer (91 jaar), 15-02-2024
Gemeenlandsaan 32
- Mevr. G. Zwart-Vos (83 jaar), 19-04-2024
Bestevaer 14
- Mevr. A.G. Vijlbrief (83 jaar), 27-05-2024
De Savornin Lohmanlaan 23
- Mevr. H. Visser-Spilt (74 jaar), 09-06-2024
Valkenaarstraat 26
- Mevr. P. Westland-Schaap (96 jaar), 27-06-2024
Oranje Nassauplein 162
- Dhr. H. Bout (91 jaar), 03-08-2024
Oranje Nassauplein 20
- Mevr. E. Doorn (93 jaar), 22-08-2024
Jan Steenlaan 60
- Dhr. J. Kos (86 jaar), 24-08-2024
Duinweg 14
- Mevr. M. van Loo-Harts (77 jaar), 13-09-2024
Oranje Nassauplein 57
- Dhr. L. Bos (93 jaar), 14-10- 2024
Archipelplein 5

We denken aan onze leden die al eerder een geliefde hebben moeten missen. Tevens denken we aan alle zieken thuis of hen die noodgedwongen elders verblijven. We wensen u beterschap en veel sterkte voor de komende tijd.

We leven toe naar Kerst, dan gedenken we dat Jezus naar de aarde is gekomen voor u, voor jou en voor mij. Het bestuur van de ANBO-PCOB in Huizen wenst u en allen die bij u horen, Gezegende Kerstdagen en een Goed Nieuwjaar. We zien uit naar de Nieuwjaarsbijeenkomst op woensdag 8 januari 2025. We hopen u daar dan weer te ontmoeten.

Een warme groet, mede namens het bestuur, let van Saane.

Verslag van de busreizen op 17 en 24 oktober naar een witlofkwekerij en Schokland

Om even voor negen uur rijdt Wilma voor bij de Zenderkerk. We gaan naar de Noordoostpolder. Els heet ons allen hartelijk welkom met het gedicht 'Denkend aan de herfst'.

We genieten van het wijde uitzicht in de polder en zien dat de bloembollen al weer in de grond zitten. Wij rijden over de Ketelbrug, in de omgeving daar staan 46 windturbines, goed voor de energie van 400.000 huishoudens. We stoppen in het plaatsje Tollebeek, waar bij restaurant 'De Goede Aanloop' koffie met gebak voor ons gereed staat. Vandaar is het maar een paar minuten naar Espel, waar we witlofkwekerij 'Lof van Fam. de Vries' bezoeken.

De groep wordt in tweeën verdeeld, en we krijgen van vader en zoon een rondleiding over dit familiebedrijf. In 1978 begonnen, in de volle grond, eigenlijk als bijverdienste in de winter. Het is inmiddels uitgegroeid tot een groot modern bedrijf met meer dan 100 werknemers. Ze bezitten veel landerijen verdeeld over noord Nederland en enorme koelgebouwen voor de kweek. Witlof is een tweejarig gewas wordt ons verteld, het eerste jaar wordt de witlofwortel geteeld in de buitenlucht. Het tweede jaar speelt zich binnen af.



Daar krijgen we veel van te zien. Stukken witlofwortel, de pennen van zo'n 15 cm, worden gesorteerd en gewassen en gaan daarna de koelcel in.

Later worden deze pennen in bakken gezet en heel hoog opgestapeld, wel wel 15 bakken op elkaar. Door hydrocultuur, met water in donkere cellen, groeit de pen in 21 dagen tot de witlofkrop. Daarna volgt de oogst, het snijden, het wassen en het verpakken. Het is gigantisch om te zien hoeveel kropen achter elkaar door de machines gaan, elke dag weer, het hele jaar door. We zijn onder de indruk. Gezien al het werk, snap je niet dat witlof relatief zo goedkoop is. We krijgen allemaal een doosje met stronkjes witlof mee in de bus.

Ja, en dan gaan we terug naar het restaurant, waar de vriendelijke bediening ons al op staat te wachten. De maaltijd, hoe kan het ook anders, begint met een witlofsalade, daarna krijgen we witlofstamppot en zuurkoolstamppot met gehaktballetjes en stoofvlees. En als toetje een brownie met slagroom en ijs. Heerlijk.



Dan is het tijd om naar Schokland te gaan. Het eiland op het droge. In de kerk zien we een film over de geschiedenis van dit voormalige eiland, dat als eerste plek in Nederland op de Werelderfgoedlijst van de Unesco kwam te staan. Ook buiten staan nog herinneringen uit lang verleden tijden: een sarcofaag, ankers, een restant van een stuk zeekering. Kunstenaars hebben hier ook hun verbeelding laten spreken met meerdere schilderijen. We hebben nog wat tijd over voor het museum, het winkeltje of voor het terras. Om half vijf verzamelen we ons bij de bus en brengt Wilma ons veilig en vlot naar Huizen terug. We hebben een geweldige dag gehad.

Annemarie Huisman

Verslag van een middag kalebassen versieren

Gewapend met lijmpistolen en zakken vol takjes en besjes komen we 31 oktober naar het gebouw Silo. We gaan kalebassen versieren. Hilly heeft nog veel meer natuurproducten bij zich: mos, takken, paarse besjes, appeltjes enz. Ze vertelt ons dat we de kalebassen niet gaan uithollen maar als het ware een dakje geven. We krijgen allemaal een grote en een kleine kalebas.

Enthousiast gaan we aan het werk. We kunnen bij elkaar afkijken en zeker ook gezellig bijkletsen. In het dakje van mos plakken we besjes, takjes enz.

En het resultaat mag er zijn. Als alle kalebassen klaar zijn, zetten we ze bij elkaar op het podium, wat een fleurig gezicht. Je ziet hieronder het herfsttafereel van een zeer geslaagde middag van 'Interactief'.



Annemarie Huisman

Verslag van de busreis op 12 november naar De Cantharel en een tour langs herfstkleuren

Met de laatste busreis van 2024 gaan we naar de Veluwe. De zon schijnt uitbundig, dat belooft ons mooie beelden. Clara wenst ons goedemorgen en leest een gedicht voor over de herfst in de natuur en ook in ons leven.

Wilma, onze chauffeur, rijdt eerst een stuk over de A1, en bij Kootwijk duiken we de bossen in. De zon op de bruingele bomen. Het lijkt wel goud. De bus rijdt een prachtige route langs Kootwijk. Zelfs over een zandweg bij Hoog Buurlo en de natuurbegraafplaats van Assel. Stipt op tijd zijn we bij De Cantharel, waar voor ons gereserveerd is. Ja, en dan mag iedereen kiezen, begin je met soep of met koude voorgerechten? Of toch direct met de vis of het vlees? Er is te veel om op de noemen. Het buffet is overdadig.

En dan hebben we nog het toetjesbuffet, waar vooral ijs met slagroom favoriet is.



Om twee uur verzamelen we weer bij de bus. Via de kroondomeinen in Apeldoorn rijden we naar het buurtschap Niersen en vandaar naar Gortel. We stoppen even bij het schooltje vlak bij de hei waar Teun vroeger gesolliciteerd heeft. Via Tongeren komen we in Nunspeet. Het is nog steeds stralend weer, en ook de polder is daardoor een plaatje. Zo gaan we richting Huizen. Els bedankt Wilma die ons veilig weer thuis brengt. We hebben genoten.

Annemarie Huisman

Alle foto's hier en op internet zijn van Teun Huisman.

Verslag van de feestelijke middagbijeenkomst van ANBO-PCOB-Huizen op 20 november jl.

Marianne Oor, onze voorzitter, heet alle aanwezigen heel hartelijk welkom. Fijn dat zoveel leden gekomen zijn. Een bijzonder welkom is er aan de gasten die vandaag in ons midden zijn.

Het is ook een heel bijzondere middag, want we vieren nl. het 40-jarig jubileum van de PCOB-afdeling Huizen.



VIEREN

Dus hebben we feest vandaag. Het is ons 40-jarig jubileum en daar zijn we dankbaar voor. We staan stil bij de zegeningen die we als vereniging ontvangen hebben. Vandaag staat dus vieren, gedenken en dankbaarheid centraal.

En zoals altijd gaat, ook in deze feestelijk situatie, Gods Woord mee in onze opening. In Leviticus 23 vers 41 staat "Vier uw vierdagen". Deze tekst moedigt aan om feestelijke momenten niet zo maar voorbij te laten gaan. Juist door feestdagen in acht te nemen, druk je waardering uit voor het leven en voor God, die ons het leven schenkt.

GEDENKEN

En dan gedenken. Een bijzondere opdracht. Want niet voor niets staat er in Ps. 103 vers 2: "Tel je zegeningen en vergeet niet één van Zijn weldaden". Dat doen we vandaag, we gedenken de afgelopen 40 jaren en uiten onze waardering voor alles wat we als PCOB hebben mogen bereiken. We danken Hem die ons daarin geleid heeft.

Veertig jaar geleden - in 1984 - is de PCOB, afdeling Huizen opgericht. Met een duidelijke missie: op lokaal niveau de positie van de ouderen binnen onze samenleving te ondersteunen en versterken. Het begon met een heel klein maar vastberaden groepje betrokken mensen. Maar kijk eens wat het geworden is.

Over de eerste zeven jaar van onze vereniging is niet veel bekend. Van 1991 weten we veel meer. Vanaf toen heeft dhr. Anne Boomsma zich ingezet voor de PCOB, afdeling Huizen. Zijn eerste 'klus' is de opening verzorgen van een ledenvergadering waar 12 van de 25 leden aanwezig zijn. Al snel daarna wordt hij actief lid van het bestuur. Samen met dhr. Boerhout heeft hij de vereniging verder uitgebouwd. Het ledenaantal groeit en niet lang daarna is er een samenwerking aangegaan met de KBO.

DANKBAAR

Langzaam maar zeker breidt de vereniging zich uit. Het aantal leden wordt groter en er komen meer bijeenkomsten. De betrokkenheid wordt op lokaal niveau steeds sterker.

In de afgelopen 40 jaar zijn er talloze activiteiten georganiseerd, zoals informatieve bijeenkomsten, uitjes, belastingondersteuning, contacten van de bezoekgroep en het werk van de Lief en Leed-commissie. Altijd met het doel voor ogen: met elkaar, voor elkaar en omzien naar elkaar.

Al deze activiteiten worden mogelijk gemaakt door de inzet, betrokkenheid en loyaliteit van alle leden en vrijwilligers. Weet u dat we in de afgelopen 40 jaar slechts 7 bestuursvoorzitters hebben gehad.

Dat zijn: dhr. Abma, dhr. Boomsma, dhr. Doorn, mevr. Westland, dhr. De Haan, mevr. van Manen en mevr. Oor. We zijn dankbaar voor zo'n vereniging en voor de betrokkenheid van ieder lid. Voor de trouw van de vrijwilligers en voor de wijze waarop we elkaar mogen ondersteunen. In 1 Kron. 16 : 34 staat "Dank de Heer, want Hij is goed".

Gedenken, vieren en danken voor wat is geweest en hoopvol voor wat gaat komen. We blijven ons inzetten voor een wereld waarin ouderen een stem hebben, niet vergeten worden, maar gehoord en gewaardeerd worden. Wat hebben we veel om voor te danken. Hierna zingen we met elkaar "Dankt, dankt nu allen God."

TOESPRAKEN

Dhr. Anne Boomsma, erelid sinds 2004, feliciteert ons met het 40-jarig bestaan van de vereniging. Hij wenst de bestuursleden veel wijsheid en zegen toe, zodat zij de komende tijd hun werk in goede gezondheid kunnen blijven doen. Het bestuur krijgt van hem een netje mandarijnen voor de nodige vitaminen die zij nodig zullen hebben bij hun werk.



Mevr. Lies Grimbergen, organisator van de busreizen, spreekt vanmiddag onze gast Wilma de Kruif toe. Zij is chauffeur bij Eemland Reizen en is bijna iedere reis onze chauffeur en begeleider. Zij weet altijd op haar bijzondere manier de dagtochten tot een feest te maken. Zij brengt ons op zulke mooie plekjes via binnenwegen en dijkjes, dat je denkt: "Kan het wel zo?" Maar toch komen we weer veilig op de plaats van bestemming. Ook vertelt zij heel veel over wat we onderweg zien. Ze weet altijd een leuk verhaal te vertellen. Lies bedankt haar daar heel hartelijk voor en hoopt dat zij nog vele malen onze chauffeur zal zijn. Daarbij hoort natuurlijk een bloemetje en een pak Huizer Speculaas.

MEDEDELINGEN

Omdat we vandaag feest hebben zijn er maar een paar mededelingen. Het eten in 'De Oude Pastorie' is vanwege de drukke decembermaand op een ander moment. Het koffiedrinken in 'De Brassershoeve' gaat gewoon door behalve op 1 januari, Nieuwjaarsdag. De tijden staan vermeld in deze Nieuwsbrief.

FEESTGEBEUREN

Hierna geeft Marianne het woord aan Toneelvereniging 'Ontwaakt'. Ze spelen in klederdracht de eenakter 'In de wachtkamer van dokter Schaaberg'. Een hilarisch stuk waarin van alles aan de orde komt. Het is voor niet-Huizers soms moeilijk te verstaan, maar het spel maakt veel duidelijk.



Marianne bedankt de spelers hartelijk voor het leuke toneelstuk en natuurlijk krijgen zij ook een pak Huizer Speculaas.

Daarna was het pauze. We werden getrakteerd op een kopje koffie of thee en een bijzonder gebakje met daarop de tekst "Huizen 40 jaar".

Na de pauze krijgen we een Huizer verhaal te horen van Bert Schaap. Er komt van alles aan de orde. De Huizer bijnamen, het Huizer Café en dergelijke. Hij vertelt hoe het daar aan toegaat en nodigt ons uit om daar een keer te komen kijken. Op 30 april jl. had hij de burgemeester en zijn vrouw uitgenodigd en zei tegen hen: "Vroeger was het Koninginnedag en werd het Wilhelmus gezongen. Dat gaan wij nu ook doen. Sta maar op, dan zingen we samen ons volkslied." En dat doen wij ook.



Hierna heeft Bert Schaap nog een verhaal over de 'Gooise Moordenaar' die maar terug moet komen maar dan wel op luchtbanden en het moet gaan rijden van de haven naar het centrum. Dit komt niet alleen de mensen die daar wonen maar ook het toerisme ten goede. Na nog enkele verhalen sluit hij zijn betoog af en zingen we samen twee liedjes in het Huizer dialect, waarvan de tekst luidt:

*Draed deur de naelde
en de naelde deur de draed
Waar zallen wij dee vossies jagen
Deur de nelleboog of deur de wagen
Draed deur de naelde
En de naelde deur de draed.*

*D'r is een hooibarg in de brangd ëvleugen
Haal de spuut, haal de spuut
En dan kómt de brangdweer annëvleugen
En die maakt 't uut, die maakt 't uut.*

Van dhr. Schipper krijgen we uitleg hoe het lied 'Draed deur de naelde' is ontstaan.

Ongeveer 200 jaar geleden was er in Huizen een weverij daar zongen de weefster dit lied.

Marianne sluit de bijeenkomst af en wenst iedereen nog een gezellig samenzijn onder het genot van 'een hapje en een drankje'. Daar werd door de bezoekers met plezier gebruik van gemaakt.

Het jubileum werd bijgewoond door de locoburgemeester, dhr. Roland Boom. Ook kwam de directeur van Eemland Reizen, dhr. J. van Leeuwen, ons verrassen met een mooie bos bloemen voor Lies Grimbergen en een cadeau voor de 'busleden'.



Tekst: Iet van Saane

Voor u gelezen

CinePlus films bij Kinopolis Huizen

Wij kijken er naar uit je te mogen verwelkomen tijdens de Cineplus-voorstellingen in een van onze bioscopen, waar je tegen een voordelig tarief (**€9,50**) vanuit de heerlijke ruime stoelen kunt genieten van een film in het beste beeld en geluid dat je van Kinopolis gewend bent. Voor aanvang of tijdens de pauze van de film trakteren we je graag op een gratis kopje koffie of thee met wat lekkers. Aanvang 14.00 uur. **Wees op tijd!** Hier staan de titels. De beschrijving van de films vindt u op de website: kinopolis.nl/cineplus/.

<u>Titel</u>	<u>Vertoningsdatum</u>
Laatste Ronde	5 & 6 december
Thelma	9 & 10 januari
De Wilde Noordzee	23 & 24 januari
Een Schitterend Gebrek	6 & 7 februari
The Room Next Door	6 & 7 maart
Conclave	20 & 21 maart
Beyond, Ode to the Earth	3 & 4 april
Hier/Here	17 & 18 april
Tegendraads	8 & 9 mei
Monsieur Aznavour	22 & 23 mei
Le Roman de Jim	5 & 6 juni
Bridget Jones: Mad About the Boy	19 & 20 juni

Veelvoorkomende technieken van online criminelen



Zich voordoen als iemand anders: Criminelen doen alsof ze een familielid, vriend of een bekende organisatie zijn, zoals de overheid of uw bank. Hierdoor lijkt het alsof de boodschap betrouwbaar is.

Emoties gebruiken: Ze spelen in op uw emoties, zoals nieuwsgierigheid of angst. Ze proberen u te laten voelen dat u snel moet reageren, vaak door te dreigen met nare gevolgen.

Tijdsdruk: Criminelen willen dat u snel handelt. Ze zetten u onder druk zodat u niet goed nadenkt. Neem altijd de tijd om te controleren of het echt is, want echte organisaties zetten u nooit onder druk.

Noodgevallen creëren: Soms doen ze alsof er een urgent probleem is, zoals dat uw rekening of account geblokkeerd wordt als u niet snel uw gegevens bijwerkt. Dit speelt in op je angst om iets te verliezen.

Te mooie aanbiedingen: Ze bieden kortingen of acties aan die te mooi zijn om waar te zijn. Dit is vaak een manier om u te verleiden om op links te klikken of persoonlijke informatie te geven.

Persoonlijke informatie: Criminelen gebruiken soms informatie die ze online over u hebben gevonden, omdat het lijkt alsof ze u goed kennen. Dit kan u een gevoel van vertrouwen geven.

Overdreven vriendelijkheid: Ze proberen uw vertrouwen te winnen door heel vriendelijk en behulpzaam te zijn. Dit maakt het moeilijker om te geloven dat ze slechte bedoelingen hebben.

Uitnodiging

Uitnodiging voor de ANBO-PCOB-middag op woensdag 8 januari a.s. in de Zenderkerk

Het bestuur van onze afdeling Huizen nodigt u hierbij hartelijk uit met ons samen te komen voor een gezellige Nieuwjaarsontmoeting in de Tuinzaal.

Teun en Annemarie Huisman zullen u deze middag aan de hand van prachtige foto's meenemen in 'de wereld van de paddenstoelen'.

Het programma begint om 14.30 uur. De zaal is open om 14.00 uur.



In de pauze staan koffie en thee voor u klaar en na afloop

een hapje en een drankje voor de toost.

Mocht u geen vervoer hebben bel dan op tijd naar Lies Grimbergen (06 5183 5651). Zij zal haar best doen vervoer voor u te regelen.

Indien er leden bereid zijn de leden die niet zelfstandig kunnen komen te rijden, bel dan aub ook naar Lies.

Busreizen

Busreizen in 2025

Ook in het jaar 2025 hopen wij weer een aantal mooie busreizen te gaan maken. In de Nieuwsbrief, die eind januari 2025 uitkomt, verwachten wij u de eerste busreis bekend te maken. Dit jaar staat staat onze eerste busreis in april gepland.

Mededeling

Fotografie en Privacy

Zoals u regelmatig ziet worden bij de busreizen en activiteiten van onze afdeling vaak foto's gemaakt. Die worden soms ook gepubliceerd in de Nieuwsbrief en op onze website. Die zijn openbaar toegankelijk. De meeste leden vragen er vaak naar en vinden het leuk iets terug te zien van hun belevenissen. Maar zonder uw toestemming mogen die niet duidelijk herkenbaar geplaatst worden i.v.m. de wetgeving op de privacy.

Het is voor mij en anderen die de foto's maken onmogelijk om iedereen daarvoor elke keer om toestemming te vragen. Mocht u er echter bezwaar tegen hebben dat we een foto van u maken, of dat we die publiceren, laat ons dat dan meteen weten. Dan kunnen we daar rekening mee houden. T.H.

Gezellig, met elkaar...

Eten in 'De Oude Pastorie' (alleen voor leden)

In verband met de kerstvieringen van de kerken gaan we al op 3 en 4 december heerlijk eten.

De zaal gaat open om 18.00 uur. De inloop is tussen 18.00 uur en 18.15 uur (a.u.b. niet eerder).

Kosten: € 19,50 voor het hele menu:

- Vers gemaakte soep
- Hoofdgerecht, inclusief een drankje
- Dessert
- Koffie met een bonbon van het huis toe

Vanaf januari 2025 eten we weer samen op de 2^e donderdag en de 3^e dinsdag van de maand, dus: op donderdag 9 en dinsdag 21 januari, op donderdag 13 en dinsdag 18 februari en op donderdag 13 en dinsdag 18 maart.

Anmelden of afmelden uiterlijk op de vrijdag van tevoren tot 11.00 uur bij Annie van As voor de dinsdag: 035 526 9780 of anvanas@planet.nl en bij Trieneke Kruimer, uiterlijk op de maandag van tevoren tot 11.00 uur voor de donderdag: 035 526 2261 of trieneke.kruimer@gmail.com.

Vaste deelnemers hoeven zich niet aan te melden. U moet zich wel afmelden als u niet kunt komen, uiterlijk de vrijdag of maandag van tevoren.

Betalen: Bij voorkeur met pin

Koffiedrinken in 'De Brassershoeve'

U bent ook in 2025 van harte welkom op elke eerste woensdag van de maand vanaf 10.30 uur, behalve op 1 januari, dan is 'De Brassershoeve' gesloten. Dus op woensdag **5 februari** en **5 maart** staat de koffie en thee weer voor ons klaar.

De koffie kost € 1,50 en de cappuccino € 2,00.

De website van onze afdeling werkt weer!

Het was wel even wennen, omdat alles anders gaat dan voorheen. Voor de foto's heb ik voorlopig een eigen manier gevonden.

Hoe komt u op de website?

1. Als u meer wilt weten over de ANBO-PCOB, dan gaat u eenvoudig naar www.anbo-pcob.nl. Dan kiest u daar wat u wilt weten.
2. Wilt u de website van onze afdeling Huizen openen, dan kiest u het lange adres: www.anbo-pcob.nl/afdelingen/afdeling-huizen en sla dat zo mogelijk snel op voor later.
3. Leest u de Nieuwsbrief op dit moment digitaal (op een iPad of op computer), klik dan hier: anbo-pcob-huizen. Veel succes, Teun Huisman

Colofon

Bestuur ANBO-PCOB Afdeling Huizen

Marianne Oor-van der Molen, voorzitter

Middelgronden 239, tel.: 06 1001 1656

E-mail: marianne@familieoor.com

Henk Wiesenekker, 1^e secretaris

Twijg 12, tel.: 06 1085 2987

E-mail: pcobhuizen@outlook.com

Iet van Saane-Verhoeven, 2^e secretaris

Paardebloem 8, tel.: 06 2844 6451

E-mail: ietvsaane@gmail.com

Tijmen Bout, 1^e penningmeester

Labradorstroom 25, tel.: 035 525 4812

E-mail: tijmen.bout@ziggo.nl

Bankrekening: ANBO-PCOB Afd. Huizen,

IBAN-nummer: NL 63 RABO 0329 9666 34

Jan Moll, 2^e penningmeester

Karel Doormanlaan 83, tel.: 035 526 1306

E-mail: janmoll@kpnmail.nl

Annemarie Huisman-Groenendijk, PR

De Regentesse 71, tel.: 06 5127 6351

E-mail: annemarie.huisman.gr@gmail.com

Lies Grimbergen-Tielkemeijer,

opgave busreizen en coörd. activ. comm.

Ambonlaan 80, tel.: 06 5183 5651

E-mail: liesgrimbergen@ziggo.nl

Ledenadministratie:

Annie van As

Labradorstroom 5, tel.: 035 526 9780

E-mail: anvanas@planet.nl

Commissie Lief en Leed:

Anne Makkinje-van der Eem (december)

Zadelrob 32, tel.: 035 525 5013

E-mail: amakkinje@casema.nl

Joke Hiemstra-Mook (januari)

Naarderstraat 66 H, tel.: 035 526 4948

E-mail: jr.hiemstra@planet.nl

Bezorging Magazine van ANBO-PCOB

Cor Van der Poel

Fauna 29, tel.: 035 525 5386

E-mail: cvanderpoel@hotmail.com

Redactie Nieuwsbrief en webmaster

Teun Huisman

De Regentesse 71, tel.: 035 526 0600

E-mail: teunhuisman@ziggo.nl

Website ANBO-PCOB afdeling Huizen

www.anbo-pcob.nl/afdelingen/afdeling-huizen

Kopij volgende Nieuwsbrief (jan./febr.)

Inleveren uiterlijk op vrijdag 17 januari.

Nieuwsbrief nr. 1 verschijnt op 28 januari samen met ANBO-PCOB Ouder EN Wijzer.

1984 – 2024

- Onze PCOB Huizen bestond 40 jaar -