

Van de voorzitter ...

Deze nieuwsbrief staat in het teken van de naderende Koningsdag.

Ik ben eens in de geschiedenis van deze feestdag gedoken en kwam allerlei leuke zaken tegen. Dat leest u verderop.

Maar even iets anders...

Geboorte en sterven liggen in ons leven dicht bij elkaar.

Wij werden onlangs weer opa en oma van een kleindochtertje. Een klein kruimeltje van nog geen 5 pond. Vreugde alom

Maar ook werden we in diezelfde periode geconfronteerd met het overlijden van een dierbare. Maar ook al zat het sterven er al lang aan te komen, het is altijd onverwacht.

En dan doen er zich allerlei complicaties voor waarop we niet zijn voorbereid.

Simpele zaken: begraven of cremieren, rouwdienst of herinneringsbijeenkomst, Welke muziek laten we horen, wel of geen bloemen en/of toespraken.

Het probleem was, dat hierover nooit gesproken was. De nabestaanden wisten dus eigenlijk niet wat ze moesten doen.

Dus geef ik u graag het volgende mee:

Bespreek met je partner en kinderen wat je wensen zijn na het overlijden en schrijf het op. Nog liever schrijf zo nauwkeurig mogelijk op hoe je alles geregeld wilt hebben.

De achterblijvenden hoeven dan niet in een soort van "raadmodus" te verzinnen hoe het moet.

En verder : noteer ook ergens de gegevens van banken, verzekeringen, pincodes, wachtwoorden e.d.

Denken van "dat weten de kinderen wel " is absoluut een verkeerde gedachte.

Zo voorkomt u vooraf ook een heleboel narigheid.

Ik hoop, dat u er iets aan heeft en iets mee gaat doen.

Genoeg hierover.

Graag wil ik u wijzen op de bijeenkomst van dinsdag 14 mei – zie verderop.

Geniet straks van Koningsdag – op de tv vanuit Emmen.

En op 4 mei herdenken we de gevallenen uit de oorlogen van deze eeuw.

Misschien heeft u de serie <De Joodse Raad> onlangs nog op de tv gezien.

Dan heeft u een extra punt om bij de 4 mei herdenking te gedenken.

Een hartelijke groet,

Piet van Verseveld

De jaarlijkse busreis

De datum had u al genoteerd: woensdag 12 juni 2024.

Het reisdoel Volendam met een bezoek aan een oude boerderij, een heerlijke lunch en een rondvaart naar Marken. In

Volendam heeft u gelegenheid het stadje op eigen gelegenheid te verkennen.

Aanmelden bij Sjanie Kanters 0623169270

Uw aanmelding moet vóór 1 juni binnen zijn.

Vertrek uit Poortugaal 8.45 uur (bushalte Beatrixstraat) en vanuit Rhoon 9.00 uur bij Maranathakerk. Terugkomst ca 17.30 uur



Om allerlei misverstanden te voorkomen is er een protocol :

PROTOCOL

1. Onze leden gaan altijd voor, **prijs € 40**
2. Introducees komen op de wachtlijst en horen een week voor de reisdatum of er plek over is. Ze betalen het volledige bedrag van € 60

- Betaling van het bovengenoemde bedrag onmiddellijk bij de inschrijving

IBAN-nummer: NL16 RABO 0355 3627 59

Ten name van: PCOB afd Albrandswaard

Omschrijving: busreis 2024



De volgende bijeenkomst

Dinsdag 14 mei komt mevrouw Jannie van Rijn spreken over Corrie ten Boom, een verzetsstrijdster uit de 2^{de} wereldoorlog.



Corrie ten Boom wordt op 15 april 1892 in Amsterdam geboren. Ze groeit op in Haarlem in een orthodox-protestants gezin. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is hun huis aan de Barteljorisstraat een schuilplaats voor onderduikers. Mensen die voor de Duitsers op de vlucht zijn: Joden, maar ook leden van het verzet. De familie handelt vanuit hun christelijke geloof en

biedt in 1943 en 1944 honderden mensen onderdak.

In Haarlem is het ouderlijk huis, waar de joden verstopt zaten, te bezoeken.



Lief en leed ledennieuws : (stand van zaken 15 april 2024)

Jarigen

- Er zijn heel wat leden jarig in de periode tot 4 juni, maar niemand in een kroonjaar

Het bestuur wenst de jarigen een mooie, gezellige dag toe

(vermelding alleen bij kroonjaren eindigend op 0 of 5)

Contributie 2024

Dit verzoek geldt alleen voor degene, die zijn/haar contributie nog NIET BETAALD heeft.

Zou u zo vriendelijk willen zijn om het op u van toepassing zijnde contributiebedrag (*meer mag ook*) over te maken als u dat nog niet heeft gedaan?

Te betalen: € 32,-- voor een alleenstaand lid
€ 50,-- voor een leefverband/echtpaar

IBAN-nummer: NL16 RABO 0355 3627 59

Ten name van: PCOB afd. Albrandswaard

Omschrijving: Contributie PCOB 2024



Jan Ponstein
Penningmeester PCOB-afdeling Albrandswaard
06 10 62 69 18



Folder : DOE MEE

De Gemeente en Welzijn Albrandswaard hebben deze folder gemaakt, die vol staat met allerlei interessante adressen. De hele folder staat ook op de website om nog eens rustig na te lezen.

Klik op de foto om folder te openen



De historische achtergrond van Koningsdag

Nationale feestdagen in de 19de eeuw

WILLEMSPARKFEEST



Het begin van Konings- of Koninginnedag als een jaarlijks gevierd feest ligt in de negentiende eeuw.¹ De verjaardag van koning Willem I op 24 augustus werd vooral in grotere steden gevierd met kerkdiensten en parades. Het was geen groot feest. Het ging vooral om ceremonieel vertoon en dat gold ook voor de verjaardag van Willem II en aanvankelijk ook voor de verjaardag van koning Willem III.

'Koningsdag' was een feest dat lokaal werd georganiseerd en gevierd. Volgens diverse krantenberichten naar aanleiding van de verjaardag van Willem III vormde de feestdag een voortzetting van het vieren van Waterloo-dag op 18 juni ter herinnering aan de veldslag in 1815 waarin Napoleon werd verslagen. De veldslag betekende het begin van het Koninkrijk der Nederlanden en het vieren van de zege van de prins van Oranje en de geallieerden op Napoleon werd een belangrijke nationale feestdag voor de kersverse natie. Het was zelfs een internationale feestdag want in 1844 werd Waterloo-dag onder meer in Londen gevierd.² De herdenking van Waterloo werd vanaf 1816 gevierd, met een bid- en dankdag, een ritueel uit de tijd van de Republiek dat Willem I in ere had hersteld. Na een oproep van staatswege kwamen gelovigen bijeen in hun kerk om Gods zegen af te roepen over het vaderland of als dank voor hun voorspoed.³

Koningsdag



Portret van koning Willem III van Pieter de Josselin de Jong

Vanaf het midden van de negentiende eeuw worden de verjaardagen van de leden van het Koninklijke Huis jaarlijkse volksfeesten in Nederland. Dit gold allereerst voor de verjaardag van Koning Willem III (1817-1890) op 19 februari. Zijn Koningsfeest werd in diverse steden gevierd met verlichting, muziek en vuurwerk, vlaggen en wedstrijden voor het 'volk'.

Groots werd het 25-jarige regeringsjubileum van de koning gevierd op 12 mei 1874. In het bijzonder in de steden werd veel werk gemaakt van het feest en dit trok mensen aan vanuit het platteland.

De feesten ter ere van Willem III werden kennelijk op verschillende dagen gehouden, niet op een en dezelfde dag. De Haag had het feest gepland op vrijdag 15 mei maar door het slechte weer is het programma slechts gedeeltelijk uitgevoerd.

Iedereen, jong en oud, van alle standen, uit steden en dorpen, liep intussen al ruim een dag met een oranje kokarde op de jas.

Ook in de dorpen

Vaak is gedacht dat het vieren van Oranjefeesten beperkt bleef tot voornamelijk het feestelijk decoreren van de steden door het lokale gemeentebestuur. Het vieren van Wilhelmina's verjaardag zou omstreeks 1884 tot een nationaal feest uitgroeien.

Koninginnedag

Naast Koningsdag kende men Koninginnedag en Prinsessendag. De verjaardag van Emma, de tweede echtgenote van Willem, werd op 2 augustus gevierd als een volksfeest met verlichting in de bossen, muziek en volksspelen in de middag. Ook werden de vorstelijke verjaardagen gevierd in de overzeese gebiedsdelen. Als nationale feestdag nam Emma's Koninginnedag omstreeks 1883 de rol over van Waterloo-dag.

Overigens vierde men ook al eerder, in de zeventiende en achttiende eeuw, verjaardagen van stadhouders en hun echtgenotes.⁹ In de achttiende eeuw was het in bepaalde kringen gebruikelijk om de verjaardag te vieren van stadhouder Willem V op 8 maart. Deze dag stond bekend als Prinsen dag, in de kranten ook wel omschreven als Prinsjesdag. Er zijn prenten met afbeeldingen van illuminaties, de decoraties met vuurwerk, die voor hun viering werden afgestoken.

Wilhelmina

Prinsessen dag ontstond als een kinderfeest ter ere van Wilhelmina die 31 augustus 1880 was geboren. Dit betekende vakantie op alle scholen, chocolade en koek voor de armen, oranjestrikken op de hoed en schouder. Haar verjaardag viel gunstig, op de laatste dag van de schoolvakantie en het vijfjarige meisje riep meer emotie en sympathie op dan haar vader koning Willem III. Na het overlijden van Willem III veranderde Prinsessen dag in Koninginnedag. Wilhelmina's verjaardag oversteeg andere nationale feestdagen in belang. De behoefte aan een groots gevierd Koninginnedag en aan Oranjefeesten en -rituelen zijn deels het gevolg van groeiende nationalisme in de negentiende eeuw.

De Oranjefeesten aan het einde van de negentiende eeuw liepen parallel met de levens van het vorstenhuis; elk lid van het koninklijke huis had zijn of haar eigen volksfeest, namelijk Koningsdag, Koninginnedag en Prinsessendag. De verandering van Prinsessen dag in Koninginnedag toen Wilhelmina in 1898 koningin werd, was dan ook geen nieuwe feestdag, maar een logisch vervolg op háár Prinsessen dag en op de Koninginnedag van haar moeder Emma. Wilhelmina's 'kinderfeestje' werd nu Koninginnedag. Dorpen en steden hingen die dag vol versieringen en voor de kinderen waren er spelletjes. De schooljeugd zong Nederlandse volksliedjes voor de



HET KONINGINNEFEEST TE ROERMOND.
Te Roermond heeft men op feestelijke wijze de herdenking van koningin Wilhelmina's verjaardag en het gouden jubilee van de Koningin-Moeder gevierd. Het groote défilé op het Marktplaats.

burgemeester. Maar koningin Wilhelmina zélf liet zich in het land niet zien, behalve in 1930, toen ze vijftig werd. Limburger of Fries, katholiek of protestant, dat hoorde niet zoveel meer uit te maken. Mensen moesten zich vooral Nederlander voelen. Prinsessen dag werd gevierd op 31 augustus, de verjaardag van Prinses Wilhelmina. De nieuwe feestdag verving de plaatselijke oogstfeesten, die aan het eind van de zomer werden gehouden.



Bloemenhulde voor H.M. Koningin Juliana – Leeuwarder Courant, 2 mei 1949

Intreden en inhuldigingen

Met de troonsbestijging van Juliana in 1948 veranderde Koninginnedag. Zij wilde zich juist niet afzijdig houden en vierde haar verjaardag op 30 april samen met haar familie én de bevolking. Het defilé op paleis Soestdijk, waarbij een bonte verzameling Nederlanders langs het bordes liep met bloemen en cadeaus, werd beroemd.

Wie niet afrees naar Paleis Soestdijk kon het defilé volgen op televisie met het commentaar van Dick Passchier, die elke kruidkoek en elke wandtegel even opgewonden aanpreef als ware het een wereldwonder.

Ook de nieuwere vorm van Koninginnedag geïntroduceerd door Koningin Beatrix met bezoeken aan een of twee gemeenten kunnen gezien worden in het licht van de geschiedenis.

Beatrix besloot bij haar troonsbestijging in 1980 dat de verjaardag van haar moeder Koninginnedag zou blijven. Het defilé op Soestdijk werd afgeschaft. In plaats daarvan trokken koningin Beatrix en de koninklijke familie op 30 april zelf het land in. In 2013 gaf de koningin het stokje door aan haar zoon Willem-Alexander en werd Koninginnedag *Koningsdag*.



Bizarre familienamen: Napoleon plagen of toch niet?



In 1811 diende iedere bewoner van Nederland op bevel van de Franse keizer Napoleon Bonaparte te kiezen voor een vaste familienaam. Voor de vele families die zo'n naam al hadden, veranderde er niets, omdat ze deze gewoon mochten houden. Maar een eigen achternaam was nog niet algemeen, want vooral in de wat

lagere milieus maakte men nog gebruik van patroniemen, zoals Jansz, zoon van Jan.



Sommige achternaam lozen vonden het allemaal maar niets en velen dachten dat dat Napoleontische gedoe snel tot het verleden zou gaan behoren, reden om *for the time being* maar even een gekke naam te bedenken, dus met een dikke middelvinger naar de Fransozen. Althans, zo gaat het verhaal. Zo lezen we in het artikel 200 jaar burgerlijke stand in Historiek van september 2011 de volgende passage:

(...) Sommige tegenstanders van Napoleon of mensen die het allemaal niet zo serieus namen bedachten rare achternamen als Boterkop, Armoedzaaier en Naaktgeboren.

Maar klopt dat wel? We gingen een paar rare en vieze namen na die duidelijk het resultaat zouden kunnen zijn van anti-Napoleontische weerbarstigheid.



Napoleon gekroond door de Tijd schrijft het Burgerlijk Wetboek - Jean-Baptiste Mauzaisse, 1833

Poepjes

Tja, wie noemt zich nou zo? Is dit nu een voorbeeld van zo'n gekke naam? 'Poepjes' komt uit Friesland en alle mensen met die naam hebben nagenoeg zeker dezelfde stamvader. Eerst iets over de naam, want die is niet wat het lijkt. De etymologie is niet helemaal duidelijk. Het kan een patroniem zijn op basis van de voornaam Poepje, een koosnaampje voor Poppe. Maar de achternaam kan ook refereren aan het woord 'poepe', waarmee eertijds iemand uit Duitsland werd aangeduid, in het

bijzonder een Westfaalse seizoenarbeider. In 1947 waren er nog 563 naamdragers Poepjes, in 2007 slechts 281. Het is duidelijk dat velen deze onaantrekkelijke naam bij de burgerlijke stand hebben laten wijzigen. Maar wie was nu de stamvader? Na enig genealogisch spitten blijkt het om Jan Poepjes te gaan, geboren in 1695 ergens in Friesland. Het ging hier dus niet om een plagerijtje richting de Franse bezetter, maar toch maakte kleinzoon Jacob Jans Poepjes (1744-1814) de naam in 1811, dus het jaar waarin achternamen verplicht werden gesteld, officieel.

Naaktgeboren

Ook deze naam gaat veel verder terug dan 1811. De Nederlandse Familienamendatabank hierover: *De familienaam Naaktgeboren is waarschijnlijk ontstaan uit een taalreproducerende bijnaam die werd gegeven aan iemand die bijvoorbeeld eens of bij herhaling opmerkte dat we allemaal naakt zijn geboren en zo blijf gaf van zijn Hollandse nuchterheid.*

Toch kan het niet anders zijn dat veel Naaktgeborenen hun naam inmiddels hebben laten wijzigen. Waren er 604 in 1947, het aantal was in 2007 slechts toegenomen tot 618, waar je eerder een verdubbeling zou verwachten. De naam komt uit Barendrecht en het eerst vermelde familielid is Lenaert Naeckgeboren, die leefde rond 1545-1580, dus lang voor de Franse bezetting.

Vollenbroek

Ook dit is niet voor iedereen een even plezierige achternaam, al is de betekenis hier eveneens niet wat het lijkt. 'Broek' staat voor een stuk laaggelegen, soms drassig land, vergelijk het met Broek in Waterland. 'Vol' duidt op vruchtbaar, of wellicht veel. Deze geruststellende etymologie weerhield de meeste naamdragers ervan de naam te wijzigen. Waren er in 1947 nog 183 Vollenbroeks, in 2007 was dat aantal gestegen tot 335.

De oudste vermelding van de naam Vollenbroek lijkt van Euphemia (Fenneken) ten Vollenbroek, geboren rond 1671 in Twente, te zijn. Het woordje 'ten' duidt nog eens extra op een toponiem. Gelukkig maar. Ook hier is de naam niet pas bedacht in 1811.



Kutschruiter

Los van de vraag wat een *schrüter* nu eigenlijk is, zijn vooral vrouwen, vanwege de eerste lettergreep, vaak nogal verlegen om in het openbaar hun naam te noemen. Maar geen zorg, deze uit Duitsland stammende naam was al ver voor 1811 in gebruik en was een

CODE CIVIL DES FRANÇAIS.

TITRE PRÉLIMINAIRE.
DE LA PUBLICATION, DES EFFETS
ET DE L'APPLICATION DES LOIS
EN GÉNÉRAL.

ARTICLE 1.^{er}

LES lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le PREMIER CONSUL.

Elles seront exécutées dans chaque partie de la République, du moment où la promulgation en pourra être connue.

La promulgation faite par le PREMIER CONSUL sera réputée connue dans le département où siège le Gouvernement,

Décreté le 14 Ventôse an XI.
Promulgué le 14 du même mois.

beroepsnaam, namelijk koetsruiter. Friedrich Kutschenreutter, die leefde van circa 1575 tot 1636, was de oudst bekende naamdrager. Er zijn een paar variaties op deze naam en het totale aantal is tussen 1947 en 2007 sterk toegenomen.

Kortom, op het eerste gezicht heeft het gros van de vieze, gekke namen geen link naar de Napoleontische plicht om een achternaam te kiezen. De vraag is zelfs of er in 1811 überhaupt bizarre namen bij de burgerlijke stand zijn aangegeven onder het mom van 'het is maar voor tijdelijk' en dan zijn natuurlijk vooral – maar niet alleen! – die namen interessant die nog steeds bestaan.

Omzien naar elkaar.

Wanneer u hoort dat er een medelid in het ziekenhuis opgenomen is of ziek thuis is, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan onze secretaris **Han Simonse**, **0651054100**

Nieuwe leden kunnen worden aangemeld bij Han Simonse, 0651054100

Vervoer naar contactmiddagen

Het bestuur zoekt **CHAUFFEURS** die willen rijden als iemand vervoer nodig heeft om de contactmiddag te bezoeken en moet worden gehaald en gebracht.

Aanmelden bij Han Simonse 06 51054100



Ledenadministratie.

Wij willen u vragen om wijzigingen in uw gegevens, zoals verhuizing, verandering van telefoonnummer en e-mailadres te melden bij onze ledenadministrateur, per email: ad.haeck@xs4all.nl

Verder zou onze administrateur graag van degenen die wel over een E-mailadres beschikken dit graag willen ontvangen.

Het PCOB Magazine en nieuwsbrief.

Het eerstvolgende vernieuwde Magazine komt 4 juni 2024 uit.

De volgende nieuwsbrief is daar weer bij, dus niet meer zoals u gewend was aan het einde van de maand.

Mocht u een bijdrage hebben die u graag geplaatst zou willen zien, dan zouden wij dat graag voor 24 mei 2024 a.s. in ons bezit willen hebben. U kunt uw bericht sturen per brief of per e-mail naar de redactie. De redactie houdt zich wel het recht voor om kleine wijzigingen in de tekst aan te brengen en teksten in te korten.



Samenstelling van bestuur:

Piet van Verseveld	<i>voorzitter</i>	Dorpsdijk 115i	3161 CA Rhooon	06 38551348
Han Simonse	<i>secretaris</i>	Molenweg 8	3171CN Poortugaal	06 51054100
Jan Ponstein	<i>adm/penningm.</i>	Bl. Wetering 22	3176 XB Poortugaal	06 10626918
Sjanie Kanters	<i>bestuurslid</i>	Dr.Wm.Vosstr 23	3172 VK Poortugaal	06 23169270

Redactie nieuwsbrief: Piet van Verseveld
Website : <https://www.pcob.nl/afdelingen/albrandswaard/>
Emailadres : info.pcobalbrandswaard@yahoo.com
Banknummer Rabobank : NL16 RABO 0355 3627 59.

Belastingzaken (HUBA 's) Ad Haeck(contactpersoon) 0612476155
Wim Kranenburg 010 5067077

Nieuwsbrief -gedrukte versie en coördinatie bezorging Magazine

Alie van den Berg-Welink 5016891

Bezorgers Poortugaal:

Anton Mons 5018764

Han Simonse 5017991

Fam. Dubel-Buesink 5017159

Rhooon:

Alie van den Berg-Welink 5016891

Marijke Haeck-Prevo 5018146

Paula Barendregt-Opmeer 5018828

Riet de Lange-Lengkeek 5016383

Joop van Dommelen 5018538

Jan `t Hart 5016129

Arend Vrijhof 5016897

Omzien naar elkaar:

Poortugaal: Pleuni Vrijhof 5019054

Sjanie Kanters-Boender 0623169270

Rhooon: Tiny van den Berg-Ouwens 0623744751

Joke Bijl-van Wijnen 06-47565118

Adrie Dubel-Roskam 06 16980237

Ada den Arend-van de Merwe 5016672

Riet Bloem-Westerveld 5018245

Miep Mastenbroek- den Ouden 06 21625140

Afdrukken Nieuwsbrief:



in Hoogvliet

Verdere info kunt u vinden op onze website :
<https://www.pcob.nl/afdelingen/albrandswaard/>