

Ik neem je mee
naar de hof van
Getshemane
Prachtige schoonheid
maar nu plaats van
grote eenzaamheid
Slapende volgelingen
en een
twijfelende Redding
Donkere tijding
van angst maar
Vaders leiding
Zeker onderdeel
van Gods plan
en groter geheel
Kleine kracht
genade genoeg
straks volbracht.

- Leo Heuvelman -

Van de voorzitter ...

Heeft u goed gekeken ?

Bovenaan de nieuwsbrief het nieuwe logo, dat de PCOB-ANBO na de fusie van 1 januari 2024 hebben gemaakt. Het logo, dat twee mensen uitbeeldt, zat ook in de CO van het oude PCOB logo verwerkt. Lees verderop in de nieuwsbrief.

Op 24 januari heb ik een bijeenkomst bijgewoond waarin alle zaken van de fusie aan de orde kwamen en ik ging er met een goed gevoel weg. In het februari Magazine heeft u een interview met de nieuwe directeur kunnen lezen en ik moet zeggen : een pittige tante !! Dat heeft u kunnen lezen in het eerste PCOB Magazine. Ze gaat ervoor en heeft haar zaken goed op orde. In de loop van het jaar komen zaken als contributie e.d. voor de nieuwe vereniging aan de orde. En zoals ik al eerder vertelde : voor ons zullen de contactmiddagen en busreis NIET veranderen.

Verder staat er iets te lezen over de folder van de Gemeente en Welzijn Albrandswaard in deze nieuwsbrief.

Wij mogen terugkijken op een redelijk bezochte ledenvergadering op 20 februari. Het bestuur heeft alle zaken van het vorige jaar de revue laten passeren en de financiën werden door de leden in orde bevonden.

Hoe de toekomst er van onze afdeling gaat uitzien hangt natuurlijk wel af van een aantal belangrijke zaken : krijgen we de volgende jaren nog subsidie van de gemeente Albrandswaard; hoe wordt de contributie van de nieuwe ANBO-PCOB in de toekomst en de landelijke afdracht; blijft het ledental enigszins stabiel; wordt het drukken van de ca 40 nieuwsbrieven ook nog steeds gesponsord door PlusPrint in Hoogvliet.

Ook de kosten van alle activiteiten, zaalhuur en sprekers en busreis zijn er ook niet goedkoper op geworden.

Zomaar even vier belangrijke punten waarover het bestuur het hoofd breekt. En de goede lezer merkt hierbij op dat het voornamelijk over de centen gaat. Maar we zijn vastbesloten door te gaan.

Daarom hopen wij, dat u dezelfde insteek heeft.

Deze nieuwsbrief staat in het teken van Pasen.

U zult erin van alles kunnen terugvinden over het belangrijkste feest in de christelijke kerken.

En daarmee wens ik u veel leesplezier.

Een hartelijke groet

Piet van Verseveld



De volgende bijeenkomst is de paasviering



Dinsdag 26 maart willen we met elkaar stilstaan bij het lijden, sterven en de opstanding van Jezus Christus. We doen dat met een liturgische viering en aansluitend is een broodmaaltijd. Dit begint om 12 uur in de hal van de Maranathakerk, Dorpsdijk in Rhoon.

Aanmelden voor de broodmaaltijd bij :
Sjanie Kanters, tel 06 23169270

Dit moet wel vóór 17 maart gedaan zijn !!!

Wilt u een contactmiddag bezoeken, en heeft u geen vervoer : dan is er AutoMaatje Albrandswaard, die in de gemeente Albrandswaard sinds september 2019 minder mobiele plaatsgenoten vervoert van A naar B.

ANWB **AutoMaatje**



Reserveren kan minimaal 2 werkdagen van tevoren, liefst eerder, via SWA 0105018322 tussen 9 uur en 12 uur 's ochtends. Een rit kost ca. 33 cent per kilometer en eventuele parkeerkosten ter plaatse. De meter begint te lopen voor de deur van de chauffeur.

Verdere programma tot aan de zomer :



Dinsdag 16 april komt de Stichting Ambulance wens

Dinsdag 14 mei komt mevrouw Jannie van Rijn spreken over Corrie ten Boom, een verzetsstrijdster uit de 2^{de} wereldoorlog. Ze had in haar huis een schuilplek voor joden.



De jaarlijkse bustocht is **WOENSDAG 12 juni**
Later hierover meer informatie

Lief en leed ledennieuws : (stand van zaken 7 maart 2024)

Jarigen

- 23 maart mevr. A. Baai-Berkhout 95 jaar
't Wiel 2 -kamer 103 3171 BJ Poortugaal
- 23 maart de heer K. van der Steen 85 jaar
Landjonker 44 3171 HJ Poortugaal
- 26 maart mevr. H v.d. Driesche-v.d. Nadort 80 jaar
Bartokstraat 16 3161 WB Rhoon
- 6 april mevr. C. v.d. Engel-Voogd 85 jaar
Bartokstraat 13 3161WB Rhoon



- 11 april mevr. C.C. Keij-Bouman 75 jaar
Sleedoorn 25 3171 PN Poortugaal
- 17 april de heer A.A. Fakkert 80 jaar
Rhoonsedijk 66 3161 PN Rhooon

Het bestuur wenst de jarigen een mooie, gezellige dag toe

Huwelijksjubileum

- 23 maart de heer en mevr. den Otter-Mons 50 jaar
Kaasmaker 19 3171 HC Poortugaal



Het bestuur wenst het huwelijkspaar een mooie, gezellige dag toe

(vermelding alleen bij kroonjaren eindigend op 0 of 5)

Contributie 2024



Gelet op de verhoging van de landelijke afdrachtstarieven en de stijging van de eigen kosten heeft het bestuur van PCOB-Albrandswaard gemeend om de plaatselijke contributiebedragen na vele jaren te moeten verhogen: voor een leefverband van € 44 naar € 50 en voor een alleenstaande van € 28 naar € 32.

Zou u zo vriendelijk willen zijn om het op u van toepassing zijnde contributiebedrag (*meer mag ook*) **vóór 1 april a.s.** over te maken?

Te betalen: € 32,-- voor een alleenstaand lid
€ 50,-- voor een leefverband/echtpaar

IBAN-nummer: NL16 RABO 0355 3627 59

Ten name van: PCOB afd Albrandswaard

Omschrijving: Contributie PCOB 2024

Jan Ponstein

penningmeester PCOB-afdeling Albrandswaard

06 10 62 69 18



Het nieuwe logo

- Kleurrijk, krachtig (belangenbehartiging) maar ook menselijk en warm
- Gelijkwaardig tussen PCOB en ANBO
- Onderscheidend ten opzichte van andere logo's
- Modern
- Uniek grafisch beeldmerk (rondje met het verbindingssteken)
- Lang en kort te gebruiken, voorkeur voor kort



Palmpasen en Palmzondag – Eerste dag van de Goede Week



Palmpasen / Palmzondag - De intocht van Jezus in Jeruzalem (Publiek Domein - wiki)

De zondag voor Pasen (de laatste zondag van de vastenperiode) staat bekend als Palmzondag, ook wel Palmpasen of Passiezondag. Het is de eerste dag van de zogeheten Goede Week, waarin het lijden, sterven en de verrijzen van Jezus Christus worden herdacht.

Tijdens Palmpasen wordt specifiek stilgestaan bij de intocht van Jezus in Jeruzalem per ezel. Langs de weg stonden tijdens deze intrede mensen die Jezus jubelend verwelkomden. Deze gebeurtenis wordt onder meer beschreven in het evangelie van Markus.

"En velen spreidden hun klederen op den weg, en anderen hieuwen meien van de bomen, en spreidden ze op den weg. En die voorgingen en die volgden riepen, zeggende: Hosanna! gezegend is Hij, Die komt in den Naam des Heeren! Gezegend zij het Koninkrijk van onzen vader David, hetwelk komt in den Naam des Heeren! Hosanna in de hoogste hemelen! En Jezus kwam binnen Jeruzalem, en in den tempel." – Markus 11: 8-11a

Binnen de Katholieke Kerk wordt Palmpasen vaak gevierd met de zegening van palmtakken of takjes van buxusplanten of coniferen. Tijdens de katholieke viering van Palmpasen wordt als evangelielezing het hele lijdensverhaal van Jezus gelezen.



Jezus komt Jeruzalem binnen (Publiek Domein – wiki)

Palmpasienstok

Kinderen maken tijdens of vlak voorafgaand aan Palmpasen vaak een palmpasienstok. Deze bestaat uit een kruis met daarop verschillende vaste attributen. Het kruis zelf staat symbool voor Jezus' kruisdood en de palmtakken op de stok verwijzen naar de intocht van Jezus in Jeruzalem. Verder vindt men op de palmpasienstok vaak een haan van brood (als symbool voor het Laatste Avondmaal en Witte Donderdag), eieren (nieuw leven), dertig rozijnen (voor de 30 zilverlingen die Judas ontving nadat hij Jezus had verraden) en een krans (als symbool voor het koninkrijk van God).



Na afloop van de viering worden de palmpasienstokken soms weggegeven aan ouderen of zieken in de parochie of gemeente.

De traditie van het versieren van de palmpasienstok komt zowel binnen katholieke parochies als protestantse gemeenten voor.

Geschiedenis van de Matthäus-Passion van Bach

Het lijdens- en sterfverhaal van Jezus op muziek



Kruisiging van Jezus - Jacobello Albergno, 1375-97

De Matthäus-Passion is een van de langste en bekendste composities van Johann Sebastian Bach. De compositie vertelt het lijdens- en sterfverhaal van Jezus volgens het Evangelie van Matteüs.

Wanneer Bach het stuk precies componeerde is niet helemaal bekend. Ook is onduidelijk wanneer het stuk voor het eerst werd opgevoerd. Mogelijk was dit op 15 april 1729 in de Thomaskirche in Leipzig. Volgens sommigen gebeurde dit echter al een stuk eerder, namelijk op 11 april 1727, tijdens de vesper-dienst op Goede Vrijdag.

Voor zover bekend voerde Bach het stuk zelf vier keer op: in 1727, 1729, 1736 en in 1740. Na zijn dood in 1750 raakte de compositie, net als zijn



Matthäus-Passion van Bach, 1743–46

andere muziek, wat in de vergetelheid. Het zou tot 1829 duren voor de Matthäus Passion weer werd opgevoerd. De uitvoerder was Felix Mendelssohn. Het was de eerste uitvoering van het werk sinds het overlijden van Bach.

De Matthäuspassion is geschreven voor twee koren. Bach zette de hoofdstukken 26 en 27 uit het evangelie van Mattheus op muziek. In deze hoofdstukken wordt beschreven hoe Jezus wordt verraden en gekruisigd. Wie een uitvoering van het passiestuk bijwoont moet wel over wat zitvles beschikken. De Matthäus-Passion duurt, afhankelijk van de dirigent die het stuk opvoert, namelijk zo'n 2,5 tot 3 uur.

Matthäus-Passion in Nederland

In Nederland is het stuk momenteel niet meer weg te denken. Gedurende de passietijd, de periode voor Pasen, wordt de compositie op veel plaatsen opgevoerd. In 1870 werd de Matthäus-Passion voor het eerst in Nederland uitgevoerd, door Toonkunst Rotterdam. Amsterdam volgde vier jaar later met een uitvoering door Toonkunstkoor Amsterdam en het Parkorkest onder leiding van Johannes Verhulst.

Op 8 april 1899 voerde dirigent Willem Mengelberg de Matthäus-Passion voor het eerst met het Concertgebouworkest uit. Deze ingekorte versie werd opgevoerd door een groot orkest en een koor van 450 personen. De opvoering wordt wel gezien als hét begin van de Matthäus-traditie zoals die vandaag de dag in Nederland bestaat. Geïnspireerd door de opvoering van Mengelberg werd het stuk hierna namelijk op steeds meer plaatsen opgevoerd.



Grote of St. Vituskerk in Naarden

De Nederlandse Bachvereniging in Naarden besloot de Matthäus-Passion in zijn geheel op te gaan voeren. Dit gebeurde voor het eerst op Goede Vrijdag 14 april 1922. De opvoering in de kerk van Naarden werd een echte traditie. Tegenwoordig wordt de uitvoering in het oude vestingstadje ook bezocht door veel hoogwaardigheidsbekleders. Volgens de organisatie is het een echt *society event*.

Naarden is zeker niet de enige plaats waar de Matthäus-Passion rond Pasen te horen is. De beroemde compositie van Bach wordt op ruim honderd plaatsen uitgevoerd. Bezoekers kunnen zowel terecht in grote concertgebouwen als in verschillende kleinere parochiekerken.

Bron : Historiek.net

The Passion



The Passion (*De passie*) is een Nederlands muzikaal-Bijbels evenement over het lijden en sterven van Jezus Christus, dat sinds 2011 jaarlijks op Witte Donderdag wordt gehouden, telkens in een andere Nederlandse stad. Het evenement wordt rechtstreeks op televisie uitgezonden

Het televisie-evenement begon als een samenwerkingsproject van onder meer de omroepen EO en RKK, diverse non-profitorganisaties, kerken en de plaatselijke stadsgemeente. Vanaf 2016 trad de fusieomroep KRO-NCRV aan als partner,

nadat de RKK was opgehouden te bestaan. De samenwerkende organisaties zagen in het evenement een missionaire kans om aandacht te besteden aan Pasen. Voor de plaatselijke gemeente is het tv-evenement vooral een manier van stadspromotie. De betrokkenheid van de EO duurde tot 2020. Sinds 2020 is KRO-NCRV de omroep die het televisie-evenement uitzendt, in samenwerking met de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en het Kansfonds, en vanaf de 2023-editie ook met het Bartiméus Fonds.

Oorsprong

Het evenement en televisieprogramma The Passion is gebaseerd op het lokale evenement in Manchester, de *Manchester Passion*. Het concept is bedacht door Andy King-Dabbs en is te zien op Youtube "The Manchester Passion 2006". De televisieregistratie hiervan werd op Goede Vrijdag 2006 door BBC Three uitgezonden. De eerste versie van The Passion was meer 'gedurfd', met politieke referenties. Zo refereerden de oranje overalls aan gevangenen in gevangenenkamp Guantanamo Bay. Bovendien was er een extra scene met een snackbar, waar naast de Bijbel ook het boek De Da Vinci Code en zelfhulpboeken lagen.

The Passion in Nederland

Jacco Doornbos, directeur van het productiebedrijf Mediawater, bracht het concept in vereenvoudigde versie naar Nederland. Het concept houdt in dat kruisdragers, die zich hiervoor aan kunnen melden, gevolgd door een processie, waarvoor men zich ook aan kan melden, een groot, verlicht, wit kruis door het publiek dragen en het paasverhaal wordt verteld als musical met covers. Op Witte Donderdag 2011 werd de eerste Nederlandse versie gehouden op de Markt in Gouda, rechtstreeks uitgezonden op de televisiezender NPO 3. Het bleek succesvol en sindsdien wordt er jaarlijks op Witte Donderdag een nieuwe editie gehouden, live uitgezonden op de tv.

Veertiende editie van The Passion vanuit Zeist

Het Utrechtse Zeist is de gaststad voor de veertiende editie van *The Passion* van KRO-NCRV, dat in 2024 plaatsvindt op Witte Donderdag 28 maart. Ook komend jaar

is het publiek wederom welkom bij hét muzikale paasevenement van Nederland. De volledige cast van *The Passion* 2024 wordt in het nieuwe jaar bekend gemaakt.



De veertiende editie van het KRO-NCRV-programma *The Passion* vindt op Witte Donderdag 28 maart plaats in Zeist.

Peter Kuipers, directievoorzitter KRO-NCRV, ziet weer uit naar dit jaarlijkse moment van verbinding en bezinning, voor iedereen: 'In deze tijden van oorlog en polarisatie lijkt het paasverhaal dat we in *The Passion* vertellen, steeds urgenter. De boodschap van Jezus is van alle tijden: behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden, heb vertrouwen en sluit niemand uit. Dit is een boodschap voor iedereen in ons land en willen we doorgeven aan jongere generaties. Daarom blijven we het paasverhaal in Nederland vertellen, komend jaar recht uit het hart van Nederland: Zeist.'

'De boodschap van Jezus is van alle tijden: behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden, heb vertrouwen en sluit niemand uit.'
Iedereen is welkom in Zeist

**SIGNAAL
PUNT**
TEGEN EENZAAMHEID

ALBRANDSWAARD

010-501 83 22
www.signaalpuntalbrandswaard.nl



Folder : DOE MEE

De Gemeente en Welzijn Albrandswaard hebben deze folder gemaakt, die vol staat met allerlei interessante adressen. Tijdens de krokettenlunch op 5 februari is deze brochure uitgedeeld aan alle bezoekers, maar natuurlijk heeft niet iedereen deze informatie. Daarom staat de hele folder op de website om nog eens rustig na te lezen.

Klik op de foto om folder te openen

HUBA's

De hulpen bij aangifte (Huba's) zullen in de loop van maart telefonisch contact met hun bekende cliënten opnemen voor het maken van een afspraak. Wilt u ook hulp bij het doen van uw aangifte, neem dan contact op met Ad Haeck - tel 0612476155. Wat betreft de betalingen aan Anbi's (Algemeen Nut Beoogde Instellingen) graag een specificatie van naam, vestigingsplaats en natuurlijk ook het bedrag van de gift.



Belastingdienst

Omzien naar elkaar.

Wanneer u hoort dat er een medelid in het ziekenhuis opgenomen is of ziek thuis is, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan onze secretaris **Han Simonse**, **0651054100**

Lees over de ledenwerfactie in het PCOB-Magazine en verdien een cadeaubon

Vervoer naar contactmiddagen

Het bestuur zoekt **CHAUFFEURS** die willen rijden als iemand vervoer nodig heeft om de contactmiddag te bezoeken en moet worden gehaald en gebracht.

Aanmelden bij Han Simonse 06 51054100



Ledenadministratie.

Wij willen u vragen om wijzigingen in uw gegevens, zoals verhuizing, verandering van telefoonnummer en e-mailadres te melden bij onze ledenadministrateur, per email: ad.haeck@xs4all.nl

Verder zou onze administrateur graag van degenen die wel over een E-mailadres beschikken dit graag willen ontvangen.

Het PCOB Magazine en nieuwsbrief.

Het eerstvolgende vernieuwde Magazine komt 23 april 2024 uit.

De volgende nieuwsbrief is daar weer bij, dus niet meer zoals u gewend was aan het einde van de maand.

Mocht u een bijdrage hebben die u graag geplaatst zou willen zien, dan zouden wij dat graag voor 10 april 2024 a.s. in ons bezit willen hebben. U kunt uw bericht sturen per brief of per e-mail naar de redactie. De redactie houdt zich wel het recht voor om kleine wijzigingen in de tekst aan te brengen en teksten in te korten.



Samenstelling van bestuur:

Piet van Verseveld	<i>voorzitter</i>	Dorpsdijk 115i	3161 CA Rhoon	06 38551348
Han Simonse	<i>secretaris</i>	Molenweg 8	3171CN Poortugaal	06 51054100
Jan Ponstein	<i>adm/penningm.</i>	Bl. Wetering 22	3176 XB Poortugaal	06 10626918
Sjanie Kanters	<i>bestuurslid</i>	Dr.Wm.Vosstr 23	3172 VK Poortugaal	06 23169270

Redactie nieuwsbrief: Piet van Verseveld
 Website : <https://www.pcob.nl/afdelingen/albrandswaard/>
 Emailadres : info.pcobalbrandswaard@yahoo.com
 Banknummer Rabobank : NL16 RABO 0355 3627 59.

Belastingzaken (HUBA 's) Ad Haeck(contactpersoon) 0612476155
 Wim Kranenburg 010 5067077

Nieuwsbrief -gedrukte versie en coördinatie bezorging Magazine Alie van den Berg-Welink 5016891

Bezorgers Poortugaal: Anton Mons 5018764

Han Simonse 5017991

Fam. Dubel-Buesink 5017159

Rhoon: Alie van den Berg-Welink 5016891

Marijke Haeck-Prevo 5018146

Paula Barendregt-Opmeer 5018828

Riet de Lange-Lengkeek 5016383

Joop van Dommelen 5018538

Jan 't Hart 5016129

Arend Vrijhof 5016897

Omzien naar elkaar:

Poortugaal: Pleuni Vrijhof 5019054

Sjanie Kanters-Boender 0623169270

Rhoon: Tiny van den Berg-Ouwens 06 23744751

Joke Bijl-van Wijnen 06-47565118

Adrie Dubel-Roskam 06 16980237

Ada den Arend-van de Merwe 5016672

Riet Bloem-Westerveld 5018245

Miep Mastenbroek- den Ouden 06 21625140

Afdrukken Nieuwsbrief:



in Hoogvliet

Verdere info kunt u vinden op onze website :

<https://www.pcob.nl/afdelingen/albrandswaard/>