

Wees stil en kom wat dichterbij

Wees stil en kom wat dichterbij
Dit Kind van Bethlehem
Het einde, het begin is Hij
Niets kan ik zonder Hem.

Hij is mijn water en mijn brood
Het licht rondom mij heen
Mijn leven midden in de dood
Hij laat mij niet alleen.

Hij is de deur die open staat
En achter mij zich sluit
De Herder die met raad en daad
Mij voorgaat, in en uit.

Hij is de wijnstok die mij draagt
Gepland in Bethlehem
Hij geeft mij meer dan God mij vraagt
Mijn vruchten zijn uit Hem.

Wees stil en kom wat dichterbij
En zeg mij zingend na
Begin en einde, dat zijt Gij
Alfa en Omega!

De 4 weken van advent



Mijn kinderen kregen met kerst een papieren adventskalender waaruit ze dan iedere dag een lekker chocolaatje mochten halen. Ze konden soms niet wachten tot de volgende dag en maakten kleine inkepingen om te zien wat erop zou staan. Haast niet kunnen wachten, daar gaat het om in deze vier weken voor kerst. 's Ochtends waren ze er vroeg bij om weer een vakje open te maken, vol verwachting wat voor vormpje het chocolaatje zou hebben. Alhoewel, als ik er nog eens goed over nadenk, dan weet ik niet of dat vormpje ook belangrijk was. Ze staken het verdacht snel in hun mond. En keken vol verwachting naar de kalender hoeveel er nog waren. Zo waren ze elke dag in verwachting van wat komen zou, elke dag weer. Als moeder herkende ik dat verlangen, maar ook in die tijd was het voor vrouwen die gezin en kinderen gaande moesten houden heel belangrijk dat het allemaal goed zou gaan. Het eten, de versiering de kerstboom. Alles eiste de aandacht op. Vijftig jaar later eisen ook veel dingen onze aandacht op. En dan gaat het om de enorme verwoestingen in de landen die met elkaar in oorlog zijn. Dan gaat het om Soedan, waar velen elkaar naar het leven staan. Dan gaat het om de Oekraïners die zonder elektriciteit toch door willen leven in hun eigen omgeving. In zo'n situatie verwacht je wat anders. Dan verlang je naar bescherming, veiligheid en zorg van andere mensen en landen. En dat alles waarover we steeds in nieuwsberichten geïnformeerd worden. We kunnen er niets aan doen en niets aan veranderen.

Dat is de bittere pil zeker in deze tijd van verwachting van het Kind in de kribbe.

Wachten we dan met lege handen, zonder enig verlangen naar de geboorte van het Kerstkind? Wachten we misschien op iets anders dan die vrede, de afwezigheid van oorlog?

Want toch weer kwam er een engel op aarde, toch was en is er een vrouw die ondanks alle problemen zich openstelt voor Gods boodschap. En toch weer mogen we zingen, liederen van verlangen naar vrede en liederen over een Kind dat op aarde kwam om medemens te zijn in leven en sterven.

Ook al is er rondom oorlog, vrede die van God komt is er en blijft er. Niet afwezigheid van oorlog is vrede, maar aanwezigheid van God. Vrede en alle goeds toegewenst J. Eldering-Schenkel

Verslag ledenbijeenkomst 28 oktober

Op deze ledenbijeenkomst was Henk van Paassen uit Bennekom onze gast. Henk is stadsvogeladviseur in Ede en is daar bekend als 'De Vogelman'.

Hij hield deze middag een presentatie over de vogels die we in onze tuinen kunnen tegenkomen. Ook deelde hij met ons een aantal praktische tips om onze tuin of balkon nog vogelvriendelijker te maken.

Allereerst presenteerde hij ons vele mooie foto's van de meest bekende vogels die onze tuinen regelmatig kunnen bezoeken. De vele tuinvogels die we bijna dagelijks in onze tuinen wel tegenkomen waren voor de meeste niet onbekend.

Koolmees, pimpelmees, huismus en groenling werden wel door velen herkend, evenals het roodborstje, de merel, de ekster en de Vlaamse gaai. Ook de tortelduif was geen onbekende. Het herkennen van de vogelgeluiden was voor velen, denk ik, heel wat lastiger. Tips waren er voor degenen die meer wilde weten hoe de tuin vogelvriendelijker te maken in de verschillende seizoenen. Henk gaf ook tips voor het ophangen van nestkastjes, en zelfs de kleur van die kastjes zijn voor sommige vogels belangrijk! Zo blijken mezen een duidelijke voorkeur te hebben voor de kleur azuurblauw!

Ook het creëren van veiligheid door te zorgen voor schuilplekken door middel van beplanting is een belangrijk middel om meer vogels naar je tuin te lokken. Al met al werd het een interessante en leerzame middag voor onze vogelliefhebbers.

Dick Ligt

Bijeenkomst 19 december 2024

Jan Tuinman, niet onbekend, presenteert een speciale kerstserie. O.a. over het dorpje Losheim in de Eifel aan de Belgische grens waar een kerststallen museum gevestigd is, met meer dan 200 kerststalletjes uit alle delen van de wereld. Een bonte mengeling van beelden en geluid trekt aan u voorbij.

De middag wordt afgesloten met een buffet. Hiervoor hebt u zich op de bijeenkomst van 28 november al kunnen opgeven. Heeft u dat nog niet gedaan en wilt u aan het buffet deelnemen dan kan dat nog t/m 16 december. De prijs voor het buffet is € 17,50 p.p.

De kosten worden via een incasso enkele dagen na 16 december afgeschreven van uw bankrekening.

Betaalde opzegdiensten

Met de slogan 'Pas op voor opzegdiensten! Opzeggen doe je zelf' waarschuwt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor betaalde opzegdiensten.

Als op internet gezocht wordt naar op 'abonnement opzeggen' komen er vaak partijen naar boven die dat voor u willen doen. Daar moet dan wel (flink) voor betaald worden. Veel mensen hebben niet in de gaten dat zij bij een zogeheten opzegdienst terecht zijn gekomen. Abonnementen zijn uiteraard gewoon gratis op te zeggen bij organisaties zelf. In de campagne wijst de ACM consumenten op deze betaalde opzegdiensten en hoe u voorkomt dat u hier ongewild gebruik van maakt.

Op www.consuwijzer.nl/opzeggen staan tips over hoe u een opzegdienst herkent. Ook vindt u er informatie over hoe u bij de

desbetreffende organisatie zelf kunt opzeggen en een handige voorbeeldbrief.

Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM: “De afgelopen tijd kregen wij veel meldingen van mensen die onbedoeld een betaalde opzegdienst hadden gebruikt. Zij dachten gewoon gratis op te zeggen bij het bedrijf zelf. En schrokken toen de rekening volgde. Daarom waarschuwen we in deze campagne voor betaalde opzegdiensten. Opzeggen doe je zelf.”

Nogmaals een dringende oproep

Tot op heden zijn wij er helaas nog altijd niet in geslaagd per 1 januari 2025 een nieuwe secretaris te vinden.

Weet u misschien een geschikte kandidaat, laat het ons dan weten. Als bestuur hopen wij van ganser harte dat er toch iemand bereid is de taak van secretaris over te nemen.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot onze secretaris.

Jan Schutte



Magazine

Het ANBO-PCOB Magazine verschijnt 8x in 2025

Jan.	nr.1	week 05	Juli	-----
Feb.	nr.2	week 09	Aug. nr.6	week 35
Mrt.	nr.3	week 13	Sept. nr.7	week 40
Apr.		-----	Okt.	-----
Mei	nr.4	week 21	Nov. nr.8	week 48
Juni	nr.5	week 24	Dec.	-----

Het magazine wordt in Vaassen **gelijktijdig met onze nieuwsbrief een week later** verspreid. De leden in Apeldoorn ontvangen de nieuwsbrief zoveel mogelijk per mail en een klein aantal per post.



Omzien naar Elkaar

Lieve mensen,

Voor u ligt alweer de laatste Nieuwsbrief van het jaar 2024. Ook dit jaar is weer snel voorbij gegaan, we hebben fijne ledenmiddagen gehad en zien uit naar onze kerstviering met elkaar!

De dames van onze commissie Omzien naar Elkaar hebben in de afgelopen periode een aantal leden een bezoekje gebracht. Hieronder volgen hun namen:

Dhr. en mw. van Duijn-den Besten	Apeldoornseweg 52
Dhr. en mw. Bomhof-Soede	Hovenierstraat 5
Dhr. R.A. van der Leij	Berkenoord 17
Mw. C. Groeneveld-Biegstraten	Spechtstraat 45
Mw. A.C. van Straten-Smilde	Rehoboth, Wapenveld
Mw. J. van Dijk-Versteeg	Stationsstraat 48

Wij wensen u allen een goede gezondheid en Gods nabijheid toe in de tijd die voor ons ligt en Gezegende Kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar.

Wanneer er niets meer uit je handen komt
Bij 't ouder worden ook de krachten je begeven
Er stille uren vallen in je leven
Doordat wat wegviel ook 't geluid verstomt

Wanneer je denkt: Ik heb nu afgedaan
Je voelt je in je eenzaamheid vaak opgeborgen
En and'ren zijn er die nu voor je zorgen
Je hebt geen vrede meer met je bestaan

Weet dan: Je bent er nog, er is een taak
De wereld schreeuwt om handen die nog zijn gevouwen
Om monden die nog spreken van vertrouwen
Te zijn: Een stille werker voor Gods zaak

Uit: Terug naar de Bron van Janny Alberts-Hofman

Een vriendelijke groet voor u allen.
Reinie Bomhof-Soede 571963
Truus Jacobs-Hamer 573331
Elly den Haan-Aaldriks 572460

Afscheid Sybren van Straten

In mei 1999 startte Sybren met het samenstellen en maken van onze nieuwsbrief.

Bijna 25 jaar heeft hij er plichtsgetrouw vele uren aan besteed.

Een aardig voorbeeld van zijn vindingrijkheid was de boormachinestandaard die hij in de beginjaren gebruikte als hefboom om de nieuwsbrieven te nieten.



Sybren aan het nieten



Na enig rekenwerk was de uitkomst: Sybren heeft maar liefst 202 nieuwsbrieven voor Vaassen verzorgd. Als dank voor zijn enorme inzet ontving hij van onze voorzitter Janny Eldering-Schenkel een cadeaubon en van de aanwezigen een welverdiend applaus.

Sybren, bedankt namens het bestuur.

Opvolging Sybren van Straten

Gelukkig hebben we voor Sybren een opvolger kunnen vinden en wel Jacqueline Treffers. Janny heette haar welkom en wenste haar veel succes met het maken van de lay-out van de nieuwsbrieven en bood haar een welkomst boeketje aan.

Jacqueline, welkom en veel succes!

Jacqueline heeft inmiddels al ervaring opgedaan. De nieuwsbrieven september en oktober/november heeft zij al gemaakt. Hopelijk mogen er nog vele volgen.



Het magazine wordt in Vaassen **gelijktijdig met onze nieuwsbrief een week later** verspreid. De leden in Apeldoorn ontvangen de nieuwsbrief zoveel mogelijk per mail en een klein aantal per post.



Rijbewijskeuring voor 75+-ers

De Zorgwinkel Hoofdstraat 142, 8162 AP, Epe
Tel. 0578 - 846431

Bijeenkomst 23 januari 2024

De oud-burgermeester van de gemeente Epe L. Eland verzorgt een lezing met als thema: Engelen

Veel mensen geloven dat engelen bestaan.

Maar hebt u ze wel eens gezien?

Hoe zien ze er uit en wat doen ze eigenlijk?

Hierover gaan we nadenken op 23 januari.

Over de conclusie kunnen we alvast verklappen dat engelen echt bestaan en dat dit iets is om ook blij mee te zijn.

Wetenswaardigheid

Waarom blijven sommige liedjes in je hoofd zitten?

Onderzoekers noemen zulke liedjes ook wel 'oorwurmen'.

Sommige melodieën blijven makkelijker in je hoofd hangen dan andere. Maar waar dat precies aan ligt, weten we niet.

Wel hebben wetenschappers ontdekt dat 'oorwurmen' vaak liedjes zijn waarbij bepaalde stukjes melodie steeds terugkomen. Ook blijven liedjes met een sneller tempo beter in je kopje spoken dan langzamere nummers. En als laatste: een nieuw liedje dat op een ander nummer lijkt dat je al kent, blijft beter hangen.



Ledenadministratie

Opzegging lidmaatschap per 31-12-2024

Mevrouw A. Prins-Pols

Programma ledenbijeenkomsten PCOB afd. Vaassen 2024

Alle ledenbijeenkomsten worden gehouden in
"het Anker" Torenstraat 6 8171 CR Vaassen

- | | | |
|--------|---------|---|
| 19 dec | 14.30 u | Kerstviering
Presentatie over Kerst
door Jan Tuinman uit Arnhem
en na afloop een buffet. |
| 23 jan | 14.30 u | Lezing door dhr. Eland
Met als thema: Engelen. |
| 27 feb | 14.30 u | Reisverslag over IJsland
door Jan Neeleman uit Vaassen. |



www.neijenhuis-schoenen.nl

Wist u dat.....

ANBO-PCOB leden een korting krijgen van 10% bij aankoop van
schoenen bij Neijenhuis schoenen & sport in Vaassen

COLOFON

Gegevens PCOB afd. Vaassen (opgericht 13-11-1989)

Lidmaatschap PCOB per jaar. Voor 2024: € 35,- voor alleenstaanden, € 55,- voor (echt)paren. Bankrekening NL43 RABO 0148 9836 18 t.n.v. PCOB afd. Vaassen.

Bestuursleden PCOB afd. Vaassen

Janny Eldering-Schenkel, voorzitter, ☎ 0578 - 617 575,
✉ h.eldering@kpnplanet.nl; 2^e voorzitter vacant

Jan Schutte, secretaris, ☎ 06 - 45 915 215. Hommelbrinkstede 92, 8171 JB ✉ secr.pcobvaassen@outlook.com

Dick Ligt, penningmeester, opgave excursies, ledenadministratie ☎ 06 - 218 584 80 ✉ dick.ligt@gmail.com
Webmaster: op onze afdelingspagina pcob.nl/vaassen kunt u steeds het laatste nieuws lezen over onze afdeling.

Harry Heemskerk, 2^e penningmeester

Elly den Haan-Aaldriks, coördinatie Omzien Naar Elkaar,
☎ 06 - 12 92 81 26, ✉ elhenk@hetnet.nl

Jacqueline Treffers, maakt de lay-out van de nieuwsbrief.
☎ 06-57 33 29 79, ✉ treffersjacqueline@gmail.com

Bertus van Gortel, coördineert de verspreiding van de nieuwsbrief en het verenigingsmagazine.
☎ 0578 - 572114, ✉ ljiangortel@kpnmail.nl

Hendrik van Asselt, drukt de nieuwsbrief, ☎ 0578 - 572150

Jannie van Dijk, verzorgt de voorpagina, ☎ 0578 - 572051

Henk van Ingen, ☎ 06 - 16 13 36 28 Voor vragen over de aangifte inkomstenbelasting en toeslagen.