

Voorwoord

Voor u ligt de laatste nieuwsbrief van dit jaar. We glijden langzaam het jaar uit en met de jaarwisseling kijken we met bepaalde gevoelens en gedachten achterom: wat is er wel en niet gedaan/gelukt in het afgelopen jaar. Door wie zijn we geleid in het leven?! Heeft het ons iets gebracht waarmee we het nieuwe jaar in kunnen gaan?

Maar eerst worden we bepaald bij de vier Adventsweken. Iedere week een kaars aansteken als teken dat wij uitzien naar en wachten op de komst van het 'Licht der wereld'. Jesaja profeteerde er al van: "Het volk dat in duisternis wandelt, ziet een groot licht. Want een Kind is ons geboren en men noemt Hem: Wonderbare Raadsman, Eeuwige Vader, Vredevorst". Hij komt in de donkerte van deze tijd naar ons toe, als een twijgje, weerloos en breekbaar.

En tóch is aan Hem de toekomst. Gaat u mee naar Bethlehem? Daar laat Christus zich in alle eenvoud én majesteit vinden.



Heleen van Wijk



Het bestuur wenst u allen gezegende
en vreugdevolle Kerstdagen.
Voor het nieuwe jaar veel heil en zegen.



Activiteiten

Adventsviering in groepsrestaurant A&A	Vrijdag 1 december 2023
Kerststukjes maken in De Brink	Vrijdag 15 december 2023

De volgende nieuwsbrief verschijnt in week 5 (30 - 31 januari)

In Memoriam

Overleden:

Op 23-10-2023 Dhr. W. van de Weerdhof

Op 28-10-2023 Dhr. W. Boiten

Op 10-11-2023 Dhr. W. Adams

Wij wensen hun familie en allen die hen dierbaar waren, sterkte en Gods troost bij het dragen van dit verlies.



Bestuursinformatie

Functie / Taak	Naam	Telefoon	E-mailadres
Voorzitter a.i.	Leny Beumer-Nap	0318-417104	leny.beumer@planet.nl
Secretariaat	Heleen van Wijk-Coumou	0318-301366	bennekom@pcob50plus.nl
Penningmeester	Gerda van Peurseem-Drost	0318-416029	gerda@j-gvanpeurseem.nl
Ledenadministratie	Herman Korblet (assessor)	0318-414158	h.korblet@hetnet.nl
Lief en Leed	Corry Ros-Pronk	0318-417584	crosppronk@gmail.com
Nieuwsbrief / Website	Geurt Huijgen	0318-431886	g.huijgen@solcon.nl

Banknummer PCOB Bennekom: NL64 RABO 0307 0800 48
Website: www.pcob.nl/afdelingen/bennekom

Terugblik van het bestuur

Op de ALV in maart j.l. deelden wij onze zorg met u over het voortbestaan van onze afdeling. Op dat moment twee vacatures: voorzitter en secretaris (aftredend) en nog geen vervanging in zicht. Eén voorstel werd gedaan: contact opnemen met PCOB Ede en informatief een gesprek aangaan. De leden konden zich hierin vinden. De voorzitter a.i. en de secretaris gaven aan nog een jaar te willen doorgaan en het gesprek met Ede even te laten rusten. Dit hebben we gecommuniceerd via onze nieuwsbrief (juli / augustus 2023).

Omdat dit onderwerp in de bestuursvergadering telkens ter sprake kwam, hebben wij contact gezocht met Lunteren (op welke wijze is de samenwerking met PCOB Ede tot stand gekomen?) en wat later met PCOB Ede zelf. Deze laatste heeft laten weten een gesprek uit te stellen i.v.m. eigen zorgen over de afdeling. Daarom werd er advies gevraagd aan de regio-coördinator: "Kunnen we nog verder en hoe dan?".

De reactie was: "Wees blij met de huidige bestuursleden, die zich willen inzetten voor het voortbestaan. De situatie is overmacht en daarom is het geoorloofd coulant en flexibel om te gaan met de regels rondom functies.

Statuten moeten nu niet star gehanteerd worden. Het toekomstige samengaan met de ANBO zal ook om andere regelgeving vragen. De termijn van het driemanschap voorzitter, secretaris en penningmeester hoeft in tijden van schaarste niet te strak gehandhaafd te worden".

Advies: "Ga aan de slag met werkgroepen (doen we al) en bij afwezigheid van een voorzitter kun je dagvoorzitters vragen (bij ons is dat 3x per jaar)".

Van belang: "Goede communicatie naar leden en werkgroepen".

Als er geen voorzitter is, kan één van de leden worden gevraagd deze taak waar te nemen (vliegende kiep) om bij besluitvorming mee te denken.

Leny Beumer (voorzitter ad interim) heeft te kennen gegeven haar functie per 19 maart 2024 neer te leggen. De overige bestuursleden willen met de bovengenoemde adviezen hun best doen onze afdeling actief te houden.

Op de [ALV van 19 maart 2024](#) zal dit onderwerp weer besproken worden. Mocht u vragen of suggesties hebben, dan kunt u deze richten aan de secretaris per mail of telefoon.

Ledenmiddag 15 februari 2024 - A Rocha

In het Bennekoms Nieuwsblad en in kerkbladen in Bennekom kun je af en toe iets lezen over de activiteiten van A Rocha. Maar wat is dat nu precies voor 'n organisatie? We hebben gevraagd aan John Smits, coördinator van de lokale werkgroep A Rocha Bennekom, om ons daar wat meer over te vertellen. Hij neemt ons deze middag mee in wat zij hebben gedaan en wat voor verrassingen dat oplevert.

A Rocha is een wereldwijde beweging van christenen, die vanuit hun geloof zorgen voor Gods schepping.

In Nederland is A Rocha actief sinds 2003. Veertien lokale groepen zetten zich in op verschillende locaties voor natuurbehoud. Samen met Climate Stewards werkt A Rocha daarnaast aan



bewustwording en een duurzame levensstijl. Wereldwijd werkt A Rocha in twintig landen.

In Bennekom is A Rocha ruim tien jaar actief met het beheer van natuurgebieden Fransekamp en het Mierenreservaat.

Meer informatie over A Rocha vindt u via www.arocha.nl



Wij hopen u op de eerste ledenbijeenkomst van 2024 weer te ontmoeten in De Brink voor een gezellig samenzijn en bij een interessant onderwerp.

U bent van harte welkom vanaf 14.00 uur. Het programma begint om 14.30 uur.

Eva van Drie

Van baljurk tot kerkgewaad

Begin november bezocht ik de tentoonstelling 'FASHION for GOD' in het Catharijne Convent te Utrecht. Fashion for God betekent: mode ter ere van God. Ná de reformatie (16e eeuw) was de Katholieke Kerk ontdaan van haar beelden en priesterkleding. Zelfs openlijke kerkgang was niet mogelijk.

Daarom ging men ondergronds. In schuilkelders en op zolder werden kerkinterieuren gebouwd (Onze lieve Heer op zolder) om toch maar God te kunnen aanbidden. De voorgangers droegen in de dienst prachtige gewaden (o.a. koorkap en kazuifel) als erbetoon aan God. Dat was dé manier om de eigen identiteit uit te stralen. De mooiste weelderige stoffen werden hiervoor gebruikt, met oogverblindend handborduurwerk en luxueuze "high fashion" uit de 17e en 18e eeuw. Het was allemaal handwerk, uitgevoerd door religieuze vrouwen, zij hadden een belangrijke taak hierin.



In de Renaissance schonken rijke vrouwen hun baljurk of trouwjurk (gemaakt van de meest kostbare, vooral gebloemde zijde) aan de kerk, zodat God en zij zelf via de vermaakte jurk tot kazuifel blijvend geëerd werden. Het is een prachtige tentoonstelling; van heel dichtbij is het borduurwerk, soms met minuscule kraaltjes versierd, te bezichtigen.

Ik nodig u uit een dagje Utrecht te doen met als hoogtepunt deze expositie, te zien tot 21 januari 2024. Meer informatie: www.catharijneconvent.nl

Heleen van Wijk

Verschijningsdata nieuwsbrief 2024

Het PCOB Magazine verschijnt in 2024 nog maar **acht keer** in plaats van tien keer. Omdat de verspreiding van onze nieuwsbrief gelijktijdig met het PCOB Magazine plaatsvindt, verschijnt onze nieuwsbrief ook acht keer, zoals onderstaand is aangegeven.

Editie	Maand	Verschijnt	Kopij uiterlijk
1	Februari	30 januari	22 januari
2	Maart / April	12 maart	4 maart
3	Mei	23 april	15 april
4	Juni / Juli	4 juni	27 mei
5	Augustus	23 juli	15 juli
6	September / Oktober	3 september	26 augustus
7	November	22 oktober	14 oktober
8	December / Januari	3 december	25 november