

Inhoudsopgave

Pag. 1	Inhoud nieuwsbrief
Pag. 2,3,4	Overweging van Ina de Bruin
Pag. 5, 6	Van de voorzitter - Kort verslag 24 okt.
Pag. 7	Kerstbijeenkomst - Nieuwjaarsbijeenkomst
Pag. 8	Advertenties
Pag. 9	Ze zeggen... Een kerstgedicht
Pag. 10	Woordzoeker Kerst
Pag. 11	Woordzoeker Oud en Nieuw
Pag. 12	Geplande data ledenmiddagen 2025 Rijbewijskeuring
Pag. 13	Jaarringen - Gedicht rondom de jaarwisseling Voor u gelezen – Krachtig ouder worden
Pag. 14	Oplossing puzzels
Pag. 15, 16	"Aalmoes" Een verhaal van Joke Verweerd

De foto van het voorblad is "*Kerstfeest 2024*"
Heeft u nog foto's van Zwijndrecht en omgeving of
een andere mooie opname die u wilt delen met ons?
Dan graag insturen naar inadebruin@xs4all.nl

Overweging



Plaats maken!

In Lucas 2 lezen we de bekende woorden dat Jozef en Maria in Bethlehem aankomen om zich voor de grote volkstelling te laten inschrijven. Juist in die dagen was de tijd gekomen voor de geboorte en Maria bracht een zoon ter wereld. Zij wikkelde hem in doeken en legde hem in een voederbak voor dieren omdat voor hen geen plaats meer was in het gastenverblijf. In de oudere vertaling staat het bekende zinnetje dat er **geen plaats** was in de herberg.



In veel kerstliederen wordt gezongen over het Kind dat in een stal werd geboren. In de kersttijd zien we ook overal om ons heen allerlei soorten kerststallen. In de bijbel staat nergens dat Jezus in een stal werd geboren, alleen dat Hij in een voederbak voor dieren werd gelegd. Het zou in die tijd ondenkbaar zijn om een hoogzwangere vrouw in een stal te laten slapen, in een cultuur waar gastvrijheid hoog in het vaandel stond. Meestal hadden de huizen in het Midden-Oosten twee of drie kamers: één voor de familie, één voor de gasten, die dus in het overvolle Bethlehem niet meer beschikbaar waren voor Jozef en Maria, en nog een lagere kamer voor de dieren. Zo konden de dieren niet gestolen worden en trok de warmte van de dieren naar het verblijf van de familie. Maar wat voor soort onderkomen het ook was, Jozef en Maria zullen niet de enigen zijn geweest die een dergelijk onderkomen gevonden hadden. Het belangrijkste is dat in die nacht Gods belofte waar werd, dat Hij ons Zijn Zoon gaf. **Geen plaats** in het gastenverblijf, maar Gods plan gaat door!

“Er is hier **geen plaats** meer! Alles is vol!” Hoe vaak horen wij dat dagelijks om ons heen? Het is zo makkelijk gezegd. Is er dan misschien plaats te maken? Wij kijken om ons heen: plaats maken, waar dan? Wij zijn bezig met van alles, het valt nog niet eens mee om alles zelf op een rijtje te houden. Ons leven is vaak overvol.

Stel dat we zouden willen, waar moeten we dan beginnen?

Plaats maken, hoe doe je dat?

Ik weet niet hoe u in het afgelopen jaar de verschrikkelijke beelden heeft beleefd van al die vluchtelingen in de oorlogsgebieden en die van mensen die, op wat voor manier dan ook, Europa willen binnenkomen. Bij het horen van die schokkende verhalen en het zien van die indringende reportages op het nieuws, kan het toch niet anders dan dat we bij ons zelf denken: "Wat moet er van al die mensen worden? Waar vinden we, hoe dan ook, een plaats voor hen? "

Dan gaat het niet alleen om een onderkomen, een tentenkamp of een opvanglocatie voor asielzoekers, maar ook de vraag hoe we plaats moeten maken voor hen in onze samenleving?

Als we alleen al kijken naar ons eigen land met zoveel problemen en zorgen. Hoe kunnen we al die mensen helpen ergens een veilige plek te vinden? Hoe schep je ruimte voor de ander? Wie is er wel en wie is er niet welkom? Is dat wel haalbaar?

Gastvrij zijn hoort bij Kerst. Vooral dan gaan er veel deuren open, niet alleen voor familie en vrienden, maar ook voor onbekenden.



Er worden allerlei kerstbijeenkomsten georganiseerd om vele mensen de betekenis van kerst te kunnen meegeven.

En nu wordt het weer kerst, feest van de geboorte van een kind dat een boodschap brengt van liefde, vrede en recht.

Dat Kind heeft een plek nodig! Heten wij Hem van harte welkom in ons hart en in onze samenleving?

In een van haar kerstmeditaties schrijft Joke Verweerd over plaats maken het volgende:

Misschien is het een idee dat we beginnen in ons leven met sorteren.

Wat kun je missen? Wat kun je beslist niet missen, waar kun je mee verder in het leven?

Misschien moeten wij ons afvragen: wat is bagage en wat is ballast? Wat heb je nodig om te leven?

Wat heb je nodig om warm te blijven, als alles verkilt?

Wat geeft verzadiging als alles leeg en oppervlakkig blijkt?

Wat geeft hoop op een radeloos moment in je leven? Wat geeft moed in gevaar? Wat geeft Licht in het duister?

Er is best veel dat ten onrechte een plaats bezet houdt in je leven. Het Bethlehem uit het kerstevangelie bestaat niet meer. Waar Jezus ter wereld kwam is niet belangrijk. Het belangrijkste is dat, als we echt moeite doen om dat Kind te zien als een nieuw begin en we Hem een plek geven in ons leven, we mogen uitzien naar de toekomst en dan pas zullen we vrede kunnen ervaren.

Als ieder mens

Als ieder mens eens **herder** wilde zijn voor buur en vreemdeling voor broer en vriendin.

Als ieder mens **een engel** wilde zijn in de kerk en op het werk of zomaar op straat.

Als ieder mens eens **ster** wilde zijn een lichtpunt op de weg van liefde en haat.

Als ieder mens eens **herberg** wilde zijn bij nacht en ontij voor al wat eenzaam dwaalt.

Dan werd een oud verhaal, een evangelie, eindelijk weer vertaald naar mensen toe.

Een herder en een engel,
een ster en een herberg,
je stad, je wijk, je straat,
iets meer bewoonbaar,
en **de vrede minder ver!**

Een gedicht van Annette Sprotte



Met een kerstgroet voor allen, Ina de Bruin



Van de voorzitter

In iedere nieuwsbrief vindt u deze titel boven mijn bijdrage aan ons contactblad. Meestal ben ik optimistisch gestemd als ik de teksten aan het maken ben. Deze keer valt het niet mee. Ik moet beginnen met u te zeggen dat de ziekte van onze penningmeester nog steeds voortduurt. Na het verblijf in het ziekenhuis is hij gelukkig weer thuis. Maar ik moet u hierbij verzoeken dat, als u vragen heeft over financiële zaken, of andere dingen met betrekking tot de PCOB, u contact moet opnemen met mij en niet met Coen. Hij blijft mij op de achtergrond steunen zolang dat kan.

U merkt het niet direct denk ik, maar de nieuwe organisatie ANBO-PCOB vraagt relatief veel aandacht van ons. In regio-verband hebben we contact om onze reactie af te stemmen op de komende ontwikkelingen. Voorlopig gaan we door met onze "normale" activiteiten voor de afdeling.

Zo kunnen we denk ik, terugzien op een fijne middag op 24 oktober. Maurice de Jong van de Historische Vereniging Zwijndrecht nam ons mee in het ontstaan van Zwijndrecht. En na deze uitstapjes naar het soms wel heel verre verleden, kwamen we terecht in een periode waarin de reacties vanuit de zaal aangaven dat er veel herinneringen konden worden opgehaald. Kortom een leuke middag met Zwijndrechtse herinneringen.

Op dit moment (20 nov.) kan ik u al melden dat we bijna vol zitten voor de kerstviering. Ook dat geeft een stimulans om je schouders er weer onder te zetten.



Al kan het natuurlijk zijn dat de last te zwaar wordt. Ik blijf maar hopen dat de steun die we nodig hebben er ook zal komen.

Deze nieuwsbrief is alweer de laatste in dit jaar. Dit komt door het nieuwe schema van het verschijnen van het landelijk Magazine.

Dat willen wij bij U tegelijk met onze nieuwsbrief laten bezorgen, anders zouden de bezorgers twee keer moeten rondgaan. Deze



mensen zorgen ervoor dat zo'n 8 keer per jaar ons blad bij u in de postbus ligt. Hulde voor Leo en zijn maten!

Mede namens het bestuur wens ik u een fijne maand december. Goede en gezellige kerstdagen en jaarwisseling toegewenst. Ook alvast een goed begin van 2025, al lijkt dat op dit moment van schrijven nog heel ver weg.

Met vriendelijke groet, Martin de Bruin



Kort verslag van de vergadering tijdens ledenmiddag 24 oktober.

Zoals ieder jaar om deze tijd moeten we de begroting voor het komende jaar bespreken.

Dit jaar was het bijzonder lastig omdat de nieuwsbrief met daarin de begroting 2025 mogelijk pas **na** 24 oktober bij de leden zou zijn. Daarom was de begroting 2025 nogmaals op iedere tafel gelegd. We moeten de begroting 2025 helaas bespreken zonder de



aanwezigheid van onze zieke penningmeester Coen Hartman. Gelukkig kon ik constateren dat er geen opmerkingen kwamen op de begroting en was deze daarmee vastgesteld. Ook stemden de aanwezigen er mee in om de contributie voor 2025 gelijk te laten

aan die van 2024.

Daarna konden we deze vergadering afsluiten en het programma van de middag vervolgen met de interessante lezing over de economie van Zwijndrecht door de tijden heen.

Martin de Bruin

Voorzitter/secretaris , waarnemend penningmeester



Kerstbijeenkomst donderdag 12 december om 17.00 uur

We zijn blij dat we op 12 december weer een kerstbijeenkomst met buffet kunnen organiseren. Er kwamen veel aanmeldingen binnen en zodoende hopen we alle leden die zich hiervoor hebben opgegeven én betaald hebben, te mogen ontmoeten op onze kerstviering met buffet.

Let wel op de tijd van aanvang: inloop vanaf

16.30 uur en om 17.00 uur beginnen we met onze kerstviering. We proberen om ± 20.00 uur af te sluiten. We hopen u allen te mogen ontmoeten op 12 december in de Maranathakerk.

Namens het bestuur, Ina de Bruin



Nieuwjaarsbijeenkomst 9 januari 2025 aanvang 14.30 uur

Omdat deze nieuwsbrief ook voor de maand januari van het nieuwe jaar 2025 geldt, melden we nu al dat wij, bij leven en welzijn, op donderdag **9**

januari 2025 onze nieuwjaarsbijeenkomst hopen te houden. De invulling van deze middag wordt, zoals al jaren gebruikelijk is en bijna traditioneel genoemd mag worden, verzorgd door het bestuur. We vinden het nog steeds een goed idee om door middel van woord en beeld, u terug te laten kijken op de activiteiten van onze afdeling van het afgelopen jaar. Aansluitend spelen we een quiz waarmee weer leuke prijsjes te winnen zijn. Het zou fijn zijn om

elkaar die 9^{de} januari te kunnen ontmoeten en onder het genot van **een hapje en een drankje** elkaar de beste wensen voor 2025 over te brengen. Laat u dus gewoon verrassen wat betreft het programma van die middag. Ook gasten zijn van harte welkom!



Hopelijk tot ziens in het nieuwe jaar, op

donderdag 9 januari in de Maranathakerk.
Namens het bestuur, Ina de Bruin



hairfashion andrea

**SENIORENKAPSTER ANDREA
KOMT BIJ U THUIS.
MAAKT U EEN AFSPRAAK?
06-18119674 OF 078-6104975**



driebergen
HOORTECHNIEK

- 👂 persoonlijk advies
- 👂 hoortoestellen
- 👂 tinnitus / oorsuizen analyse
- 👂 second opinion

Witte de Withstraat 57, Unit 3
3342 TV Hendrik-Ido-Ambacht
06 29 10 90 15
info@driebergenhoortechniek.nl
www.driebergenhoortechniek.nl

horen én verstaan. **driebergen** HOORTECHNIEK
uw lokale vakaudicien



Ze zeggen

Ze zeggen
kerstfeest is een feest van vrede.
Ze zeggen
kerstfeest is een feest van Licht.
Hoe blijft die boodschap overeind?
Ik zie dat oorlog nooit verdwijnt
en dat de aarde onder 't donker zwicht.

Ze zeggen
kerstfeest is een feest van leven.
Ze zeggen
kerstfeest is een feest van 't Kind.
Het is een mooi verhaal dat gaat.
Maar ik zie dat dood gewoon bestaat
en dat het grote van het kleine wint.

Wat moet ik geloven?
Dat van dat kleine Kind?
Ik zie toch met mijn eigen ogen,
dat de wereld wordt bedrogen
Of ben ik blind?

Hoe moet ik geloven?
dat hoop het nooit verliest?
Of moet ik tegen beter weten
toch dat Kerstkind niet vergeten?
dat voor mij kiest?

Blijf zeggen
kerstfeest is een feest van vrede.



Blijf zeggen
kerstfeest is een feest van 't Kind.
Herhaal de woorden zin voor zin
en roep ze tegen alles in.
Blijf zeggen dat het licht van kerstfeest wint.

Puzzel Woordzoeker - Kerst

Deze keer twee woordzoekers die passen bij de tijd van het jaar.
Eén met woorden die te maken hebben met de kersttijd en één
met woorden die we rondom oud en nieuw vaak horen en
gebruiken. De letters die overblijven vormen een zin. De oplossing
is achterin het blad te vinden. Veel puzzelplezier, Ina de Bruin

G	G	V	R	O	L	D	O	N	K	E	R
D	E	C	E	M	B	E	R	P	I	E	K
W	B	Z	K	E	I	S	L	E	E	J	E
I	O	N	E	G	N	I	N	O	K	B	E
E	O	K	R	L	C	G	K	E	B	Z	K
R	R	K	S	H	L	E	E	I	E	A	E
O	T	S	T	E	R	I	R	L	A	U	R
O	E	J	S	S	D	K	G	R	E	S	W
K	E	T	T	U	T	F	S	H	E	N	E
S	A	M	O	O	B	T	S	R	E	K	S
L	I	G	L	T	F	A	M	I	L	I	E
S	R	E	D	R	E	H	R	E	N	I	D

- | | | | |
|----------|--------------|-----------|--------|
| december | geboorte | kerstmis | slee |
| diner | gezelligheid | kerststol | sneeuw |
| donker | goud | koningen | stal |
| engelen | herders | kribbe | ster |

ezel
familie

kaars
kerstboom

lichtjes
piek

wierook

Puzzel Woordzoeker - Oud en nieuw

De overgebleven letters vormen een zin.

N	S	E	K	O	N	C	O	J	G	E	A	N	E	H
I	E	S	R	U	E	A	U	A	I	K	F	J	G	A
E	I	N	E	D	K	B	D	N	L	I	T	E	L	P
U	T	E	W	J	E	A	J	U	L	L	E	U	K	J
W	I	L	R	A	T	R	A	A	E	B	L	K	I	E
J	D	L	U	A	S	E	A	R	Z	G	L	G	E	S
A	A	A	U	R	F	T	R	I	E	U	E	O	L	N
A	R	N	V	N	A	O	S	R	G	R	N	L	J	E
R	T	K	G	E	B	Z	D	O	E	E	N	I	I	D
M	I	D	D	E	R	N	A	C	H	T	Z	E	P	N
F	E	E	S	T	D	A	G	D	N	N	S	B	R	E
N	E	P	A	L	S	T	I	U	E	I	E	O	U	I
U	W	J	E	N	G	A	P	M	A	H	C	L	U	R
A	A	R	U	U	F	L	A	A	W	T	R	I	V	V
B	U	B	B	E	L	S	D	E	C	E	M	B	E	R

afsteken

aftellen

borreltje

bubbels

cabaret

champagne

december

feestdag

gezellig

hapjes

januari

knallen

middernacht

nieuwjaar

oliebol

oudjaar

oudjaarsdag

samenzijn

sterretjes

terugblik

tradities

twalfuur

uitslapen

vrienden

vuurpijl

vuurwerk



De geplande ledenmiddagen voor het jaar 2025



Omdat de nieuwsbrieven nog maar 8 keer in het jaar bij u in de bus komen, kan het gebeuren dat de aankondiging en informatie over de inhoud van een ledenbijeenkomst en de bezorging van de nieuwsbrief, niet goed meer aansluiten op elkaar. Omdat we niet graag zouden willen dat u hierdoor die activiteit gaat missen, zullen we zo vroeg mogelijk die berichten plaatsen. Tot de zomerstop hebben we de volgende data gepland voor een ledenmiddag die ik hierbij graag wil doorgeven en die u vast kunt noteren.

Donderdag 9 januari, donderdag 20 februari, donderdag 3 april en donderdag 15 mei.

Op donderdag 9 januari is onze nieuwjaarsbijeenkomst, zoals u elders in dit blad kunt lezen, aan de inhoud van andere middagen wordt nog hard gewerkt. Het wordt steeds moeilijker om de middagen op een passende manier ingevuld te krijgen. Veel mensen en organisaties die eerder bereid waren om een lezing en presentatie te verzorgen zijn niet meer beschikbaar. Door overlijden maar ook door financiële redenen. We zijn momenteel druk bezig om toch tot de zomerstop de middagen te kunnen aanbieden met een mooie, interessante of ontspannende presentatie. Als u ideeën



heeft of suggesties, horen we dat graag en kunnen we bekijken wat er eventueel haalbaar is om uit te voeren.

PCOB goedkope rijbewijskeuring

We zijn met de organisatie "Marlisa Rijbewijskeuringen" overeengekomen, dat onze leden van de afdeling Zwijndrecht op vertoon van hun PCOB-ledenpas een korting van € 5,- op het normale tarief krijgen. U betaalt dan dus geen € 50,- maar € 45,- Let op! Het is gebleken dat u alleen voor korting in aanmerking komt als u **telefonisch** een afspraak maakt voor de medische keuring!

Er wordt 1 keer per maand zitting gehouden in het wijkcentrum "Kubiek", Zwaluwstraat 1, Zwijndrecht. Een telefonische afspraak kunt u maken **via telefoon 0118-724999** van 8 tot 12 uur. Geef daarbij aan dat u lid bent Van de PCOB



Jaarringen

De tijd draait door en jij wordt meegenomen.
Je cirkelt met de aarde om de zon.
Je volgt de loop van maanden en seizoenen
en loopt als mens je eigen marathon.



De jaren trekken groeven door je leven.
Belevissen komen, dromen gaan.
Soms zit het mee en dan weer zit het tegen.
Je groeit en hebt ervaring opgedaan.



Je leert de wereld gaandeweg goed kennen.
Je voelt als mens de warmte en de kou.
De sporen vormen ringen diep vanbinnen
-herinneringen, vastgezet in jou.

En ieder jaar bereik je weer het startpunt.
Dan sta je stil waar je leven ooit begon.
Maar niet te lang – het leven gaat weer verder
en jij draait weer je rondje om de zon.

Gedicht van Greet Brokerhof

Voor u gelezen

Net voordat we de nieuwsbrief gereed maakten om naar de drukker toe te sturen, ontvingen we onderstaand bericht van de landelijke organisatie. Het gaat over 'Krachtig ouder worden – praat vandaag over morgen'. 'Krachtig ouder worden - praat vandaag over morgen' is een samenwerking tussen de Seniorencoalitie (ANBO-PCOB, Koepel Gepensioneerde, SOMNL en NOOM) en lokale organisaties overal in Nederland. De Seniorencoalitie organiseert regionale bijeenkomsten, waarvan de volgende plaatsvindt op **11 december van 13.00 tot 17.00 uur** in het Cultureel Centrum Landvast, Haven 4 te Alblasterdam. Senioren uit de hele regio zijn welkom en de deelname is gratis, ook voor niet-leden. Tijdens een regiobijeenkomst betrekken Pieter Hilhorst (politicus en publicist) en Jetty Mathurin (actrice) hun eigen toekomst en die van het publiek

in het programma. Daarna gaan de deelnemers uiteen in groepjes om door te praten over het thema. We sluiten de middag af met een kenniscafé en borrel. U bent van harte welkom! Meedoen is gratis. Graag vooraf aanmelden via www.deseniorencolatie.nl (onder 'bijeenkomsten in de regio')

Oplossing woordzoekers kerst en oud en nieuw



De overgebleven letters vormen de zin:
vrolijk kerstfeest





Hier wordt de zin:
**een gelukkig en
gezond nieuwjaar!**

Aalmoes (Een kerstverhaal van Joke Verweerd uit "Opluisteren")

Sinds enkele weken reis ik met de trein.
Meestal moet ik overstappen.

Altijd 's avonds, vroeg heen, laat terug. Het openbaar vervoer is best, maar vooral het late wachten zou niet nodig moeten zijn. Wachten dus, op de heenweg tien minuten en op de terugweg veertig minuten. De grote wit betegelde hal van een van de grotere stations. Altijd mensen, ook 's avonds laat. Het ligt niet aan het licht, dat is schel genoeg. Het ligt aan mezelf, ik ben een bang mens. Ik zie te veel. De eerste keer dat ik hier zat te wachten... Ik kwam met de roltrap omhoog en vlak voor me griste een slungelige jongen met halflang haar een tas uit handen van een dame van middelbare leeftijd. Het was een schoudertas, hij rukte tot het riempje brak en rende weg. Raar als je dat ziet gebeuren. We zagen het met z'n allen en we deden niets. "Hé! Nou! riep de dame. Alleen maar dat en toen had ze het nakijken. Ze barstte in tranen uit en gelukkig ontfermde iemand zich over haar, nam haar mee naar een balie om aangifte te doen. Ik liep door, je hoeft niet met z'n tienden te helpen. Dat had alleen effect gehad als we het eerder hadden gedaan. Het gekke was dat ik veel meer moest denken aan die slungelige jongen, die ongetwijfeld nu in de gejatte tas zat te speuren naar geld. Hoe oud was hij? Soms is de leeftijd moeilijk te schatten, hij kon wel veel ouder zijn. Haveloos en thuisloos waarschijnlijk. Drugs, geldgebrek, honger en dorst, stelen uit ellende. Wat een bestaan! Zo'n gebeurtenis raak ik niet kwijt. Ik loop op dat station steeds te zoeken naar die jongen, Toch wil ik weten hoe het met hem is. En ik ben bang van hem. Ik kan slecht omgaan met dit soort dingen. Ik kijk naar de mensen die bedelend langskomen. Zo'n meisje, het zou qua leeftijd mijn dochter kunnen zijn, met vette slierten haar en een vuil mager handje. Er hangt een lijflucht om haar heen en in het kruis van haar spijkerbroek zit een opgedroogde bloedvlek. Kind toch! Ik zou je graag mee willen nemen en onder de douche willen stoppen, je haar wassen en je willen afdrogen met een stapel frisse handdoeken.

Ik zou je willen vertellen dat er hoop is en dat de samenleving ooit anders wordt. Is het je ooit verteld? Dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt? Met voor iedereen evenveel kans? Maar ik durf niet eens mijn portemonnee te trekken uit angst dat je hem uit mijn handen grist. Aan medelijden en meeleven heb je niets; je wilt geld, voor eten of wat anders. Ik kijk langs je heen. Ik weet hier geen raad mee. Wie wel? We durven niet meer. Medemenselijkheid gaat kapot aan angst. Zo wordt de samenleving een onherbergzame woestijn. Zelfbehoud gaat bij mensen voor ontferming. En je kunt nu wel roepen dat God iets doen moet, maar daar heeft hij doorgaans mensen bij nodig.

Wij zijn Gods handen en voeten op de wereld. Ik zucht en kijk naar mijn eigen handen en naar al die voeten die langs lopen. Ik zit te wachten op een bank en de minuten van de klok af te kijken. Kwart over elf, niet



zoveel mensen meer. Maar wel bedelaars. Een zingende Bob Marley trekt langs. Ik schud mijn hoofd tegen het tot bedelbakje omgebogen colablikje, dat hij me voor houdt. Hij haalt net als ik de schouders op. Spijtig, machteloos gevoel. Eigenlijk wil ik hem graag iets geven. Andere kant opkijken maar weer. Wat komt daar aan: ook een muzikmaker, een echte! Chique zwart pak met wit overhemd onder een losse donkere regenjas. Energieke stappen voor het ratelende wielkje van een contrabaskoffer uit.

Tevreden hoofd, ik zie aan zijn lippen dat hij nog, "pom-pom-pom," geniet van de avond, de muziek, het spelen, het publiek, het applaus. Hij omzeilt de mensen met voortvarende bochten.

Maar op de bedelaars loopt hij af. Hij zoekt ze op. De rastafari, het magere meisje, de oude man met de baard en de vilthoed. Ze kennen hem, ze schieten recht op en lachen als ze hem zien. Bij elk van hen hetzelfde vlugge gebaar. Zijn hand zoekt in de wijde regenjas naar de zak en komt eruit met een twee-euro munt "Voor jou. Ik een goede avond, jij ook... Goedenavond! Tot ziens!"

En weer verder, stevig stappend, "pom-pom-pom."

"Kijk dat nou!" denk ik. "Die heeft het gevonden. Zo moet het! Hem zullen ze niet lastig vallen, ze weten precies wat ze aan hem hebben en wat ze van hem krijgen. Een aalmoes, geen volle portemonnee. Te weinig voor een shot, genoeg voor een broodje. En dat is hun eigen verantwoordelijkheid. Hij is er klaar mee voor vandaag."

Later in de trein zit ik tegenover hem, de grote koffer half in het gangpad tussen ons in. Hij gaapt en doet zijn ogen dicht. Zo kan ik blijven kijken.

Bedankt, muzikant! Aalmoezenier!



Het bestuur van afdeling Zwijndrecht wenst u allen:
Goede kerstdagen en de beste wensen voor
het nieuwe jaar 2025