

## Verlagje stamppotreisje 7 november 2024.



Om omstreeks 9.45 uur begonnen we deze dag met 53 personen.

Onze eerste stop was in Tollebeek, bij De Goede Aanloop genoten we van een goed kopje koffie en een lekker gebakje.

Tegen 11 uur ging onze dagtocht verder naar Heerenveen.



In het Thialf-stadion hadden we een verrukkelijk stamppotbuffet. Boerenkool en hutspot met een goede gehaktbal en zuur viel ons ten deel.



Ook zijn we in het stadion geweest, om even de sfeer te proeven van deze mooie schaatsbaan.



(foto's Sven Kramerbocht en Ireen Wustbocht)



Tegen 13.30 uur ging onze tocht verder richting het Wouda-gemaal, het grootste nog werkende stoomgemaal ter wereld. Sinds 1998 staat dit gemaal op de UNESCO Werelderfgoedlijst.



Hier hebben we naar een film gekeken en kregen we in drie groepen een rondleiding in de expositieruimte en het stoomgemaal.

Hier hebben veel uitleg gehad in het ketelhuis en de machinekamer. De gids kon prachtig vertellen hoe een stoomgemaal werkt.



Tegen 17 uur vertrokken we, een uur later dan gepland, weer richting IJsselmuiden. Voor alle deelnemers was er een Memoryspel met kaartjes/ foto's van het Wouda-gemaal.